

# Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΟΜΕΝΟΝ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΟΡΘ. ΧΡΙΣΤ. ΕΝΩΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ (ΙΩΑΝ. 8.32)

## ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ

Ἀρχιμ. Γεργάσιος Παρασκευόπουλος  
Ἱερεὺς Θωμᾶς Παπαγιαννόπουλος  
Νικόλαος Παπαχρήστου  
Γεώργιος Σωτηρόπουλος  
Ἄνδρ. Παπαγεωργακόπουλος  
Θεολόγοι

## ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:

ΕΤΗΣΙΑ: Ἐσωτερικοῦ δραχ. 15  
» Ἐξωτερικοῦ φρ. 15  
» Ἀμερικῆς δολ. 2

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ & ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ  
Ὁρθ. Χριστ. Ἐνωσιν Νέων Πατρῶν  
Γραφεῖα: Ἱερός Ναός Παντοκράτορος

## Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΥΝΙΤΑΙ

Ὁ παρακαλουθῶν τὴν σταδιοδρομίαν τῆς Ἐκκλησίας μας παρατηρεῖ ὅτι παλαίει αὕτη πρὸς σοβαρωτάτους ἐχθρούς. Ἐσχάτως, ἐκτός τοῦ ἀπὸ βορρᾶ κινδύνου, ἐπαπειλεῖται καὶ ἀπὸ τοὺς ἀναφανέντας πάλιν Οὐνίτας. Δὲν εἶναι μικρὸς ὁ κίνδυνος, ἐὰν λάβῃ τις ὑπ' ὄψει τὸ Ἰησοῦτικόν των πείσμα. Εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἑλληνισμὸς ἐθεώρησε τὸν Οὐνιτισμὸν ἐχθρὸν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους μας. Πάντες γνωρίζομεν ὅτι ὁ Πάπας ἐθεώρησεν ὡς πρώτιστον καθῆκον τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας τὴν ὑποταγὴν τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Δυτικὴν. Ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνας ἡ Ἐκκλησία μας παλαίει ἐναντίον τῆς αὐθαιρέτου ταύτης ἀπειθήσεως τοῦ ἐπισκόπου τῆς Ρώμης. Ὅλα τὰ μέσα, ὅλα τὰ σατανικὰ σχέδια ἐτέθησαν εἰς ἐφαρμογὴν πρὸς ἐπιτυχίαν τῶν σατανικῶν σχεδίων των.

Ἡ ὀρθόδοξος Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, συνεχία τῆς Ἐκκλησίας τῶν πρώτων αἰώνων, διὰ τοῦ Μ. Φωτίου διέλυσε τὸν σύνδεσμον μετὰ τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, κηρύξασα τὸν Πάπαν ὡς ἐχθρὸν οὐ μόνον τῆς χριστιανικῆς ἰδεολογίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ἐκτοῖς ἡ Ἐκκλησία μας παλαίει πρὸς μίαν μᾶζαν ἑλλήνων ἀπάτριδων οἵτινες ἐνέδοσαν εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τὰς Παπικὰς καὶ ἀνεγνώρισαν τὸ Πρωτισμὸν τοῦ Πάπα, ὑποστηρίζοντες τὴν μετὰ τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας ἔνωσιν καὶ ἐντεῦθεν ὀνομάσθησαν Οὐνίται.

Αὕτη ἡ ὁμάς ἐμφανίζεται σήμερον μετὰ τῶν ἄλλων ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους μας καὶ μάλιστα μετὰ μεγάλης θρασύτητος μέ-

χοι τοῦ σημείου ὥστε ὁ Ἐπίσκοπος τῶν Οὐνιτῶν νὰ γράψῃ λίβελλον ἐναντίον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἀρχηγοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἄλλ' ἡμεῖς ἀποροῦμεν τί θέλουσι οὗτοι οἱ ἄνθρωποι. Θέλουσι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ γίνῃ Οὐνιτικὴ, δηλ. νὰ ἐνωθῇ μετὰ τοῦ Πάπα; Αἱ, τότε θὰ μᾶς ἐπιτρέψωσι νὰ εἰπώμεν ὅτι ἀκόμη δὲν ἔχουσι ἐμβαθύνει εἰς τὸ δόγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ, οὔτε ἔχουσι παρακολουθήσῃ τὴν ἱστορίαν τῆς πάλης, ἐνεκεν τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ τούτου δόγματος τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Δύσεως, ὅπερ δὲν τὸ ἠνέχθησαν οὔτε καὶ αὐτοὶ οἱ ἀληθεῖς χριστιανοὶ τῆς Δύσεως.

Ἄλλ' οἱ Οὐνίται, σήμερον ἐμφανίζονται καὶ ὡς γνήσιοι Ἕλληνες! Αἱ! θράσος μεγαλεῖτρον δὲν ὑπάρχει. Οἱ οὐνίται Ἕλληνες! Τοῦτο ἐὰν τὸ ἐκήρυττον εἰς τοὺς Κινέζους, θὰ ὑπῆρχεν ἔλπις νὰ γίνωσι πιστευτοί. Ἀλλὰ τοῦτο λέγοντες εἰς ἡμᾶς τοὺς Ἕλληνας, ἔπρεπε νὰ κοκκινίσωσι ὀλίγον! Οἱ Οὐνίται Ἕλληνες! Νομίζω ὅτι καθ' ἕνα πού ἀκούσι τοῦτο γελᾷ. Οὐνίται ἀπάτριδες, Οὐνίται μισοἝλληνες, Οὐνίται καταστροφεῖς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸ παραδεχόμεθα.

Ὅτε ὁ Πάπας χάριν τοῦ σκοποῦ τοῦ ἐδημιουργῆσε τὰς ἀπαισίας ἐκείνας σταυροφορίας δῆθεν χάριν τῶν ἱερῶν Τόπων, πραγματικῶς ὁμως διὰ νὰ καταστρέψῃ τὸν Ἑλληνισμὸν ὀνειρυσόμενος διὰ ὑποτάσσειν πολιτικῶς τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος, θὰ κατάρθου ἐυκολώτερον καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ὑποταγὴν, οἱ Οὐνίται, μίσθαρνα ὄργανα τοῦ Πάπα, καταχθονίως εἰργά-