

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘ. ΧΡΙΣΤ. ΕΝΩΣΕΩΣ ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ (ΙΩΑΝ. 8.32)

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:

ΕΤΗΣΙΑ:	Ἑσωτερικοῦ	δραχ. 15
»	Ἐξωτερικοῦ	φρ. 15
»	Ἀμερικῆς	δολ. 2

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Τῷ ΑΙΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΤῃ

κ. ΘΩΜΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛῶ

Γραφεῖα: Γερμανοῦ 25.

Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΜΑΣ

Πάντες ποθοῦμεν καὶ διακαῶς εὐχόμεθα ν' ἀποκτήσωμεν κλῆρον μορφωμένον. Οὐδεις ὁ ἀντιφρονῶν ὅτι ἀλλοία θὰ ἦτο ἢ ὄφρις τῆς κοινωνίας μας ἂν ὁ κλῆρος ἦτο μορφωμένος καὶ ἐν γένει ἄξιος τῆς ἀποστολῆς του. Ὁ κλῆρος μας σήμερον ὑστερεῖ ἀτυχῶς ἐν παντὶ ἐν ᾧ ἔπρεπε νὰ ἦτο τὸ φῶς καὶ ἡ πρωτοπορεία τῆς ἀνθρωπότητος εἰς πᾶν ἀγαθόν. Ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ πλέον ἀμόρφωτος ἐξ ὅλων σχεδὸν τῶν κοινωνικῶν τάξεων! Βεβαίως πρῶτιστον κόσμημα τοῦ κληρικοῦ πρέπει νὰ ἦναι ἡ μόρφωσις τῆς καρδίας κατὰ τὸν Μ. Βασίλειον εἰπόντα ὅτι πρέπει νὰ ἦναι καὶ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων καθ' αῤῥώτερος, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν Ἀπόστολον Πέτρον πρέπει νὰ ἦναι εἰς θέσιν νὰ δίδῃ λόγον παντὶ τῷ αἰτοῦντι ἥτοι πρέπει νὰ ἦναι ἐγκυκλοπαιδικὸς κατὰ τὸ δυνατόν. Ἄλλ' εἶναι δυνατόν τὸ τοιοῦτον μὲ τὴν σημερινήν νοοτροπίαν τῆς κοινωνίας μας; Ἡ κοινωνία μας ἔχει ἀπαιτήσεις καὶ μόνον ἀπαιτήσεις ἀλλὰ κατὰ μεγίστην πλειονότητα δὲν ἀναγνωρίζει καὶ ἐν τῇ πράξει ὅτι ἔχει καὶ ὑποχρεώσεις. Τὸ τοιοῦτον συμβαίνει εἰς πᾶσαν συναλλαγὴν μας καὶ πρὸ παντός εἰς τὰς μετὰ τοῦ κλήρου σχέσεις μας ἐκτὸς ὀλίγων ἐντίμων ἐξαιρέσεων.

Ὅλοι μας θέλομεν ὁ ἱερεὺς νὰ ἴσταται εἰς τὸ ὕψος του δηλ. νὰ ἦναι λόγιος, διδασκτικὸς, φιλάνθρωπος, ἀξιοπρεπής, ἔτοιμος εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ παντός, καὶ ἐν γένει οὐδέποτε νὰ ζητῇ ἀλλὰ πάντοτε νὰ δίδῃ.

Ἄλλὰ πῶς θὰ γίνουν ταῦτα;

Ἐὰν ὁ ἀμόρφωτος καὶ ἐπαιτῶν κληρὸς μας σήμερον μόλις κατορθῶναι καὶ ἐξοικονομεῖ τὸν ἄρτον τοῦ ποικιλοτρόπως καὶ νυχθημερὸν ἐργαζόμενος, ὁ μορφωμένος ὁ καὶ ἔχων τόσας ὑποχρεώσεις πῶς θὰ ἀντεπεξέλθῃ εἰς τὰ τόσα προβλήματα τοῦ βίου δεδομένου ὅτι τὸν ἴδιον μισθὸν μὲ τοὺς ἀμόρφωτους θὰ λαμβάνῃ καὶ τυχηρὰ θὰ ἔχῃ πολὺ ὀλιγώτερα; Εἶναι πρέπον ὁ ψυχικῶς καὶ πνευματικῶς μορφωμένος κληρικὸς νὰ ἐπαιτῇ διὰ ἀδείας γάμων, βαπτίσεων, πιστοποιητικά, σαρανταλείτουργα, παρακλήσεις κλπ.; Εἶναι δυνατόν νὰ λαμβάνῃ ἀπὸ τοὺς ὁμολογουμένως ἀπόρους χρήματα δι' εὐχὰς ἀσθενῶν κ.λ.π.; Εἶναι δυνατόν νὰ κάμνῃ συμφωνίας ἢ νὰ ἐπινοῇ τεχνάσματα δι' ἱεροτελεστίας; Δὲν θὰ χάνῃ τυχηρὰ χάριν τοῦ κηρύγματος καὶ τῆς φιλάνθρωπίας; Ἡ μήπως νομίζετε ὅτι ἡ πλειονότης τοῦ λαοῦ ἀνθορμήτως ἀμοίβει τὸν ἱερέα ὅπως πρέπει; Τί λοιπὸν θὰ γίνῃ ἐν προκειμένῳ; Ἡ οἱ μορφωμένοι πρὸ τοῦ φάσματος τῆς πείνης θ' ἀποφεύγουν τὸ ράσον ἢ ἐνδύομενοι αὐτὸ σὺν τῷ χρόνῳ θὰ κατέρχωνται εἰς τὸ ἐπίπεδον τῶν ἄλλων, ἢ θὰ ζητοῦν τὰ μέσα τῆς ἀξιοπρεποῦς συντηρήσεώς των εἰς τὸ διδασκαλικὸν ἐπάγγελμα ἐπὶ βλάβῃ τῆς ἱερατικῆς των ἀποστολῆς. Αὕτη ἀτυχῶς εἶναι ἡ σκληρὰ πραγματικότης! Καὶ δι' αὐτὸ ἵνα ἀποκτήσωμεν μορφωμένον κλῆρον πρέπει ν' ἀλλάξωμεν τρόπον τοῦ σκέπτεσθαι ἀπέναντι τῶν ἱερέων. Ἀλλὰ διὰ νὰ κατορθωθῇ