

αίσθάνεται εἰς τὰ στήθη του τρικυμῖαν καὶ παραδίδεται ὅλος εἰς τὴν πάλην ταύτην τὴν σοβαρὴν. Ἡ φαντασία του ἐπιδιώκει τὸ τέλειον.

Τοιουτοτρόπως προκύπτει τὸ ἰδεῶδες καλόν. Μία τοῦ Πινδάρου ᾠδή. Ἐν τοῦ Φειδίου ἄγαλμα. Μία συμφωνία τοῦ Δονιζέτι. Καὶ τοῦ Ῥαφαήλ μία εἰκὼν.

Καὶ λέγεται ὁ δημιουργὸς τούτων θεὸς καὶ προφήτης. Ἡ ἐμφάνισίς του εἶναι σημεῖον αἴσιον καὶ δείγμα τῆς μεγάλης ἀποστολῆς τοῦ ἔθνους του. Ἡ ἴρις εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ τὸ ἰδεῶδες καλόν εἰς τὴν γῆν. Εἶναι τοῦτο ζωηρὰ ἔκφρασις τῆς μεγαλοφυΐας τοῦ λαοῦ ἀφ' οὗ ἐξῆλθεν. Εἶναι τὸ καλλίτερον ἐχέγγυον τῆς προόδου καὶ τοῦ ἀληθοῦς πολιτισμοῦ.

## II

Ἐὰν ὑπάρχη καλόν πρέπει νὰ συνοδεύει αὐτὸ ἡ εὐαισθησία. Ὁ ἥλιος δὲν θὰ προεκάλει τὸν θαυμασμόν καὶ τὴν ἐκπληξιν τοῦ θνητοῦ, δὲν θὰ εἶχεν ἀπέναντι αὐτοῦ οὐδεμίαν ἢ ἐλαχίστην ἀξίαν ἂν οὗτος ἐστερεῖτο τῶν ὀφθαλμῶν. Ὁ ἀνάσθητος ὁμοιάζει τὸν τυφλόν. Καὶ ἐτι χεῖρων ἐνόστε ὁ τυφλός, σχεδὸν πάντοτε ἐπιθυμεῖ νὰ ἴδῃ τὸ φῶς, κλαίει καὶ πικρὸν ἀφίνει παρὰ πονον. Ὁ ἀνάσθητος εἶναι βράχος, δὲν ἔχει καρδίαν. Εἶναι ἀπόβλητος καὶ ἀπόκληρος τῆς φύσεως υἱός. Διατί; διότι δὲν γνωρίζει τὴν μητέρα του φύσιν.

Εἶδομεν τὸ ἰδεῶδες καλόν ὅτε ἀναρπάζει ἡμᾶς, ὅτε καταθέλει, ἄλλοτε μαγεύει τὴν ψυχὴν καὶ ἐστ' ὅτε διεγείρει τὴν καρδίαν. Πρὸ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος καθῆκον ἔχει νὰ πάσχη, νὰ αἰσθάνηται. Ὁ μένων ἀνεπηρέαστος καὶ ψυχρὸς πρὸς τὸ τί διαφέρει τοῦ λίθου; Οὔτε εὐγενὲς αἶσθημα, οὔτε γενναῖον φρόνημα παρ' αὐτῷ δύναται τις ν' ἀνεύρη. Ὁ τοιοῦτος δὲν ἔχει καταγωγὴν θεῖαν. Εἶναι σκληρὸς καὶ αἰμοδύρος. Εἶναι Βάνδαλος, δηλαδὴ τέρας.

Ἐὰν τὴν ἱστορίαν ἐρωτήσωμεν, θὰ εἴπῃ πρὸς ἡμᾶς: «Ὅσοι λαοὶ δὲν ἐσεδάσθησαν καὶ δὲν ἐλάτρευσαν τὰς ὀρατίας τέχνας καὶ