

« Ἐβδομάδας τινὰς μετὰ τὴν ἀνακάλυψιν τοῦ φωσφόρου τοῦ Baudouin, λέγει ὁ Κοῦνκελ, ἠναγκάσθην νὰ μεταβῶ εἰς Ἀμβούργον. Ἐλαβον μετ' ἐμοῦ ἓν ἐκ τῶν φωτεινῶν τούτων τεμαχίων διὰ νὰ τὸ δείξω εἰς τινὰ τῶν φίλων μου. Οὗτος ἄνευ ἐκπλήξεως μοι λέγει : « Ἵπάρχει ἐν τῇ πόλει ἡμῶν ἄνθρωπός τις καλούμενος δόκτωρ Brand. Οὗτος ἦν πρότερον ἔμπορος, ὅστις ἀποτυχὼν εἰς τὰς ἐμπορικὰς ἐπιχειρήσεις του ἐπεδόθη εἰς τὴν σπουδὴν τῆς ἱατρικῆς καὶ ἀνεκάλυψεν ἐσχάτως σῶμά τι, ὅπερ λάμπει διαρκῶς ἐν τῷ σκότει ». Ἐσχε τὴν καλωσύνην νὰ με συστήσῃ εἰς τὸν Brand, ἐπειδὴ δ' οὗτος ἔμελλε νὰ δώσῃ εἰς τινὰ ἐκ τῶν φίλων του μικρὰν τινὰ ποσότητα φωσφόρου, ἣν εἶχε προπαρασκευάσῃ, ὑπῆγον καὶ γὰρ παρὰ τῷ φίλῳ τούτῳ ὅπως ἴδω τὸ προσφάτως ἀνακαλυφθὲν φωτεινὸν τοῦτο σῶμα. Ἀλλ' ἐφ' ὅσον ἐφαινόμην περίεργος νὰ μάθω τὴν προπαρασκευὴν αὐτοῦ, ἐπὶ τοσοῦτον οἱ ἄνθρωποι οὗτοι διετήρουν αὐτὴν μυστικὴν. Ἐν τῷ μεταξὺ ἔγραψα τῷ Krafft εἰς Δρέσδην, ἀφηγοῦμενος αὐτῷ τὰ συμβάντα. Οὗτος πρὶν ἢ με ἀποστείλῃ ἀπάντησίν μου εἰς τὴν ἐπιστολήν μου, ἔρχεται ἀμέσως εἰς Ἀμβούργον καὶ χωρὶς νὰ ὑποπτεύσω καὶ τὴν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ παρουσίαν του, ἀγοράζει τὸ μυστικὸν τῆς προπαρασκευῆς τοῦ φωσφόρου ἀντὶ 200 ταλλήρων (800 φράγκων περίπου) ἐπὶ τῷ ὄρω ὅπως οὐδὲν μοι ἀνακοινώσῃ ὁ Brand. Ἡμέραν τινὰ μετέβην παρὰ τῷ Brand ἀκριβῶς καθ' ἣν στιγμὴν συνδιεσκέπτετο μετὰ τοῦ Krafft. Ὁ Brand ἐξῆλθεν ἀμέσως τῆς αἰθούσης καὶ μοι εἶπεν ὅτι δὲν ἠδύνατο νὰ με δεχθῇ, καθότι ἡ σύζυγός του ἠεθένει καὶ ὑπῆρχε παρ' αὐτῷ ἕτερόν τι ἄτομον. « Ἄλλως τε μοι εἶναι ἀδύνατον, προσέθηκε, νὰ σὰς γνωστοποιήσω τὴν μέθοδόν μου, καθότι ἔκτοτε πλειστάκις ἐπαναλαβὼν αὐτὴν δὲν ἠδυνήθην νὰ ἐπιτύχω ». Ἐδὲ λοιπὸν, ἐκὼν ἄκων, νὰ ἐγκαταλείψω τὸ Ἀμβούργον ἄνευ οὐδενὸς ἀποτελέσματος.

« Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς μου τυχαίως πῶς ἀπήντησα τὸν Krafft εἰς ἃν διηγήθην ἀφελῶς πᾶν ὅ,τι μοι συνέβη. Οὗτος με διαβεβαίωσεν ὅτε οὐδέποτε θέλω ἐπιτύχει τοῦ σκοπομένου παρὰ τοῦ