

Brand, ὅστις ἦν, μοι λέγει, ἄνθρωπος ἰσχυρογνώμων. Ἦγνόνουν τότε ὅτι ὁ Brand ἀνέλαβε δι' ὄρκου ὑποχρεώσεις πρὸς τὸν Krafft ὅπως εἰς οὐδένα γνωστοποιήσῃ τὸ μυστικόν. Ἀνεχώρησα λοιπὸν ἐξ Ἀμβούργου χωρὶς οὐδὲν νὰ κατορθώσω νὰ μάθω.

Ἐκ τῆς πόλεως Wittemberg ἐπανειλημμένως ἔγραψα πρὸς τὸν Brand παρακαλῶν αὐτὸν νὰ μοι γνωστοποιήσῃ τὸ μυστικόν του ὡς ἀπάντησιν ὅμως παρ' αὐτοῦ ἔλαβον ὅτι δὲν ἠδυνήθη ἕκτοτε νὰ ἀνέυρῃ αὐτὸ. Τῷ ἔγραψα καὶ αὖθις ἐπιμένων ἐκ νέου· τότε μοι ἀπήντησεν ὅτι ὡς ἐκ θείας ἐμπνεύσεως ἀνεῦρε μὲν προπαρασκευηὴν τοῦ φωσφόρου, ἀλλ' ὅτι τῷ ἦτο ἀδύνατον νὰ μοι τὴν ἀνακοινώσῃ. Τέλος τῷ ἀπήντηθην τελευταίαν ἐπιστολήν, δι' ἧς ἀνήγγελλον αὐτῷ ὅτι ἔμελλον νὰ ἐπιδιοθῶ εἰς ἐνδελεχεῖς ἐρεῦνας καὶ ὅτι ἐάν ἐπετύγχανον τοῦ σκοποῦ μου, οὐδεμίαν θὰ τῷ ὄφειλον εὐγνωμοσύνην.

Ἐἰς τὴν ἐπιστολήν ταύτην μοι ἀπήντησεν ὡς ἐξῆς: «Ἐλαβὼν τὴν ἐπιστολήν τοῦ Μ. . . . βλέπω δὲ μετὰ λύπης ὅτι εἶνε ἄνθρωπος κακίστης διαθέσεως κτλ. Ἐπώλησα τὴν ἀνακάλυψίν μου τῷ Krafft ἀντὶ 200 ταλλήρων, ὅστις ἐπέτυχεν, ὡς ἔμαθον, σπουδαίας ἀνταμοιβῆς παρὰ τῆς αὐλῆς τοῦ Ἀνοβερόου. Καίτοι οὐδαμῶς εἰμι εὐχαριστημένος ἐξ αὐτοῦ, οὐχ ἦττον εἰμι πρόθυμος νὰ διαπραγματευθῶ μεθ' ὑμῶν. Ἐν ἧ περιπτώσει ἠθέλετε σεῖς ὁ ἴδιος ἐπιδιώξῃ τὴν ἀνεύρεσιν τοῦ μυστικοῦ μου, θὰ σὰς ὑπεμίμησκον τότε τὴν ὑπόσχεσίν σας, τὸν ὄρκον σας».

Τὸ ὕφος τῆς ἀπαντήσεως ταύτης δὲν εἶνε χυδαῖον; ἀνέκραξεν ὁ Κοῦνκελ δικαίως ἀγανακτήσας. Οὐδέποτε ἐπὶ ζωῆς παρεκάλεσα τοσοῦτον ἐνθέρμως οἰονδήποτε ἄνθρωπον ὅσον αὐτὸν τὸν Brand, ὅς τις ἀποδίδει εἰς ἑαυτὸν τὸν τίτλον *Doctor medicinae et philosophiae*, καὶ ἔχει εἰσέτι τὴν αὐθάδειαν νὰ μοι ζητῇ χρήματα καὶ ἐν ἧ περιπτώσει κατορθώσω νὰ κάμω τὴν αὐτὴν ἀνακάλυψιν, ἢν τοσοῦτον τὸν παρεκάλεσα νὰ μοι ἀνακοινώσῃ!

Ἐτέλος μετ' ἐπίμοχθον ἀγῶνα ἐπελήφθη τὸ ἔργον ὁ ἴδιος.