

βγαλα τὰ ρούχα μου ἔπεσα εἰς τὴν θάλασσαν, κολυμβήσας δὲ ἐπὶ ἡμίσειαν ὥραν ἐπλησίασα τὸν ἐχθρικὸν στόλον. Οἱ ἐχθροὶ μόλις μὲ εἶδον καὶ αἰφνιδίως μάλιστα ἐτρόμαξαν τόσο πολὺ, ὥστε ὅλοι ἐπήδησαν ἔξω ἀπὸ τὰ πλοῖα, σὰν βάρκαχοι καὶ ἐτρόπησαν εἰς φυγὴν εἰς τὴν ξηράν. Ὅα ἦσαν ἄνω τῶν 30.000 ἄνδρες. Ἐπῆρα τότε τὰ σχοινιά μου καὶ καρφῶνων ἀπὸ ἕνα κρῖνον στὸ κάθε πλοῖον τὰ ἐπέρασα μέσα. Καθ' ὃν χρόνον εἰργαζόμεν ὁ ἐχθρὸς μὲ ἔβαλε συνεχῶς μὲ βέλη καὶ ἀκόντια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀρκετὰ μὲ ἐπέτευχαν εἰς τὸ πρόσωπον. "Ἄν δὲ δὲν εἶχα σκεφθῆ νὰ προφυλάξω τὰ μάτια μου μὲ ἕνα ζευγάρι κιάλια δέσας αὐτὰ σφιχτὰ εἰς τὸ προσωπὸν μου ἀσφαλῶς θὰ ἦμουν τώρα τυφλός.

"Ἀφοῦ ἐτοποθέτησα ὅλους τοὺς κρῖκους ἤραξα σὰ τραβῶ ἀλλὰ ἄνευ ἀποτελέσματος γιὰ τὰ πλοῖα εἶχον ἀγκυροβολήσει. Ἐνοῶ λοιπὸν τότε ὅλα τὰ σχοινιά ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἦσα δεμένες ἢ ἄγκυρες, πρᾶγμα τοῦ μου ἐστοίχισε ἐλάχιστον χρόνον, καὶ ἔτσι κατώρθωσα νὰ τραβήξω πολὺ εὐκόλα περισσότερο ἀπὸ 50 πλοῖα καὶ νὰ τὰ σύρω μαζί μου. Οἱ Μπλεφουσκὸν τοῦ δὲν εἶχον καμμίαν ἰδέαν ἀπὸ τὸ σχέδιον μου ἐξεπλάγησαν τρομερὰ καὶ τὰ ἔχασαν.

Μὲ εἶχαν ἴδῃ νὰ κόπτω τὰ σχοινιά καὶ εἶχαν νομίσει ὅτι εἶχα τὴν πρόθεσιν νὰ ἀφήσω τὰ πλοῖα εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἀνέμων καὶ νὰ τὰ κάμω νὰ συγκρουσθοῦν πρὸς ἀλλήλα. Μόλις ὅμως μὲ εἶδον νὰ τραβῶ πίσω μου ὀλόκληρον τὸν στόλον τοὺς ἐξέβυλον κραυγὰς ὑστάτης ἀπελπισίας.

"Ἀφοῦ ἐβάδισα ὀλίγον καὶ ἐτέθη ἐκτὸς βολῆς ἐσταμάτησα λιγάνι διὰ νὰ ἐκβάλω ὅλα τὰ βέλη τοῦ εἶχαν ἐμπηχθεῖ εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ εἰς τὰς χεῖρας μου. Ἐπειτα ὀδηγῶν τὴν λείαν μου ἔσπευσα νὰ φθάσω εἰς τὸν αὐτοκρατορικὸν λιμένα τῶν Διλιπουτείων.

"Ὁ Αὐτοκράτωρ μὲ ὄλην τὴν Αὐλὴν τοῦ ἦτο εἰς τὴν παραλίαν ἀναμένων τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιχειρήσεώς μου.

"Ἐβλεπον ἀπὸ μακρὰν ἕναν στόλον νὰ βαδίξῃ πρὸς τὸν λιμένα, ἀλλὰ καθὼς ἤμουν βυθισμένος εἰς τὸ νερὸ μέχρι τοῦ λαιμοῦ δὲν ἔβλεπον, ὅτι ἤμουν ἐγὼ τοῦ ἔσπευρον ὀλόκληρον τὸν στόλον πρὸς τὰ ἐκεῖ. "Ὁ

αὐτοκράτωρ ἐνόμισε τότε ὅτι ὁ ἐχθρικός στόλος ἐπλησίαζε διὰ νὰ κάμῃ ἀπόβασιν καὶ ὅτι ἐγὼ εἶχα χαθῆ. Οἱ φρόβοι του ὅμως αὐτοὶ διελύθησαν ἀμέσως, διότι ἀφοῦ ἐσταμάτησα καὶ ἠγορήθωθην μὲ εἶδον ὅλοι ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ στόλου καὶ μὲ ἤκουσαν νὰ φωνάζω: Ζήτω ὀσχυρὸς αὐτοκράτωρ τῶν Διλιπουτείων!

"Ὁ Αὐτοκράτωρ μόλις ἔφθασα μὲ ἐπήνεσε καὶ ἐπὶ τόπου μὲ ὠνόμασε «νταρτὰκ» τοῦ εἶναι ὁ μεγαλύτερος τίτλος εἰς τὸ κράτος των.

(Ἀκολουθεῖ)

Καλοὶ δοῦλοι εἶναι ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, κακοὶ ἐλεύθεροι τοῦναντίον εἶναι δοῦλοι ὄλων τῶν παθῶν.

ΒΙΩΝ

* *

Αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι ἡ ἄγνοια τοῦ καλλιτέρου.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

* *

Ὅτε τεχνικὴ ὑπάρχει ἄνευ μελέτης, ὅτε καὶ μελέτη ἄνευ τεχνικῆς.

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

* *

Σκοπὸς τῆς ρητορικῆς εἶναι ἡ δημιουργία πεποιθήσεων.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ

