



## ΠΟΙΗΜΑΤΑ

### ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ



αρά στη βεργολυγερή για τέτοιον καβαλάρη!  
τὸ λεβεντόκορμιο γαμπρὸ καὶ τὸν ἀσίκη.  
Ἕλιος· κι' ἀστραποβόλαγε στ' ὀλάσπρο του πουλάρι,  
πηγαίνοντας καμαρωτὸς ἀνάμεσα στὸ ψίκι.

Καὶ μοῦλες χαλκοκούδουνες, κι' ἄτια ποὺ χλιμιντρῖζανε·  
λαγοῦτα, σμπάρα, καὶ βιολιά, ποὺ ἀχοῦσαν οἱ ραχοῦλες  
κ' ἐκεῖνες ποὺ ροβόλαγαν καὶ τοὺς καλωσορῖζανε·  
τοῦ τσελιγγάτου οἱ ροδομάγουλες βλαχοῦλες.

Νύφη! ποὺ σὲ στολίζανε, σὲ λούζανε, σ' ἀλλάζανε  
μὲ τὰ Γιαννιώτικα φλωριά καὶ μὲ στολίδια ντόπια . . .  
τ' ἀρνάκια σου λυπητερά μέσ' τὸ μαντρι βελάζανε  
γιὰ τὴν κυρά ποὺ πάει ὁ νιὸς στὰ ξένα στανοτόπια!

## ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Ἔλα πάλι ὅπως καὶ πρῶτα, κάτου ἀπὸ τὴν περγουλιά.  
 τῶρα πού μακριὰ στὴ χώρα ἀνάψανε τὰ φῶτα,  
 Τῶρα πού δὲ βλέπει ὁ ἕνας τ' ἄλλου τ' ἄσπρα τὰ μαλλιά.  
 Ἔλα! δὸς' μου δυὸ φιλιὰ, σὰν καὶ πρῶτα!

Λέν ἀπόψε μεσονύχτι κι' ἀνασταίνονται οἱ νεκροί.  
 Ἄκου! πῶς ἀχεῖ ἡ καμπάνα στὴν πνοὴ τοῦ νότου!  
 Κάθε πεθαμένος, λένε, τέτια νύχτα καρτερεῖ  
 νὰ πετάξῃ τὸ βαρὺ σάβανό του.

Ἔλα! δὸς' μου τὰ φιλιὰ σου· καὶ ποιὸς ξέρει ἂν εἶν' γραφτό,  
 — ψυχοσάββατο εἶν' ἀπόψε... τῶν νεκρῶν γιορτάσι —  
 κάτι ποῦχουμε θαμμένο μὴν ἀναστηθῇ κι' αὐτὸ  
 καὶ τοῦ πόθου τὸ πιετὸ μᾶς κερᾶση.

## ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ Η ΒΑΡΚΑ

Στῶν ὄνειρων τὴ βάρκα ἀπὸ χρόνια ἀρμενίζω,  
 Καὶ τὸ ποῦ; καὶ τὸ πῶς; δὲ ὄρω.  
 Πότ' ἐδῶ, πότε ἐκεῖ, τὰ πανιά μου γυρίζω  
 κι' ἀκρογιάλι νὰ βρῶ δὲ ζητῶ.

Διαλεχτὴ συντροφιάν εἶχα μόνον ἐμένα·  
 Πίκρες... λύπες... καὶ λίγη χαρά.  
 Κι' ἄπλερα ὅσα ἡ ψυχὴ μου κρατοῦσε κλεισμένα,  
 σὰν πουλάκια, πρὶν βγάλουν φτερά.

Τῶν ὀνείρων ἡ βάρκα μου ἐσάπισε πιά,  
καὶ κακὸ τὴ χτυπάει τ' ἀγριοκαίρι.  
Μὲ σκισμένα πανιά... μὲ σπασμένα κουπιά...  
Ἄς τὴ βγάλη ὅπου θέλει τ' ἀγέρι!

### ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕ ΝΙΩΘΩ

Καὶ δὲν εἶν' ὁ πόνος  
ποῦ καμιά φορὰ  
δέρνεται... φωνάζει!  
Κάτι ποῦ δὲ νιώθω  
μέσα μου ἀλαφρὰ  
σιγοκλαίει, στενάζει.

Μέσα μου, βαθιά μου  
σιγοψιχαλίζει  
μιὰ ψιλή βροχή.  
Πέστε μου τί νά ναι  
ποῦ μοῦ βασανίζει  
τὴ βαρειά ψυχή;

Καὶ δὲν εἶναι μπόρα  
νά γοργοπερνᾷ  
μ' ἀστραπές... χαλάει...  
Μιά ψιλή βροχούλα.  
Μὰ παντοτεινὰ  
μέσα μου σταλάζει!