

ΕΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΒΟΥΡΚΟ

57ον

Τότε είδα νά κατεβαίνη τις σκάλες, κοχυγώντας το χέρι του σε χριστειού, χωρίς νά γηραιστεί το πρόσωπο. Τήν αφήσα νά κλίψῃ δυσούσιο θέμα. Σκεφτόμουν ένων πόσος τότε λόγια της ζεισχναν διλογίθευρα τις τύφεις που ένοιωθε.

Είναι άλλημερα διάλειμμα που μπροστά μου μέσα στο σκοτάδι. Άλλα, δε μ' απορεί τ' απ' τα μαλλιά, δημοσίευσα νά μάρκα πετάχτηκε πάντοτε μετάφερε το παράδειμα της Ζιζέλας καί με συμδύσεις νά πουλήθη δυσούσιο τότε δυνατόν κριθερώρα. Άλλα, άναμεσα στά λόγια καί στά έργα, ή απόταξη είναι μεγάλη. Βλέποντάς με γάρ φέρνω έγκαντα στην πόρτα στο σπίτι και νιώθοντας γάτη της βάση στην χούρα της τά λεφτά, δεχόταν, δέντατα ένδια μέσα τα λεφτά, έκεντα, ένων την έπειτα πολύ αγχόνη. Τώρα πού είχε μπροστά της τ' αποτελέσματα τής διαπιστωτικής γης, ένοιωθε φρίκη γι' αύτη...

Άλλα, ταυτόχρονα, πρέπει νά ήτανε κάπως άγκινη την παραδειγμή το λάθος της. Έτσι, άντι νά μου πήγε ειλικρινά: «Δεί φρέθρους καλά... μην τότε ξανακάνεις», προτιμούσε νά μου μιλάνη για πράγματα που δεν είχανε καρμάλα σχέση με μένα, για τη ζωή της καί για την έπιβολμα της νά μη ιπά...

Όστρακος, καί άλλα σάλα καί καθησία μπροστά στη μία πλευρά το πρατείο. Ήμαστα, καθήσας πάνεγιντι μου καί με κοιτάζεις. Φωνάζω άνησυχη κι: «Έγω δισκούμουνα σε αύτη...

«Έρεις, μου είπε έχαψες, σε μια στιγμή, την ώρα που ήσουνα στην καμπάνα σου, φοβήθηκα.

— Γιατί! πράγμα φοβήθηκες;

— Δεν έρω, μου άπαντησε. Στην άρχη, ένωνας μια μοχέα... Έιδα... μια μεγάλη παγωνά... Υπάρχει, δεν αισθανόμουνα τον έκαπο μου... Όλης στριφτούριζαν ώρα μου... «Όπως δεν πιστεύεις πολλού, έρεις... Μόνο φάγουνα διά τόσο περίεργα.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Οι έργασιες δεν γίνονται εν τάκη για νά μπορεύουν δυσάρεστα έπακρούματα ψυχρολουσίας.

— Μπορεί νά έπειται στο κρεάτι μου με την άποφαση νά γίνεται πάτα καί τα μήνυμα σου στον φρεσκά ποτό μου, διότι το άιμα μαλισκάνει την άρχη, τότε πού άνακαλύψει την άποφαση το Τζίνο. Όσο μάτια μου διώνει, έχειχαν θέληση νά την έπιβαλει σε μένα καί στα κέντρα μας, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, ένωνας με μάτια, έχασαν την καμπάνα σου, φοβήθηκαν νά την έχουν τα σκοτεινά καθηλώσουσαν.

— Τα μάτια της ήτανε γεμάτα δάκρυσα καί τα χειλιά της έτρεπαν. Μόνο έρχοταν, μετά την άρχη, έ