

Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Υπὸ τοῦ κ. Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

***Υπαλλήλου τοῦ Α.Σ.Ο.**

‘Η τέχνη τῆς διαφημίσεως καὶ ἡ εἰσοδός της σὲ κάθε ἐκδήλωσι μιᾶς ἀνεπτυγμένης κοινωνίας, εἶναι ἔνα πολὺ σοβαρὸ πρόβλημα δι’ αὐτούς ποὺ ἀσχολοῦνται συστηματικῶς μὲ τὰ μέσα καὶ τὸν τρόπο τῆς καλυτέρας καὶ πλέον ἀποδοτικῆς ἐφαρμογῆς της. Προσπάθειες πολλῶν χρόνων, ἵδες πρωτότυπες, φαντασία δημιουργική, ἀνανεώνουν τὴν τέχνη τῆς διαφημίσεως κάθε τόσο σὲ συνάρτησι, βεβαίως, μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ εὑρίσκεται τὸ πρὸς διαφήμισι ἀντικείμενο καὶ ἡ χώρα τῆς προελεύσεώς του.

Μετὰ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὅποιου μετεκινήθησαν κι’ ἔγνωρισαν νέους τόπους καὶ ἀνθρώπους μυριάδες πρόσωπα, ἔγινε φανερὸ πιὸ ὅτι ἡ μέχρι τότε τεχνικὴ τῆς διαφημίσεως παρέμενε στεγνὴ καὶ ἀτροφικὴ σὲ σύγκρισι μὲ τὸ τρομακτικὸ κῦμα τῶν Ἰδεῶν καὶ ἀντιλήψεων ποὺ παρουσίαζε ἡ μεταπολεμικὴ περίοδος. Εἰδικοὶ τῆς Ἀμερικῆς καὶ κατόπιν τῆς Εύρωπης προσεπτάθησαν νὰ ἀνακαλύψουν καὶ χρησιμοποιήσουν κάθε καινοτομία καὶ κάθε συγχρονισμένο μέσο. ‘Η ἔρευνα αὐτὴ πρὸς ἔξεύρεσι νέων τρόπων καὶ Ἰδεῶν ἐφαρμογῆς τῆς διαφημίσεως, ὥδηγησε στὴν ἀνεξάντλητη πηγὴ τῆς Λαογραφίας.

Ειδικῶς διὰ τὴν διαφήμισι τῶν γεωργικῶν προϊόντων, ἡ Λαογραφία εἶναι ἔνας μεγάλος συντέλεστὴς στὴν πώλησι. Στόν καινούργιο δὲ

οἰκονομικὸ καὶ ἐμπορικὸ ὄρο ποὺ δονομάζεται «παραγωγικότης», ἡ διαφήμισι διὰ τῆς Λαογραφίας εἶναι ἀρκετὰ ἀξιοπρόσεκτη καὶ ὑπολογίσιμη.

‘Ἄλλα, πρὶν ἀσχοληθῶμεν μὲ τὴν Λαογραφία ὡς πηγὴ ἐμπνεύσεως νέων τρόπων διαφημίσεως, θὰ πρέπει νὰ ἔχετάσωμεν τὸ εἶναι καὶ τὸ ἀντιπροσωπεύει ἡ Λαογραφία. ‘Ολοι, βεβαίως, γνωρίζομεν ὅτι εἶναι τὸ σύνολο κι’ δ τρόπος ὅλων τῶν κοινωνιῶν ἐκδηλώσεων ἐνὸς λαοῦ καὶ ἐνὸς Ἐθνους. Εἶναι τὰ ἥθη καὶ τὰ ἔθιμά του, πού διατηροῦνται μέσα στὴ ζωὴ ἀπὸ τὴν λαϊκὴ παράδοσι καὶ ὅχι ἀπὸ νόμους καὶ ἐπιστημονικὴ ἴστορικὴ κληρονομία. Στὶς Καλές Τέχνες αὐτὸ δονομάζεται λαϊκὸ χρῶμα. Κι’ ὅσο πιὸ ἀγνὸ καὶ δροσερὸ φανερώνεται τὸ λαϊκὸ χρῶμα, τόσο πιὸ ἀπλὸ καὶ πιὸ μεγάλο λογαριάζεται στὴν ὁμορφιὰ καὶ στὴν ἀξία. ‘Η μελέτη τῆς Λαογραφίας ἀντιπροσωπεύει γιὰ ἔνα λαὸ καὶ γιὰ ἔνα Ἐθνος τὴ ζωντανὴ ἴστορία του καὶ τὰ διάφορα στάδια τοῦ πολιτισμοῦ του.

‘Ἐκμεταλλευόμενο τὴν γοητεία ποὺ ἔχασκει στὴ διαφήμισι τῶν διαφόρων προϊόντων ἡ Λαογραφία, τὸ συγχρονισμένο ἐμπόριο κερδίζει τὸ πρῶτο σημαντικὸ μέρος τοῦ ἐνδιαφέροντος ἐνὸς ὀγοραστοῦ. ‘Η πώλησι ἐνὸς προϊόντος μέσω τῶν διαφόρων λαογραφικῶν στοιχείων, δη-