

Δ.Ε.Η. διότι ἡ μεμονωμένη παρ' ἐκάστης Κοινότητος ἀντιμετώπισις τοῦ προβλήματος τούτου εἶναι ἀσύμφορος καὶ συνεπῶς ἀδύνατος. Ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς στέγης, εἶναι ἐπίσης καὶ τοῦτο θέμα ἔθνικόν, κυρίως διὰ τὰς τάξεις τοῦ ἀδυνάμου εἰσοδήματος.

5) Ἀπὸ ἀπόψεως κοινωνικῆς προστασίας: Ὁ ἀγρότης ὑστερεῖ ἔναντι τῶν ἐργαζομένων εἰς τοὺς ἄλλους κλάδους οικονομικῆς δραστηριότητος. Μόλις ἀπὸ τοῦ παρελθόντος ἔτους ἐπεξετάθη ἡ ἱατρικὴ περίθαλψις τῶν ἀγροτῶν, ἐνῶ οἱ λοιποὶ ἐργαζόμενοι ἔχουν πλήρη ἱατρικὴν, νοσοκομειακὴν καὶ φαρμακευτικὴν περίθαλψιν, εἴτε διὰ μέσου τοῦ Ἰδρύματος Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων εἴτε μέσῳ ἄλλων ἐδικῶν Ὄργανισμῶν κοινωνικῆς προνοίας. Ἡ κοινωνικὴ ἀσφάλις εἶναι ἀπὸ τὰ σοβαρώτερα ζήτήματα διὰ τὸν ἐργαζόμενον, διότι ἀπαλλάσσει αὐτὸν τῆς μερίμνης διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀσθενειῶν ἢ ἄλλων ἀπροόπτων ἀτυχημάτων. Πλὴν τούτων καὶ ἄλλα νομοθετικὰ μέτρα διασφαλίζουν πλείστα ὠφελήματα εἰς τὸν ἐργαζόμενον τῶν ἄλλων κλάδων οικονομικῆς δραστηριότητος, ἐνῶ ὁ ἀγρότης εἶναι ἐγκαταλελειμμένος εἰς τὰς ἰδίας αὐτοῦ δυνάμεις.

6) Ἡ ἐκπαίδευσις τοῦ ἀγρότου, εἴτε κλασσικὴ, εἴτε ἐπαγγελματικὴ, ἢ τεχνικὴ εἶναι προσιτὴ μόνον εἰς τοὺς δυναμένους νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰς σοβαρὰς δαπάνας αὐτῶν, διότι εὐρίσκονται εἰς ἀραιὰ διαμερίσματα τῆς χώρας, καὶ ἡ μεγάλη μᾶζα τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ περιορίζεται εἰς τὴν στοιχειώδη ὑποχρεωτικὴν ἐκπαίδευσιν, ἥτις εὐρίσκεται πλησίον τῆς κατοικίας του, ἐνῶ εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ ἀγροτικὸς πληθυσμὸς ἔχει πλείστα δυνατότητα ἀναδείξεως ἀρετῶν καὶ ἱκανότητων.

7) Ἀπὸ ἀπόψεως ἐπαγγελματικῆς ὁργανώσεως. Ὁ ἀγρότης εἶναι ἐπί-

σης καθυστερημένος. Οἱ ἐργοῦδοι καὶ οἱ ἐργαζόμενοι εἰς τοὺς ἄλλους κλάδους οικονομικῆς δραστηριότητος ἔχουν πλήρη ὁργανώσιν, εὐρισκόμενοι δὲ πλησιέστερον πρὸς τὴν διοίκησιν ἀσκοῦν, οὐχὶ σπανίως, πίεσιν καὶ ἐπιτυχάνουν εὐχερέστερον τὴν ἱκανοποίησιν τῶν διεκδικήσεών των. Πέραν τούτου, διὰ τῆς ὁργανωμένης δράσεως, εἶναι εὐχερεστέρα ἢ παρακολούθησις τῶν τεχνικῶν ἐξελίξεων καὶ προόδων καὶ ἡ ἐκμετάλλευσις αὐτῶν πρὸς αὔξησιν τῆς παραγωγικότητος. Ὁ ἀγρότης λόγῳ ἐλλείψεως ὁργανώσεως, ἐνῶ ἔχει μεγάλην δύναμιν ἀδυνατεῖ νὰ χρησιμοποιήσῃ ταύτην καὶ δὲν δύναται νὰ παρακολουθῇ τὰς διαφόρους ἐξελίξεις, οὐδὲ τὰν δίκαια αἰτήματα αὐτοῦ νὰ διατυπώσῃ ἀπ' εὐθείας, ἀναμένει δὲ τὴν δικαίωσιν ἀπὸ τὴν εὐμενῇ ἀντίληψιν τῆς διοικήσεως. Ἡ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως νομοθετηθεῖσα ἀποκέντρωσις τῆς Διοικήσεως εἶναι μέτρον λίαν σοβαρὸν καὶ πιστεύομεν ὅτι θὰ φέρῃ ἀγαθὰ ἀποτελέσματα κυρίως ὑπὲρ τῶν ἀγροτῶν.

Πάντα τὰ ἐκτεθέντα πείθουν, ὅτι ὁ ἀγρότης εὐρίσκεται ἀπὸ πάσης ἀπόψεως εἰς λίαν μειονεκτικὴν θέσιν ἔναντι τῶν λοιπῶν τάξεων. Τὴν θέσιν του ταύτην ὁ ἀγρότης σήμερον ἀντιλαμβάνεται πλήρως. Γνωρίζει ὅτι αἱ ἀπολαύσεις τῆς ζωῆς συναντῶνται εἰς τὰ ἀστικά κέντρα καὶ οὐχὶ εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ προστρέχει πρὸς αὐτὰ, ὅταν τοῦ δοθῇ εὐκαιρία ἢ ὅταν τὸν πιέσῃ ἢ ἀνάγκη, παρασύρων καὶ ὄλην τὴν οικογένειάν του. Ἐνῶ προσπάθεια δλων πρέπει νὰ εἶναι ἡ παραμονὴ αὐτῶν εἰς τὴν ὑπαίθριον. Ἴνα ὅμως τοῦτο ἐπιτευχθῇ εἶναι ἀπαραίτητον νὰ καταβάλλεται οἰαδῆποτε μερίμνα, ὥστε ἡ ὑπαίθριος νὰ ἀποκτήσῃ ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ τὰ ὁποῖα, ὅχι μόνον θὰ συγκρατήσουν, ἀλλὰ καὶ θὰ προσελκύσουν τοὺς ἀνθρώπους πρὸς αὐτήν. Σήμερον συμβαίνει τὸ ἀντίθετον, ὁ ἀγρὸς ἀπωθεῖ τὸν πληθυσμὸν πρὸς