

διοπομένην υπό ορθολογισμού, με καθορισμόν τών καθ' ἐκάστην λεπτομερειών.

Προσπάθεια κοινών ἐγκαταστάσεων ἀντλήσεως δια πλειότερους καλλιεργητάς (ιδιότυποι ἀρδευτικοί συνεταιρισμοί) ὅπου τοῦτο καθίσταται τεχνικῶς δυνατόν, με συνέπειαν τὴν μείωσιν τοῦ κόστους ἀρδεύσεως καὶ περιθώρια ἔτι περαιτέρω ἐπεκτάσεως τῆς ἠλεκτροδοτήσεως εἰς τοὺς οἰκισμοὺς τῆς ὑπαίθρου.

Ἐν γενικῷ συμπεράσματι, τὸ ζήτημα τῆς δι' ἀντλήσεως ἀρδεύσεως ἐκάστης (ἀπὸ ἀπόψεως διαίτησ ὑπογείων ὑδάτων) ὕδρολογικῆς περιοχῆς, πρέπει ν' ἀντιμετωπισθῇ τεχνικῶς καὶ οἰκονομικῶς, ὡς σύνολον, ὅπως ἀντιμετωπίζεται πρὸς προκειμένου περὶ ἐνὸς ἀρδευτικοῦ φράγματος.

Αὐτονόητον εἶναι, ὅτι, τὰ ἀνωτέρω θ' ἀπαιτήσουν ἐρευνητικὰς ἐργασίας, τεχνικὰς ἐργασίας, εἰδικὰς πιστοδοτήσεις, ἐνδεχομένως δὲ εἰς ὠρισμένας περιπτώσεις καὶ Κρατικὴν οἰκονομικὴν συμβολήν.

Γνωστὰ εἶναι βεβαίως εἰς τοὺς ἀρμοδίους καὶ εἰδικούς τὰ ἀνωτέρω, ἅτινα

καὶ εἰς σχετικὸν πρὸ καιροῦ δημοσίευσά μου εἰς τὸν τύπον ἔθιξα. Γνωστὰ εἶναι ἐπίσης καὶ τὰ πολλὰ τὰ ὁποῖα ὑπονοοῦνται εἰς τὰς ὀλίγας αὐτὰς γραμμάς. Καὶ σκοπός μου, μνημονεύοντος αὐτὰ ἐνταῦθα, δὲν εἶναι ἢ ἐπαναλήψις γνωστῆς δεοντολογίας. Εἶναι νὰ τονίσω τὴν ἀνάγκην τῆς ταχύτητος εἰς τὴν καθιέρωσιν προγράμματος τῶν σχετικῶν συστηματικῶν ἐνεργειῶν, ἵνα ἢ ἀπόδοσις τοῦ Ἐξηλεκτρισμοῦ εἰς τὴν ὑπαίθρου καταστῇ πληρεστέρα.

Ἀντιλαμβάνομαι καλῶς ὅτι δὲν εἶναι εὐκόλος ἢ ἄμεσος ἀντιμετώπισις ὀλοκλήρου τῆς Χώρας διὰ τῆς ἀνωτέρω μεθοδολογίας, διότι σὺν τοῖς ἄλλοις πιθανὸν καὶ εἰς αὐτὰ τὰ προκαταρκτικὰ στοιχεῖα νὰ ὑπάρχουν κενὰ. Κέρδος ὁμῶς θὰ ἔχωμεν ἐὰν μετὰ τὴν κατὰ στρωσιν τοῦ ἀνωτέρω προγράμματος, προχωρήσωμεν εἰς τὰς σχετικὰς ἐνεργείας καὶ εἰς περιορισμένην κλίμακα, ἐὰν ἐντοπισωμεν δηλαδὴ αὐτὰς εἰς μικρὰς περιοχὰς ἵνα, σὺν τοῖς ἄλλοις, καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων κτηθῇ ἡ διὰ τὰ περαιτέρω πείρα.

ΑΝΑΓΓ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



## Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΗΣ

Ὁ νέος Πρόεδρος τῆς Δυτικῆς Γερμανίας Δρ. Χάινριχ Λιούμπκε, υἱὸς ἐνὸς μικροκαλλιεργητοῦ, ποῦ ἤσκει καὶ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ μικροβιοτέχνου, γεννήθηκε πρὸ 65 ἐτῶν, σὲ ἓνα χωριὸ τῆς Βεσιφαλίας. Ἐσπούδασε πρῶτα γεωπόνος, κί' ἀργότερα κοινωνικὴν οἰκονομικὴν, Γεωγραφίαν καὶ Φιλοσοφίαν. Τριάκοντα ἐτῶν ἔγινε Διευτὴς τῆς Ἐνώσεως τῶν Γερμανῶν χωρικῶν, ἀφοῦ, πρωτίστως, ἠγωνίσθη διὰ τὴν συγχώνευσιν τῶν Ὄργανώσεων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων χωρικῶν, ποῦ συνηγωνίζοντο ἢ μία τὴν ἄλλην. Ἐπὶ Χίτλερ ἐδιώχθη διὰ τὰ φρονήματά του καὶ ἐφυλακίσθη. Ἀπὸ τοῦ 1947 μέχρι τοῦ 1952, διετέλεσεν ὑπουργὸς Γεωργίας, Τροφίμων τῆς Βορείου Ρηνανίας—Βεσιφαλίας καὶ ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του αὐτὴν ἐκέρδισε, κατὰ τὰ ἔτη τῆς πείνας, τὴν μάχην τῆς πατάτας, ἀποδείξας τὰς μεγάλας του ἱκανότητάς κατὰ τὴν ρύθμισιν τῶν σχέ-

σεων μεταξύ τῆς γεωργίας καὶ καταναλωτῶν εἰς τὰς πόλεις. Μετὰ τὴν ἀποχώρησίν του ἀπὸ τὴν τοπικὴν κυβέρνησιν ἡ Κεντρικὴ Ἐνωσις τῶν Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν Ραϊφφάιζεν εἰς τὴν Μπόνν τὴν προσέλαβεν ὡς Γενικὸν Διευθυντήν. Τῆ ἔθει αὐτῆς ἐκράτησε μικρὸν διάστημα, διότι κατὰ τὴν φθινόπωρον τοῦ 1953 ὁ Δρ. Ἀντενάλτς (Πρωθυπουργὸς τῆς Δυτ. Γερμανίας) τὴν παρεκάλεσε ν' ἀναλάβῃ τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Γεωργίας εἰς τὴν Κυβέρνησιν τὴν ἐπιπέσοις καὶ εἰς τὴν πολιτικότητά του ἐπέστησε πλήρως εἰς τὸν τομέα ὁ ὁποῖος τὸ ἀνεπέστη. Τὸ ὄνομά του εἶναι συνδεδεμένο μετὰ τὴν ἀγροτικὸν νόμον καὶ ἡ «Πράσινη Ἐκδοσις» καὶ τὸ «Πράσινον Πρόγραμμα» ἐκασπάζουσαν τὴν συνεχῆ πρόδον τῆς γεωργίας τῆς Δ. Γερμανίας.