

ΤΗΣ. Τὸ πρόβλημά μας εἶναι τόσο ἀπλό, ὥστε κάθε ΑΜΕΛΕΙΑ ἢ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ γιὰ τὴ λύσι του θὰ μπορούσε νὰ χαρακτηρισθῆ σάν ἐσκεμμένη ὑπονόμευσι τοῦ συμφέροντος τῆς Σταφιδοπαραγωγῆς καὶ τῆς Ἐθνικῆς μας Οἰκονομίας.

Ἀλλὰ ἐπειδὴ οἱ σταφιδοπαραγωγοὶ μας ἔχουν σήμερα καλὴν γνῶσιν τῆς σημασίας τῆς ποιότητος τῶν γεωργικῶν προϊόντων καὶ μάλιστα τῶν ἐξαγωγίμων, ὅπως ἡ σταφίδα, πιστεύομεν ὅτι θὰ κάνουν ΣΥΝΘΗΜΑ τὴν καλλιτέρευσι τῆς ποιότητος.

Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτῆ πληροφοροῦμε τοὺς σταφιδοπαραγωγούς ὅτι ἡ σταφίδα νέας ἐσοδείας δὲν θὰ βαρύνεται μὲ τὴν δωδεκάλεπτο εἰσφορά ὑπὲρ τοῦ Γαμείου Ἀσφαλίσεως Σταφιδοπαραγωγῆς κατὰ χιλιάζης καὶ παγετοῦ, τὸ ὅποιον καταργεῖται κατόπιν τῆς ἰδρύσεως τοῦ Ὁργανισμοῦ Γεωργικῶν Ἀσφαλίσεων. Τοῦτο ἔχει σημασίαν διὰ τὰς πωλήσεις τῆς σταφίδος εἰς τοὺς ἐμπόρους. Οἱ παραγωγοὶ θὰ πρέπει νὰ ὑπολογίζουσι ὅτι οἱ κρατήσεις τοῦ Α.Σ.Ο. στὴ σταφίδα νέας ἐσοδείας περιορίζονται σὲ δέκα λεπτά μόνον.



ΑΠΟ ΤΗΝ “ΦΩΝΗΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ,”

ΔΙΑΒΡΩΣΙΣ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΑΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΩΜΕ ΤΑ ΕΔΑΦΗ

Ἐνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζομε στὴ χώρα μας εἶναι ἡ διάβρωσις τῶν ἐδαφῶν, οἱ ζημιές δηλ. ποὺ παθαίνουν τὰ χωράφια μας ἀπὸ τὰ νερά τῶν βροχῶν, τὰ ὅποια παρασύρουν τὸ πολῦτιμο χῶμα καὶ ἀφήνουν σιγὰ—σιγὰ μονάχα τὰ χαλίκια καὶ τὶς πέτρες στὶς πλαγιές πάνω στὶς ὁποῖες μάταια, ὕστερα, οἱ ἀγρότες μας προσπαθοῦν νὰ στερεώσουν τὶς καλλιέργειές τους.

Οἱ ζημιές αὐτὲς εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὲς στὰ «ρεβένια» χωράφια, στὶς πλαγιές, ὅπου τὸ «ξεσάρισμα» τῶν χωρῶν, ὅπως τὸ λένε οἱ ἀγρότες μας, διαπιστώνεται εὐκόλῃ ἀπὸ τὸ κοινὸ μάτι. Ὅμως ζημιές ἀπὸ τὴ διάβρωσι γίνονται καὶ στὰ χωράφια ποὺ ἔχουν μικρὴ κλίσι, ἔστω κι' ἂν αὐτὲς δὲν μπορούν νὰ διαπιστωθοῦν ἀπὸ τὴν μιὰ ἡμέρα στὴν ἄλλη.

Οἱ ζημιές ποὺ παθαίνουν τὰ ἐδάφη ἀπὸ τὴ διάβρωσι εἶναι ἀνυπολόγιστες σὲ ὅλες τὶς χώρες τοῦ κόσμου. Οἱ Ἀμερικανοὶ ὑπολογίζουσι πῶς στὴ χώρα τους κάθε χρόνο παρασύρονται ἀπ' τὰ νερά καὶ χάνονται τελικὰ στὴ θάλασσα τρία

δισεκατομμύρια τόνοι χῶμα ποὺ περιέχουν θρεπτικὰ στοιχεῖα γιὰ τὰ φυτὰ (ἄζωτο, φωσφόρο, κάλι, κ.λ.π.) ἀξίας τεσσάρων δισεκατομμυρίων δολλαρίων!

Μποροῦμε λοιπὸν νὰ φαντασθοῦμε πόσο μεγάλη ζημία γίνεται ἀπ' τὴ διάβρωσι στὸ τόπο μας ποὺ τὰ περισσότερα ἐδάφη εἶναι ἐπικλινῆ. Ὑπολογίζεται ὅτι πάνω ἄπὸ 85.000.000 στρέμματα παθαίνουν διάβρωσι στὴν Ἑλλάδα δηλ. τὰ 70% ἀπὸ ὅλη τὴν ἔκτασί της.

Στὴν Ἑλλάδα οἱ καταστρεπτικοὶ χειμαρροὶ ἔχουν ἀπλώσει τὰ ἀπαίσια δίχτυα τους καὶ στὴν πιὸ ἀπόμερη γωνιά της καὶ μεταφέρουν στὴ θάλασσα ὅ,τι καλύτερο ὑπάρχει στὸ ἔδαφος καὶ στὰ χωράφια. Καὶ λέμε ὅ,τι καλύτερο, γιατί ὅ,τι ἀχρηστο παρασύρουν, δηλ. τὰ χαλίκια καὶ τὶς πέτρες, δὲν κάνουν τὸν κόπο νὰ τὸ πᾶνε στὴ θάλασσα, ἄλλὰ τὸ ἀφήνουν στὶς πεδιάδες, ὅπου μεταβάλλουν τὰ πλοῦστα καὶ γόνιμα χωράφια σὲ ἀχρηστοὺς «χαλιάδες». Ἔτσι λοιπὸν ἡ ζημία εἶναι διπλῆ.

Οἱ καταστροφές ποὺ παθαίνουν τὰ χω-