

## ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ BYZANTIOΥ

# Η ΣΤΑΦΙΣ, ΣΥΝΥΦΑΣΜΕΝΗ ΜΕ THN ΕΘΝΙΚΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Υπδ κ. ΕΥΑΓΓ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΤΑ, ύπαλλήλου Α.Σ.Ο.

Η Οίκονομία τῆς Χώρας δέν είχε άνεκαθεν τὴ σημερινή της μορφή. Στὴν ἀρχαιότητα καὶ στοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους ἀκόμη, ἡταν κλειστὴ καὶ ἐντελῶς γεωργική. Ή πρωτόγονη μορφὴ τῶν συγκοινωνιακῶν μέσων είχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ παράγῃ κάθε περιφέρεια ὅσα προΐόντα ἀπαιτοῦντο διὰ τὴν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν της. Ἐξαιρέσεις τοῦ κανόνος αὐτοῦ ἀπετέλεσαν τὰ ἐμπόρια τῶν Φοινίκων καὶ τῶν Ἕλληνων μόνον ὅμως σὲ εἰδη πολυτελείας καὶ ἀποκλειστικῶς μὲ τὶς κοσμοπολίτικες γωνιές τῆς γῆς, Ρώμη, Ἀθῆνα, Κωνσταντινούπολη. Ή πατρὶς τῆς σταφίδος, ἡ Πελοπόννησος μένει μακριὰ ἀπὸ ὅλον αὐτὸν τὸν οἰκονομικὸν ἐμπορικὸν ὀργασμό. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ στὴν Πάτρα ζῇ ἡ Ἀρχόντισσα Δανιηλίδα, μέχρι τὴν ἐποχὴ τῆς Ἐπαναστάσεως γνωρίζει ἡ Πελοπόννησος καὶ μαζὶ καὶ ἡ σταφίς ἔνα σωρὸ «κυρίους». Ή κατοχὴ τῶν Βενετῶν στὰ 1204 ἀποτελεῖ ἔναν ἀληθινὸν ιστορικὸ σταθμὸ στὴν ιστορίαν τοῦ τόπου καὶ τοῦ προϊόντος. Οἱ Βενετοὶ μὲ τὰ προνόμια ποὺ πέτυχαν ἀπὸ τὸν Ἀλέξιο τὸν πρῶτο τὸν Κομνηνό, προνόμια θαλασσίας κυκλοφορίας καὶ δασμολογικῆς φύσεως ἥσκησαν διεθνῶς μὲ τὴν βαθμαία

πτώση τοῦ Βυζαντίου, μιὰ ἡνέχημένη πολιτικὴ ἐπιρροή, τοὺς καρποὺς τῆς ὁποίας, τρύγησε ἡ κατεχομένη Πελοπόννησος, ἡ ὁποίᾳ ἀπέκτησε κάποια ἴδιαζουσα οἰκονομικὴ σημασία. "Αν ἡταν δυνατὸν νὰ παραβλέψωμεν τοὺς συναισθηματισμοὺς θὰ ὅμολογούσμε ὅτι, ἡ παρουσία τῶν Βενετῶν, ξέχωρα ἀπ' τὰ μειονεκτήματα τῶν κατακτητῶν, ἀπετέλεσε τὴν ἀφετηρία τῆς οἰκονομικῆς προόδου τῆς Β. Δ. Πελοποννήσου. Ή σταφίς προστέθη στὸ παληὸ ἐμπόριο τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Ἀλεξανδρείας. Τὰ χιλιάδες στρέμματα ποὺ ἔξεχερσώθησαν ἐφυτεύθησαν σταφίδα καὶ οἱ λιμένες τῆς περιοχῆς μας γεμίζουν καράβια ποὺ μεταφέρουν τὴν σταφίδα στὴν Τεργέστη, ποὺ ἡταν τότε τὸ ἐμπορικῷτερο λιμάνι τῆς Κεντρικῆς Νοτίου Εὐρώπης. Ή ἐμπορικὴ ὅμως αὐτὴ ἄνθησις ἀνακόπτεται ἀπ' τὴν ἐπιστροφὴ τῶν Τούρκων στὰ 1714. Νεκρώνεται κάθε κίνησις καὶ κάθε ἐλπίδα προόδου. Οἱ Βενετοί ἐνεθάρρυναν τὴν καλλιέργειαν τῆς σταφίδος ἐνῶ οἱ Τούρκοι ἔχθροι τῶν πρώτων, δὲν ἡνύνθησαν τὸ ἐμπόριον τοῦ προϊόντος. Ως τώρα ὁ ρόλος τῆς σταφίδος ἡταν μεγίστης οἰκονομικῆς σημασίας διὰ τὸ μοναδικὸ Ἑλληνικό προϊόν ποὺ ηξίωσε εἰδικήν μεταχεί-