

ξεως τοῦ πληθυσμοῦ των και τῶν ἀπαιτήσεων διὰ καλλιέργειαν διαβίωσιν λόγω τῆς βιομηχανικῆς των ἔξελιξεως. Ὁ Ὀργανισμὸς Τροφίμων και Γεωργίας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν υπολογίζει διὰ διάστημα τῶν κατοίκων τῆς γῆς ή σημερινὴ παραγωγὴ τροφίμων πρέπει νὰ διπλασιασθῇ τὸ 1980 και νὰ τριπλασιασθῇ τὸ 2000.

Θὰ ἀποδόσουν εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ τὰ ὑποανάπτυκτα ἔθνη; Εἶναι δὲ πλανήτης μας ἵκανὸς νὰ διαθρέψῃ τὸν πεινῶντα ἡμισυ πληθυσμοῦ του και νὰ βοηθήσῃ τοὺς συνεχῶς αὐξανομένους κατοίκους του; Αὐτὸ εἶναι ἔνα περίπλοκον ἐρώτημα τὸ ὅποιον ἀγγίζει και ἄλλας σφαίρας ἐκτὸς τοῦ ὅγκου τῆς εἰς τρόφιμα παραγωγῆς. Ἐπίσης σημαντικὰ εἶναι ή διατήρησις τῶν τροφίμων, τὰ εἰδὴ τῶν παραγομένων τροφίμων και οἱ τρόποι χρησιμοποιήσεως των.

Ο ἐφοδιασμὸς εἰς τρόφιμα δὲν εἶναι ἀπλῶς ὑπόθεσις ἀριθμοῦ μπούσελς σιτηρῶν τὰ ὅποια παράγει ὁ ἀγρότης ή ὁ ἀριθμὸς τῶν ὀρνίθων τὰς ὅποιας διατρέφει. Εἶναι και η ἐπιλογὴ, ὁ καλὸς χειρισμός, η ἐπεξεργασία, η ἐναποθήκευσις, η μεταφορά και η ἐμπορία τῶν εἰδῶν διατροφῆς.

Ἄσ τιδωμεν τὶ η ἐπιστήμη και η τεχνολογία ἔκαμνε διὰ τὸ πρόβλημα τῆς διατροφῆς.

Θὰ ὑπέθετε τις διὰ διὰ πλούστερος τρόπος νὰ αὐξηθῇ η εἰς τρόφιμα παραγωγὴ εἶναι νὰ ἀποδοθῇ περισσότερα γῆ εἰς τὴν καλλιέργειαν και περισσότεροι ἄνθρωποι νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ ἀντὴν. Τόσον η Σοβιετικὴ Ἔνωσις δσον και μερικαὶ ὑποανάπτυκτοι χῶραι ἡσπάσθησαν τὴν δοξασίαν αὐτὴν χωρὶς δμως νὰ σημειώσουν ἀξιόλογον ἐπιτυχίαν. Η ἀποψις αὐτὴ πολλὰ τὰ λανθασμένα περιέχει. Συνήθως σημαίνει στροφὴ πρὸς τὰ μικροτέρας ἀποδόσεως ἐδά-

φη. Πιθανὸν η καλλιέργειά των νὰ τὰ ἀπογυμνώσῃ και νὰ τὰ καταστήσῃ ἄχρηστα διὰ βοσκήν η διὰ ἀνάπτυξιν δασῶν. Εἶναι ἐπίσης πιθανὸν νὰ μεταβληθοῦν τὰ ἐδάφη αὐτὰ εἰς καλλιέργησίμους ἐκτάσεις μὲ τὴν χρησιμοποίησιν π. χ. τοῦ ὄντας και τὰ συστήματα ἀρδεύσεως εἶναι γνωστὸν διὰ ἀλλάσσουν τὸν χαρακτῆρα τῶν ἡμιαγόνων ἐδαφῶν. Ή καλλιέργεια δμως τῶν χαμηλῆς ἀποδόσεως ἐδαφῶν οὐδέποτε ἀποβαίνει ἐπιτυχῆς ἐὰν δὲν γίνη ἀπὸ ἀγρότας μὲ πεῖραν αιώνων η ἀπὸ συγχρόνους εἰδικοὺς μὲ πλήρη γνῶσιν τῶν τοπικῶν συνθηκῶν και τῶν ποικιλιῶν τῶν καλλιέργειῶν αἱ ὅποιαι εἶναι κατάλληλοι διὰ τὰς συνθήκας αὐτάς. Τοιαύτη γνῶσις συνήθως δὲν ὑπάρχει εἰς τὰς ὑποαναπτύκτους χώρας.

Ἐκτὸς τούτου γνωρίζομεν διὰ αἱ ἔξελιγμέναι χῶραι δὲν ησησαν τὸν ἀριθμὸν τῶν ὑπὸ καλλιέργειαν στρεμμάτων, ἀλλὰ ἀντιθέτως δὲν ἡσχολήθησαν μὲ τὰ χαμηλῆς ἀποδόσεως ἐδάφη των και συνεχῶς μειώνουν τὴν ἀναλογίαν τοῦ γεωργικοῦ των πληθυσμοῦ. Ἰκανοποιητικὴ καλλιέργεια σημαίνει συγκέντρωσις εἰς τὰ ἀποδοτικώτερα ἐδάφη διόπου ἐπιτυγχάνεται μεγαλυτέρα παραγωγὴ μὲ δλιγοτέρους ἀγρότας. Π. χ. η Ἀμερικὴ παράγει τεράστια πλεονάσματα τροφῆς μὲ ἀγροτικὸν πληθυσμὸν μὴ ὑπερβαίνοντα τὸ 10% τῶν συνόλου.

Συνεπῶς τὸ πρόβλημα τῶν ὑποαναπτύκτων χωρῶν εἶναι νὰ αὐξηθῇ η παραγωγικότης τῶν γαιῶν των και τῶν ἀγροτῶν των. Τούτο δὲν εἶναι καθόλου εὔκολον. Οι χωρικοὶ εἶναι συντηρητικοὶ και ἀντιτίθενται εἰς ἀλλαγὰς μεθόδων καλλιέργειας. Πρέπει δὲν διὰ πληθυσμὸς νὰ ἐνστερνθῇ τὰς προσφερομένας ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴν γεωργίαν δυνατότητας.

Πρέπει οἱ διαχειριζόμενοι τὰ κοινὰ νὰ ἔξεύρουν τὰ ἀπαιτούμενα κεφάλαια, νὰ καταστρώσουν σχέδια, νὰ