

E. E. C U M M I N G S

1

Λυσίκομη πού κόδεις νερολούλουδα
 κιχώρια και τις μεγάλες πού φοδιζουν μαργαρίτες
 μέθιμμένα λίγο μάτια
 Μή ἄλλη ἔρχεται λουλούδια κόδοντας κι αὐτή

βιολέττες

κυρία σ' δλα τά λουλούδια όρκιζομαι. Μήν κλαίς—
 —τὸ πιὸ καλὸ κίνημα τοῦ μυαλοῦ μου εἶναι πιὸ λίγο ἀπ'
 τὸ φτερούγισμα τῶν βλεφάρων σου ποὺ λέει

2

'Ο Μπούφφαλο Μπίλ εἶναι μακαρίτης πού γύριζε καβάλλα σ' ἔνα σάντολειονερδ—ἀσημένιο ἐπιβήτορα κι ἔστιαγε ἔναδύοτριατέσσεραπέντε περιστέριαστή στιγμή Χριστέ μου ἡταν ὥραιος ἄντρας κι ἔκεινο πού θέλω νὰ ξέρω εἶναι ἀν σ' ἀρέσει τὸ γαλανομάτικό σου ἀγόρι
 Κύριε Θάνατε

3

μετ' ἀπὸ πέντε φορὲς τὸ ποίημα τῆς μνήμης σου ξαφνιάζει μ', ἐπωδό παραλογιζόμενο καλοκαιριοῦ πού μ' ἀποκριτικοὺς τρόπους σκεπάστηκε ἀπὸ ἀνανέωση τὸ σῶμα μου γυρνάει πρὸς σένα πάλι γιατὶ τ' ἄστρα ἔχουν τελειώσει μέσα στὰ εὐγενέστερα δέντρα καὶ ἡ γλώσσα τῶν φύλλων ἐπαναλαμβάνει

τελικὴ τελειότητα ἐνῶ δεξῖει τῆς ἀνατολῆς ἡ αὔγη. είμαι ἔπιπλωμένος στὸ μάκρος μου, ἀνασαίνοντας μὲ κλειστὰ μάτια τῇ γλυκειά γῇ ποὺ εἶσαι ἔπιπλωμένη

4

παρ' ὅλα παρὰ τὸ κάθε τὶ ποὺ ἀναπνέει καὶ κινεῖται ἀφοῦ ἡ Καταδίκη (μὲ ἄστρα μακρότατα χέρια λιώνοντας κάθε πτυχὴ) θὰ λειάνει δλότελα τὸ νοῦ μας

—πρώτοῦ νὰ φύγω ἀπὸ τὴν κάμαρά μου γυρνῶ, καὶ (σκύδοντας) φιλῶ τὸ μεξιλάρι αὐτό, ἀγαπημένη πού τὰ κεφάλια μας ζούσανε κι ἡταν.

5

ἀφοῦ τὸ αἰσθήμα εἶναι πρῶτο ὅποιος καὶ λίγο νοιάζεται γιὰ τῶν πραγμάτων τῇ σύνταξῃ ποτὲ του δὲ θὰ σὲ φιλήσει τέλεια· τέλεια νά 'μαι τρελός ἐνῶ εἶναι ἡ Ἀνοιξη στὸν κόσμο τὸ αἷμα μου τὸ ἐπίδοκιμάζει, καὶ τὰ φιλιά εἶναι μοίρα πιὸ καλὴ ἀπ' τὴ σοφία

εἴμαστε δ' ἔνας γιὰ τὸν ἄλλο: λοιπὸν γέλα, γέροντας στὰ χέρια μου γιατὶ ἡ ζωὴ δὲν εἶναι παράγραφος

καὶ μοῦ φαίνεται δ' θάνατος δὲν εἶναι παρένθεση

6

τόσο πολὺς εἶναι δ' καιρὸς ποὺ εἶναι μὲ τὴν καρδιά σου ἡ (καρδιά μου κλεισμένη στὰ μπλεγμένα χέρια μας μέσα σ' ἔνα σκοτάδι σπου νέα φῶτα ἀρχίζουν καὶ αὐξάνονται, ποὺ δὲν ους σου περπατάει μές στὸ φῖλο μου σᾶν τὸν ξένο μές στοὺς δρόμους καὶ στὰ χρώματα τῆς πόλης—

ποὺ ἵσως ξέχασα πᾶς, πάντα (ἀπὸ αὐτὲς τὶς σπεύδουσες ὡμότητες τοῦ αἵματος καὶ τῆς σάρκας) ἡ Ἀγάπη ἐπινοεῖ τὸ ποιὺ βαθμιαῖο τῆς κίνημα, καὶ σκαλίζει τὴ ζωὴ αἰωνιότητα

—καὶ ύστερα οἱ χωριζόμενοι έαυτοί μας γίνονται μουσεῖα γεμισμένα μ' ἐπιτήδεια στριμωγμένες μνῆμες

7

κάπου ποὺ δὲν ταξίδεψα ποτέ, χαρούμενα μακριά ἀπὸ κάθε ἐμπειρία, τὴ σιωπῆ τους ἔχουν τὰ μάτια σου: στὸ πιὸ εὔεραστό σου κίνημα εἶναι πράγματα ποὺ μέσα τους μὲ κλείνουν, ἢ ποὺ νὰ τ' ἀγγίξω δὲ μπορῶ γιατὶ μοῦ εἶναι πολὺ κοντά τὸ ἐλάχιστό σου κοίταγμα εὔκολα ἔχω θὰ μέ δγάλει μόλι ποὺ ἐκλεισα σὰ δάχτυλα τὸν έαυτὸ μου, ἀνοίγεις πάντα πέταλο τὸ πέταλο τὸν έαυτὸ μου ὅπως ἀνοίγεις ἡ Ἀνοιξη (γγίζοντας ἐπιδέξια, μυστηριακά) τὸ πρῶτο τῆς τριαντάφυλλο

ἢ ἂν εἶναι ἐπιθυμία σου νὰ μέ κλείσεις, ἔγω καὶ ἡ ζωὴ μου ωραία πολὺ, ξάφνου, θὰ κλείσουμε ὅπως δταν ἡ καρδιὰ τούτου τοῦ λουλουδιοῦ φαντάζεται τὸ χιόνι ποὺ παντοῦ προσεκτικὰ κατεβαίνει·

τίποτα ποὺ ἔχουμε νὰ καταλάθουμε σ' αὐτὸ τὸν κόσμο δὲν (τὴ φτάνει τὴ δύναμη τοῦ δτι εἶσαι τόσο εὐθραυστη πολὺ: ποὺ ἡ ψήφη τῆς μ' ἔξαναγκάζει μὲ τὸ χῶμα τῶν χωρῶν της, δίνοντας θάνατο γι' ἀντάλλαγμα καὶ μὲ τὴν κάθε ἀνάσα (αιώνια

(δὲν ξέρω τὶ σὲ σένα εἶναι ποὺ κλείνει κι ἀνοίγει' μόνο κάτι μέσα μου καταλαβαίνει πῶς τῶν ματιῶν σου ἡ φωνὴ εἶναι πιὸ βαθεῖα ἀπ' τὰ τρικανεῖς, οὕτε ἡ βροχή, δὲν ἔχει χέρια ἔτσι μικρά (τάφυλλα)

8

γιὰ τὴν ἀγάπη νὰ 'σαι ὅπως ἡ βροχή στὸ χῶμα· νὰ δημένα βαθμιαῖα (ἢ ὅπως αὐτοὶ ποὺ δγαίνουν τώρα

οι λόφοι έφευρίσκουν τὸν δέρα)

μόνο ἀνάσαινε τὸ κάθε πῶς μου
τὸ τρεμάμενο μου ποὺ τὸ ἀκόμη δόρατό μου τότε. Περίμενε
δὲν δέν είμαι καρδιά, γιατὶ τουλάχιστον χτυπάω
—πάντα νὰ σκέφτεσαι πώς ἔψυγα σάν κήλιος ποὺ νὰ φεύγει
πρέπει

κάποτε, νὰ κάνει σταθερὴ νὰ φαίνεται μιὰ γῆ γιὰ σένα:
νὰ θυμάσαι (ὅπως ἐκεῖνα τὰ μαργαριτάρια τὸ πολὺ παρά
ποὺ περιβάλλουν τοῦτο τὸ λαιμὸ)

ὅτι φοράω τοὺς πιὸ ἀκριδούς σου φόδους πέρα ἀπ' τὸ ζ-
(τάπαυστὸ τους

(οὕτε μιὰ συλλαβὴ δὲν ἔχει ἀπ' τῆς καρδιᾶς τὴν ποθεινὴ
(θολὴ
γιγάντια γλώσσα ἀπώλεια ἢ κέρδος ἀπὸ κατηγόρια ἢ
(ἔπαινο)
μὰ θὰ πεθάνουνε σκέψεις πολλές ποὺ δὲ γεννήθηκαν ἀπ'
(ὄνειρο
τὴν ὥρα ποὺ φτερά καλωσορίζουν τὴν χρονιά κι ὀρχοῦνται
(δέντρα (καὶ φαντάζομαι
κι ἀν δυθιστοῦν πόθος καὶ κόσμος, ἔνα ποίημα θὰ κολυμπάει

9

ἄς εἶναι πάντα ἡ καρδιά μου ἀνοιχτὴ στὰ μικρὰ
πουλιά ποὺ εἶναι τὰ μυστικά τῆς ζωῆς
δι, τι κι ἀν τραγουδοῦν εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὸ νὰ ξέρεις
κι ἀν πρέπει οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴ τ' ἀκοῦν οἱ ἄνθρωποι εἰ-
(ναι γέροι

ἄς περιφέρεται δῶθε καὶ κεῖθε ὁ νοῦς μου πεινασμένος
κι ἄφοδος καὶ διψασμένος κι εὐλύγιστος
κι ἀκόμη κυριακή κι ἀν εἶναι ἄς κάνω λάθος
γιατὶ ὅποτε ἔχουν δικοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι νέοι

κι ἔγώ δὲν ιδιος τίποτα ἄς μήν κάνω χρήσιμο
καὶ σένα ν' ἀγαπῶ τόσο πολὺ πιὸ ἀληθινά
ποὺ ἔτσι τρελός δὲν ἔτανε ποτὲ ποὺ νὰ μποροῦσε ν' ἀ-
(ποτύχει
νὰ σπρώξει δλο τὸν ούρανὸ ἀπὸ πάνω του μ' ἔνα χαμόγελο

10

θὰ 'σαι πάνω ἀπ' δλα τὰ πράγματα χαρούμενος καὶ νέος.
Γιατὶ ἀν εἶσαι νέος, δποια κι ἀν φοράς ζωὴ

έδα γίνει έσύ· καὶ ἀν εἶσαι χαρούμενος
τοῦ ὅτιδήτετε ἡ ζωὴ θὰ γίνει έσωτός σου.
Τίποτα περισσότερο ἄς μὴ χρειάζονται τὰ κοριτσάγορα
(ἀπ' τ' ἀγοροκόριτσα:
μπορῶ αὐτήν μονάχα ν' ἀγαπάω δλοκληρωτικά

ποὺ τ' ὅποιο της μυστήριο κάνει κάθε ἀντρός
τὴν σάρκα νὰ ντυθεῖ τὸ διάστημα κι ὁ νοῦς του νὰ ξεντύνε-
(ται τὸ χρόνο

νὰ σκεφτεῖς ποτὲ σου, ἄς μήν τ' ἀφήσει ὁ θεός νὰ γίνει
καὶ (στὴν εὔσπλαχνὰ του) ἄς φεισθεῖ αὐτὴν ποὺ εἶναι ἀ-
(ληθινὴ ἀγάπη:
γιατὶ ἔτσι ἡ γνώση ψεύδεται, δ ἐμβρυακός δ τάφος
ποὺ τὸν λένε πρόδο, κι ἡ ἀρνηση εἶναι πεθαμένη ὅχι —
(καταδίκη.

Καλύτερα νὰ μάθαινα ἀπὸ ἔνα πουλὶ νὰ τραγουδῶ
παρὰ δέκα χιλιάδες ἀστρα νὰ διδάξω ἔγώ νὰ μὴ χορεύουν

11

δσοι εἶχαν τόσο σκοτεινὴ καρδιά δὲν ἔπρεπε νὰ 'χουν μι-
(λήσει,
μιὰ μικρὴ ἀθωότητα νὰ τραγουδήσουν θὰ τοὺς κάνει·
μάθε τους νὰ βλέπουν δσους δὲν ἐμπόρεσαν νὰ μάθουν νὰ
(κοιτάνε
—ἀπ' τὴν πραγματικότητα δλόκληρου τοῦ τίποτα
στ' ἀλήθεια θὰ ύψωθει ἔνα δλόφωτο δλο·

ΑΥΓΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ

ROBERT FROST

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΘΗΚΕ

Δυὸς δρόμοι χωρισμένοι στὸ κίτρινο δάσος,
λυπάμαι ποὺ δὲν θάταν δολετὸ νὰ περπατήσω καὶ στοὺς δυὸς
καὶ νά 'μαι πάντα ἔνας. Στάθηκα πολὺ¹
καὶ κοίταξα κάτω τὸν ἔνα δοσούσα
ώσπου χανότανε στὰ ύπογεια τῆς γῆς.
"Υστερα πῆρα τὸν ἄλλο, μ' ἀλαφρὴ καρδιά
πιστεύοντας πώς κάνω τὸ καλύτερο
γιατὶ ἦταν χλοερὸς κι ἤθελε τὴν φθορὰ
ἄν καὶ τὸ πέρασμα σ' αὐτοὺς
τοὺς εἶχε φθείρει καὶ τοὺς δυὸς τὸ ίδιο.
Καὶ οἱ δύο ἀπλώνονται αὐτὸς τὸ πρωτὸν δλόδια
χωρὶς ἔνα μαῦρο ἀκνάρι πάνω στὰ φύλλα.

"Ω, ἀφησα τὸν πρώτο γιὰ μιὰν ἄλλη φορά
ἄν καὶ ἔξερα πώς ἔνας δρόμος δηγεῖ στὸ σκοπὸ
κι μέρεβαλα ἄν θὰ μποροῦσα νὰ ξαναγυρίσω.
Κι ἔτσι θὰ διηγοῦμαι μὲ στεναγμό
γιὰ γενιές καὶ γενιές:

Δυὸς δρόμοι χωρισμένοι σ' ἔνα δάσος, κι ἔγώ
ἔγώ πῆρα τὸν λιγύτερο περπατημένο
κι εἶναι μονάχα αὐτὸς ποὺ ἔχει σημασία.

VACHEL LINDSAY

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

'Ο γέρο Εύκλειδης ξουρε ἔνα κύκλο
πάνω στὴν δημοσιδιά ἔδω καὶ χρόνια
καὶ τὸν κάλυψε μὲ διάφορες γωνίες.

'Η γκρίζα του γενειάδα
συγκατένευε καὶ συζήτησε πολὺ²
γιὰ τόξα καὶ περιφέρεις
ειδιμετρες καὶ ἄλλα τέτοια.
"Ἐνα σιωπόλο παιδι καθότανε κοντά τους
ὅπ' τὸ πρώι ὡς τὸ μεσημέρι
γιατὶ ἔφτιαχναν τόσο διορφες,
εικόνες, στρογγυλές, ἀπ' τὸ φεγγάρι.

Μετάφρ.: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

κάνε τὴν πιὸ πλήρη ἀπελπισία τὴν πιὸ τέλεια χαρά,
τὸ πουθενὰ ἔδω, ωραίο τὸ ποτέ:
μία μικρὴ ἀθωότητα δημιουργεῖ μιὰ μέρα.

Καὶ κάτι ποὺ σκέφτεσαι ἡ κάνεις ἢ ποθεῖς χωρὶς
μία μικρὴ ἀθωότητα, κι ἀν ἔταν
κόκκινο δσο δ τρόμος κι δσο ἡ μοίρα πράσινο,
γκρίζα θὰ χρεωκοπήσει κι ἀνιαρά θὰ ἔξαφανιστεῖ

μὰ ἡ δύναμη ἡ περήφανη ποὺ ἔχει δ θάνατος δ ίδιος ἀχανής
τόσο δὲν εἶναι δσο μιὰ μικρὴ ἀθωότητα

12

εύχαριστῶ Σένα θεέ γιὰ τὴν πολὺ αὐτὴν ἐκπληκτικὴ³
ἡμέρα: γιὰ τὰ πηδηχτὰ πράσινα πνεύματα τῶν δέντρων
κι ἔνα γαλονὸ δληθινὸ δνειρο ὡρανοῦ καὶ γιὰ τὸ κάθε τι
ποὺ εἶναι φυσικὸ ποὺ εἶναι ἀπειρο ποὺ εἶναι ναι
(ἔγώ ποὺ ἔχω πεθάνει πάλι σήμερα εἶναι ζωτανός,
κι αὐτὴ εἶναι ἡ γενεθλία μέρα τοῦ κήλιου ἀσύτη εἶναι ἡ γε-
(νέθλια
μέρα τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀγάπης καὶ τῶν φτερῶν: καὶ τῆς
(χαρούμενης
μεγάλης συγκυριακῆς δίχως δρια γῆς)

πῶς θὰ μποροῦσε δοκιμάζοντας ἀκούοντας βλέποντας
ἀνασαίνοντας τ' ὅποιο — ὑψωμένο ἀπ' τ' δχι
δλου τοῦ τίποτα — δν ἀνθρώπινο μονάχα ὑπάρχοντας
τὸν ἀνεφάνταστο ν' ἀμφισθεῖ 'Εσένα;

(τώρα τ' ἀφτιὰ τῶν ἀφτιῶν μου ξυπνοῦν καὶ
τώρα τὰ μάτια τῶν ματιῶν μου ἀνοίγουν)

Μετάφρ.: ΣΩΚΡΑΤΗΣ Λ. ΣΚΑΡΤΣΗΣ