

## ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΓΙΛΓΑΜΕΣ (β')

‘Ο Ενλίλ τῶν βουνῶν, ὁ πατέρας τῶν θεῶν, εἶχε ἀποφασισμένη τὴν τύχη τοῦ Γιλγαμές. ‘Ἐτοι ὁ Γιλγαμές ὀνειρεύτηκε κι ὁ Ἐνκιντού εἶπε:

«Ἄυτὸν εἰναι τὸ νόμημα τοῦ ὀνείρου. ‘Ο πατέρας τῶν θεῶν σου ὅνκε δασιλεία, αὐτὴ εἶναι ἡ μοίρα σου, αἰώνια ζωὴ δὲν εἶναι ἡ μοίρα σου. ‘Απ’ αὐτὸν μὴν ἔχεις θλίψη μέσσα σου, μὴν ἔχεις πόνον, μὴν πλάκωνται καὶ ἡ καρδιά σου. Σου ὅνκε δύναμη νὰ δένεις καὶ νὰ λύνεις, νὰ εἰσαι τὸ σκοτάδι καὶ τὸ φῶς τῆς ἀνθρωπότητας. Σου ὅνκε ἀπαρόμοιαστη ὑπεροχῇ στὸ λαό, νίκη στὴ μάχῃ ἀπ’ ὅπου δὲ γυρνάει φυγάδας, σ’ ἐπιδρομές καὶ σ’ ἐπιθέσεις, ἀπ’ ὅπου γυρισμὸς δὲν εἶναι. ‘Αλλὰ μὴν καταχράσαι αὐτὴ τὴ δύναμην, νὰ φέρνεσαι σωστὰ στοὺς δούλους σου μὲν στὸ παλάτι, νὰ φέρνεσαι σωστὰ μπρὸς στὸ Σαμάς.»

‘Ο Γιλγαμὲς ὁ κύριος ἔστρεψε τὶς σκέψεις του πρὸς τὴ Χώρα τῶν Ζωντανῶν· τὸν Τόπο τῶν Κέδρων ὁ Γιλγαμὲς ὁ κύριος συλλογίστηκε. Εἶπε στὸ δούλο του Ἐνκιντού:

«Δὲν ἔβαλα σφραγίδα τ’ ὄνομά μου στὸ τού-  
βλο ὅπως ἡ μοίρα μου ἀποφάσιστε: λοιπὸν θὰ πάω στὴ χώρα ποὺ κόβεται τὸ κέδρο. Θὰ βά-  
λω τ’ ὄνομά μου στὸν τόπο ποὺ ναι τὰ δνό-  
μοτα τῶν φημισμένων ἀνθρώπων, κι ἐκεὶ ποὺ

ὄνομα ὀνθρώπου δὲ γράφτηκε ἀκόμη, θὰ ὑψώσω στοὺς θεοὺς μνημεῖο». Τὰ μάτια τοῦ Ἐνκιντοῦ γέμισαν δάκρυα κι ἡ καρδιά του ὀρρώστησε. Στένοξε πικρὰ κι ὁ Γιλγαμὲς τὸν κοίταξε στὰ μάτια του καὶ εἶπε:

«Φίλε μου, γιατί στενάζεις τόσο πικρά;»

Μᾶς ὁ Ἐνκιντοῦ ἄνοιξε τὸ στόμα κι εἶπε:

«Ἐίμαι ἀδύναμος, τὰ χέρια μου τὴ δύναμη τους ἔχουν χάσει τὸ κλάμα τοῦ πόνου μοῦ κεντάει τὸ λαιμό. Γιατί πρέπει νὰ δώσεις τὴν καρδιά σου σ’ αὐτὸν τὸ ἐγχείρημα;»

‘Ο Γιλγαμὲς ὁ πάντησε στὸν Ἐνκιντοῦ:

«Ἀπ’ τὴν αἵτια τοῦ κακοῦ ποὺ εἶναι στὸν τόπο, θὰ πάμε στὸ δάσος καὶ θὰ καταστρέψουμε τὸ κακό: γιατί στὸ δάσος ζεῖ ὁ Χουμπάμπα, ποὺ ἔχει τ’ ὄνομα «τὸ Πελώριο», ἔνας κτηνῶδης γίγαντας.»

Μᾶς ὁ Ἐνκιντοῦ στέναξε πικρὰ καὶ εἶπε:

«Σὰν πήγαινα μὲ τ’ ἄγρια ζῶα μέσον ἀπ’ τὸν ἀγριότοπο, ἀνακάλυψα τὸ δάσος: τὸ μάκρος του εἶναι τριάντα χιλιάδες μίλια σ’ ὅλες τὶς διευθύνσεις. ‘Ο Ενλίλ δρισε τὸ Χουμπάμπα γιὰ νὰ τὸ φυλάει καὶ τὸν ὅπλισε μ’ ἐφτάδιπλους τρόμους, τρομερὸς γιὰ κάθε σάρκα εἶναι ὁ Χουμπάμπα. ‘Οταν βρυχιέται, εἶναι σὰν τὸ βρόντημα τῆς καταιγίδας, ή ἀνάστα του εἰ-

(1931) — N. Ἐγγονόπουλον «ΕΛΕΩΝΟΡΑ»  
(1938) = 7 χρόνια πάνω - κάτω' κι ὅσο γιὰ  
«νέες ἐκδσχεῖς τῆς ποιητικῆς ἀλήθειας»: A.  
Breton: 1920—1924 — N. Ἐγγονόπουλος:  
1935 (;) — 1938 = 13 μὲ 14 χρόνια, στὴν  
εὐνοϊκώτερη περίπτωση.

**Allen Ginsberg: «MAGIC PSALM**  
(1960) — Λευτέρη Πούλιον: «ΘΕΕ» (1973) =  
13 πάνω - κάτω χρόνια (θά γίνει παραβολὴ τῶν δύο ποιημάτων στὴν συνέχεια τῶν σημειωμάτων αὐτῶν) κι ὅσο γιὰ ἐκδοχὲς τῆς ποιητικῆς ἀλήθειας: Allen Ginsberg: 1956 — Λ.  
Πούλιος: 1969 = 13 πάνω κάτω χρόνια.

‘Αλλ’ ἡ οὐσία δὲν βρίσκεται ἐκεὶ, στὴ χρονικὴ ἀπόσταση (ποὺ ἐλέγχεται, περίπου ἡ ἴδια), ἀλλὰ στὴν ἀνταπόκριση ἀνάμεσα στὴ «ένα ἐπεδοχὴ» καὶ στὸ ὀρθίασμα τῆς δικῆς μας γλωσσικῆς συνειδήσεως καὶ ὅσων πᾶνε μαξινή της.

Θὰ ἔξαρτηθεὶ ἀπὸ τὸ χάρισμα καὶ τὴν αἴσθηση ἰσορροπίας τῶν νέων μας ποιητῶν (καὶ τῶν ἀναγνοούστων τους) νὰ θρεθεῖ τὸ σωστὸ μέτρο καὶ οἱ οὐδιαστικές ἀναλογίες ἀνάμεσα στὰ πρόγραμμα — ἀκριβέστερα: ἀνάμεσα στὰ ἀκουστικὰ ἵνδαλματα τῶν σημαινούμενων καὶ στὴ ψυθυμικὴ τους ἀρθρωση. Νέα πρόγραμμα (καὶ, ἀληθινά, ὑπάρχουν τέτοια γήρω μας καὶ μέσα μας) — νέα γλώσσα — νέα συγκινησιακὴ ἀρθρωση. Κι δλα αὐτὰ νὰ πιάνουν γιὰ καλὰ στὴ

συνείδηση, σήμερα, καὶ νὰ ἀφήνουν κάτι γιὰ αὐριό. Γιατὶ τὰ νέα καὶ τὰ παλῆα τὸ ὄντων ἀνθρώπου εἶναι ἀξεχώριστα. ‘Αλλιώς, τί νόμημα θὰ εἶχε νὰ κάνουμε ἢ νὰ μιλᾶμε γιὰ ποίηση.

(Συνεχίζεται)

### ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ

1.— ‘Ο Σ. Σκαρτσῆς ἀπὸ τὸ 1967, ὅταν ἔγραψε τὸ «Μικρὸ δοκύμιο γιὰ τὴ γλώσσα» καί, κυρίως, τὸ κεφάλαιο «Ἡ γλώσσα γιὰ τὸ τίτοτα» (σελ. 45—55) ἐπεκαλεῖτο τὸ «Τάο τὲ Κίνγκ» (ὅπως, ἐπίσης, σὲ ἄλλα κεφάλαια, τὶς Οὐπανισάδες καὶ τὴν Ρίγγ Βέδα). ‘Απὸ τὸ Τάο τὲ Κίνγκ παραθέτει σὰν ὑπότιτλο τὸν 5ο στίχο ἀπὸ τὸ Τάο 2: «Τὸ κάτι καὶ τὸ τίτοτα παραγόντων τὸ ἔνα τὸ ἄλλο» (στὴ μετάφραση τῆς M. Σεφεριάδη (1971): «τὸ εἶναι καὶ τὸ μὴ εἶναι γεννά τὸ ἔνα τὸ ἄλλο»). Τὸ κεφάλαιο αὐτὸν καταλήγει: «πώς γλώσσα εἶναι διάλογος τοῦ τίτοτα μὲ τὸν ἑαυτό του».

2.— Τὸ πρότο δεύγμα τῆς ἐπαφῆς του μὲ τὸν Ἰνδονισμὸ παρέχει ὁ Λ. Πούλιος στὴ συλλογὴ του «Ποίηση» (1969), δπον, στὸ δεύτερο ποίημα (PH) («ΕΙ - PH - NH») παραδέτει σὰν ὑπότιτλο καὶ ἀμέσως μετὰ παραλλάσσει, ὅχι χωρὶς κάποια ἐπιτήδευση, κεντρικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς Βέδες.

ναι σὰ φωτιὰ καὶ τὰ σαγόνια του εἶναι δὲ θάνατος δὲ ἕδιος. Φυλάει τόσο καλὰ τὰ κέδρα, που ὅταν ταράζεται ἡ ἄγρια δαμάλα μὲς στὸ δάσος, μόλις ποὺ εἶναι ἐκατὸν ὄγδόντα μίλια μακριά, τὴν ἀκούει. Τί ἄντρας μὲ τὴ θέλησή του θά μπαινει σ' αὐτὴ τὴ χώρα καὶ τὰ βάθη τῆς νὰ φάξει; Σοῦ λέω, ἀδυναμία νικάει τὴ δύναμη του ὅποιος κι ἀνείναι αὐτὸς ποὺ πάσι κοντά του: δὲν εἶναι ἀγώνας ἵσος μὲ τὸ Χουμπάπτων νὰ παλαέψεις εἴναι πολεμιστὴς μεγάλος, Γιλγαμές, ὁ φύλακας τοῦ δάσους ποτὲ δὲν κοιμάται».

‘Ο Γιλγαμές ἀπάντησε:

«Πιστεῖς ότι οἱ θεοὶ αἰώνια ζουν μὲ τὸ λαμπτὸ Σαμάς γιὰ μᾶς τους ἀνθρώπους οἱ μέρες μας εἶναι μετρημένες, ὅτι ἔχουμε εἶναι μιὰ ἀνάστα τοῦ ἀνέμου. Πῶς γίνεται αὐτό, εἰσαι κιόλας φθισμένος! Θὰ πάω πρώτος, μόλις πὲ εἰμαι ὁ κύριος σου, καὶ μπορεῖς μ' ἀσφάλεια νὰ φωνάξεις: «Ἐμπρός, δὲν εἶναι τίποτα γιὰ φόβο». Κι ἔτσι, ἀν πέσω, ἀφήνω πίσω μου ὅνομα ποὺ θὰ μείνει· οἱ ἀνθρώποι θὰ λένε γιὰ μένα: «Ο Γιλγαμές ἔπεισε παλεύντας μὲ τὸν κτηνῶδη Χουμπάπτων». Καιρὸ πολὺν θὰ χει τὸ παιδί στὸ σπίτι μου γεννηθεῖ, καὶ θὰ τὸ λένε καὶ θὰ τὸ θυμούνται».

‘Ο Ἑνκιντοὺ μίλησε πάλι στὸ Γιλγαμές:

«Ω κύριέ μου, ὅτι μπεῖς σὲ κείνη τὴ χώρα, πήγαινε πρῶτα στὸν ἥρωα Σαμάς, πέρι το στὸ Θεὸ «Ηλίο, γιατί ὁ τόπος εἶναι δικός του. Ἡ χώρα που κόβεται τὸ πεύκο ἀνήκει στὸ Σαμάς».

‘Ο Γιλγαμές σήκωσε στὰ χέρια ἔνα κατσίκι, ἀσπρὸ χωρὶς κηλίδωμα καὶ μαζὶ ἔνα καστανό τὸ κράτησε στὸ στῆθος του καὶ τὰ φερε μπροστὰ στὸν ἥλιο. Πήρε στὰ χέρια του τὸ ἀστημένιο του σκῆπτρο κι εἶπε στὸ λαμπτὸ Σαμάς:

«Πάω σὲ κείνη τὴ χώρα, ὡ Σαμάς, πηγαίνω τὰ χέρια μου ἰκετεύουν, ὅς βγει αὐτὸ καλὸ γιὰ τὴν ψυχὴ μου καὶ φέρε με πίσω πάλι στὴν ἀποθέσθρα τῆς Οὐρούκ. Δός μου, παρακαλῶ, τὴν προστασία σου κ, ἃς εἶναι οἱ οἰωνοὶ καλοί».

‘Ο λαμπτὸς Σαμάς ἀπάντησε:

«Γιλγαμές, εἰσαι δυνατός, μὰ τί εἶναι ἡ χώρα τῶν Ζωντανῶν γιὰ σένα;

«Ω Σαμάς, ἀκουσέ με. Ἀκουσέ με, Σαμάς, ὃς ἀκουστεῖ ἡ φωνὴ μου. «Ἐδῶ μὲς στὴν πόλη ἀνθρώπος πεθαίνει μὲ πλακωμένη τὴν καρδιά, ἀνθρώπος ἀφανίζεται μ' ἀπελπισία στὴν καρδιά. Κοιταξα πάνω ἀπ' τὸ τείχος καὶ βλέπω τὰ κορμιὰ νὰ ἐπιπλέουν· αὐτὴ θὰ ν' ναι κι ἡ δικῆ μου μοίρα. Ἀληθινὰ τὸ ξέρω πῶς εἶναι ἔτσι, γιατί ὅποιος κι ἀνείναι ὁ πιὸ φηλὸς μὲς στὲν ἀνθρώπους δὲ μπορεῖ νὰ φτάσει τὰ οὐράνια, κι ὁ πιὸ τρανὸς δὲ μπορεῖ νὰ περιζώσει τὴ γῆ. Γι' αὐτὸ θὰ μπῶ σὲ κείνη τὴ χώρα: γιατί δὲν ἔβαλα σφραγίδα τ' ὅνομά μου στὸ τούβλο ὅπως ἡ μοίρα μου ἀποφάσισε, θὰ πάω στὴ χώρα που κόβεται τὸ κέδρο. Θὰ

βάλω τ' ὅνομά μου στὸν τόπο πού ναι τὰ δύναματα τῶν φημισμένων ἀνθρώπων κι ἔκει ποὺ δύναμα ἀνθρώπου δὲ γράφτηκε ὀκόμη θὰ ὑψώσω στοὺς θεοὺς μηνιμεῖο».

Τὰ δάκρυα κύλησαν στὸ πρόσωπό του εἶπε:

«Ἀλίμονο, μακρὺ εἶναι τὸ ταξίδι ποὺ ἔχω νὰ κάνω μέχρι τὸν Τόπο τοῦ Σαμάπτωπα. «Αν δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ ἔγχειρημα νὰ βγει σὲ τέλος, γιατί μὲ κίνησες, Σαμάς, μὲ τὸν ἀσταμάτητο πένθο νὰ τὸ κάνω; Πῶς θὰ μπορέσω νὰ πετύχω ὃν δὲ μὲ συντρέξεις; «Αν πεθάνω σ' αὐτὴ τὴ χώρα, θὰ πεθάνω χωρὶς μηνισκακία, ἀλλ' ἔνταναγυρίσω, θὰ κάνω λαμπτὴ προσφορὰ ἀπὸ δῶρα κι ὑμνο στὸ Σαμάς».

«Ετσι ὁ Σαμάς δέχτηκε τὴ θυσία τῶν δακρύων του· σὰν τὸ σπλαχνικὸ ἀνθρωπὸ τοῦ δειξε σίκτο. «Ορισε συμμάχους δυνατοὺς γιὰ τὸ Γιλγαμές, γιοὺς μιῶν μητέρας, καὶ τοὺς τοποθέτησε στὶς σπηλαῖς τῶν βουνῶν. Τοὺς τρανοὺς ἀνέμους ὄρισε: τὸ βόρειο ἄνεμο, τὸν ἀνεμοστρόβιλο, τὴ θύελλα καὶ τὸν παγερὸ ἄνεμο, τὴν καταιγίδα καὶ τὸν καψαλιστὸ ἄνεμο. Σὰν ἔχιδνες, σὰ δράκοντες, σὰν καφαλιστὴ φωτιά, σὰ φίδι ποὺ παχώνει τὴν καρδιά, κατακλυσμὸς καταστροφῆς καὶ δικράνη τῆς ἀστροπῆς, ἔτσι ήταν κι ὁ Γιλγαμές ἀναγάλλιασε.

Πήγε στὸ ὄπλουργειο κι εἶπε:

«Θὰ δώσω διαταγὲς στοὺς ὄπλουργούς. Θὰ χύσουν τὰ ὅπλα μας κι ἔμεις θὰ τοὺς βλέπουμε».

«Ετσι δώσανε διαταγὲς στοὺς ὄπλουργούς κι οἱ τεχνίτες ἔκατσαν σὲ συνέδριο. Πήγαν μὲς στ' ἄλση τοῦ κάμπου κι ἔκοψαν ἵτια καὶ δοκάρια. Τοὺς ἔφτιαξαν πελέκια ἔχηντα ὀκάδες καὶ τρανὰ σποθιὰ τοὺς ἔχυσαν μὲ σαράντα ὀκάδες λάμα τὰ καθένα, μὲ πιστίματα καὶ λαβές δέκα ὀκάδες. «Ἔχυσαν γιὰ τὸ Γιλγαμές τὸ πελέκι «Δύναμη τῶν Ἡρώων» καὶ τὸ τόξο τοῦ «Ανσάν» κι ὁ Γιλγαμές ὄπλιστηκε κι ὁ Ἑνκιντοὺς καὶ τὸ βάρος τῶν ὅπλων ποὺ βαστούσαν ήταν διακρίσιες ὀκάδες.

‘Ο λαὸς συναθροίστηκε κι οἱ σύμβουλοι στοὺς δρόμους καὶ στὴν ἀγορὰ τῆς Οὐρούκ· ἥρθαν περνώντας ἀπ' τὴν πύλη μὲ τοὺς ἔφτὰ σύρτες κι ὁ Γιλγαμές τοὺς μίλησε στὴν ἀγορά:

«Ἐγώ, ὁ Γιλγαμές, πάω νὰ δῶ κεῖνο τὸ πλάσμα πού γι' αὐτὸ λέν τέτοια πράγματα, ποὺ ἡ φήμη ἀπ' τὸ ὅνομό του γεμίζει τὸν κόσμο. Θὰ τὸ νικήσω τὸ δάσος του μὲ τὸ κέδρο καὶ θὰ δείξω τὴ δύναμη τῶν γιῶν τῆς Οὐρούκ, ὀλόκληρος ὁ κόσμος θὰ τὸ μάθει. «Ἔχω ἀναλάβει αὐτὸ τὸ ἔγχειρημα: νὰ σκαρφαλώσω στὸ βουνό, νὰ κέψω τὸ κέδρο, καὶ ν' ἀφήσω πίσω μου ὅνομα πού θὰ μείνει.

Οι σύμβουλοι τῆς Οὐρούκ, τῆς τρανῆς ἀγορᾶς, τεῦ ἀπάντησαν:

«Γιλγαμές, εἰσαι νέος, πολὺ μακριὰ σὲ πάσι τὸ θάρρος σου, δὲ μπορεῖ νὰ ξέρεις τὶ σημαίνει αὐτὸ τὸ ἔγχειρημα ποὺ σχεδιάζεις. «Ἔχου-

με ἀκούσει ὅτι ὁ Χουμπάμπα σὰν τοὺς ἄνθρωπους δὲν εἶναι ποὺ πεθαίνουν, τὰ ὅπλα του εἶναι τέοια ποὺ ἐνάντιά τους κανένας δὲ μπορεῖ νὰ σταθεῖ. Τὸ δάσος ἀπλώνεται τριάντα χιλιάδες μίλια σ' ὅλες τὶς διευθύνσεις· ποιὸς ἀντρας μὲ τὴ θέλησή του θὰ κατέβαινε σ' αὐτὴ τὴ χώρα καὶ τὸ βάθη τῆς νὰ φάξει; Κι ὁ Χουμπάμπα, ὅταν βρυχιέται, εἶναι σὰν τὸ βρόντημα τῆς καταιγίδος, ἡ ἀνάστα του εἶναι σὰ φωτιὰ καὶ τὸ σαγόνια του εἶναι ὁ θάνατος ὁ ἕδις. Γιατὶ λαχταρᾶς νὰ τὸ κάνεις αὐτό, Γιλγαμές; Δὲν εἶναι ἀγώνας ἵσος μὲ τὸ Χουμπάμπα νὸ παλεύεις».

“Οταν ἀκούσεις αὐτὰ τὰ λόγια τῶν συμβούλων ὁ Γιλγαμὲς κοίταξε τὸ φίλο του καὶ γέλασε:

«Πῶς νὰ τεὺς ἀπαντήσω; Νὰ πὼς φοβάμαι τὸ Χουμπάμπα, πὼς θὰ κάτσω στὴν πατρίδα ὅλες μου τὶς ὑπόλοιπες μέρες;»

Μετὰ ὁ Γιλγαμὲς ἀνοίξε πάλι τὸ στόμα του κι εἴπε στὸν Ἐνκιντού:

«Φίλε μου, πάμε στὸ Τρανὸ Παλάτι, στὸ Ἔγκαλμάχ, κι ἀς σταθοῦμε μπροστὰ στὴ Νίνσουν, τὴ βασιλίσσα. Ἡ Νίνσουν ἔιναι σοφὴ μὲ βαθεὶὰ γνώση, θὰ μᾶς δῶσει συμβούλη γιὰ τὸ δρόμο πεὺ πρέπει νὰ πάρουμε».

Γιάστηκαν ὅπ' τὸ χέρι καθὼς πήγαιναν στὸ Ἔγκαλμάχ καὶ πῆγαν στὴ Νίνσουν τὴ μεγάλη βασίλισσα. Ο Γιλγαμὲς πλησίασε, μπήκε στὸ παλάτι καὶ μίλησε στὴ Νίνσουν.

«Νίνσουν, θὰ μ' ἀκούσεις; „Ἐχω νὰ πάω μακρὺ ταξίδι στὸν Τόπο τοῦ Χουμπάμπα, πρέπει νὰ ταξιδέψω ὅγνωστο δρόμο καὶ νὰ παλαιώψω παράξενη μάχη. Ἀπὸ τὴ μέρα που θὰ φύγω μέχρι νὰ γυρίσω, ὃσπου νὰ φτάσω στὸ δάσος τῶν κέδρων καὶ νὰ καταστρέψω τὸ κακὸ ποὺ ἀποστρέφεται ὁ Σαμάς, παρακάλα γιὰ μένα τὸ Σαμάς.»

‘Η Νίνσουν πήγε στὴν κάμαρά της, φόρεσε ἔνα φόρεμα ποὺ ταίριαζε στὸ σῶμα της, φόρεσε κοσμήματα νὰ κάνει ὁμορφο τὸ στήθος της, ἔβαλε μιὰ τιάρα πάνω στὸ κεφάλι της καὶ τὰ φορέματά της σάρωναν τὸ ἔδαφος. Μετὰ πήγε πάνω στὸ βωμὸ τοῦ „Ηλίου“, στέκοντας πάνω στὴν ὁροφὴ τοῦ παλατιοῦ. „Εκαψε θυμίαμα κι ὑψώσε τὰ χέρια τῆς στὸ Σαμάς καθὼς ἀνέβαινε ὁ καπνός:

„Ω Σαμάς, γιατὶ ἔδωσες αὐτὴ τὴν ἀνήσυχη καρδιὰ στὸ Γιλγαμές, τὸ γιό μου· γιατὶ τοῦ τὴν ἔδωσες; Τὸν κίνησες καὶ τώρα ξεκινάει μακρὺ ταξίδι ὡς τὸν Τόπο τοῦ Χουμπάμπα, νὰ ταξιδέψει σύγνωστο δρόμο καὶ νὰ παλέψει παράξενη πάλη. Γι' αὐτὸ ἀπὸ τὴ μέρα που θὰ φύγει μέχρι τὴ μέρα που θὰ γυρίσει, ὃσπου νὰ φτάσει στὸ δάσος τῶν κέδρων, νῶσπου νὰ σκοτώσει τὸ Χουμπάμπα καὶ νὰ καταστρέψει τὸ κακὸ ποὺ ἔσυ, Σαμάς, ἀποστρέφεσαι, μὴν τὸν ξεχνᾶς· ἀλλὰ ἡ αὐγῆ, ἡ „Αγιαστὴ ἀγαπημένη σου νύφη, ἀς στὸ θυμίζει πάντα, κι ὅταν ἡ μέρα κλείνει, δάσ τον στὸ φύλακα τῆς νύχτας, νὰ τὸν φύλαξε ὀπὸ κακό». Μετὰ ἡ Νίνσουν, τοῦ Γιλγαμές ἡ μητέρα,

ἔσβησε τὸ θυμίαμα καὶ κάλεσε τὸν Ἐνκιντού προτρέποντάς τον ἔτσι :

„Δυνατὲ Ἐνκιντού, παιδὶ δὲν εἰσαι τοῦ κορμιοῦ μου, μὰ σὰν υἱόθετημένο γιὸ θὰ σὲ δεχτῶ· εἰσαι τὸ ἄλλο μου παιδὶ ὅπως τὰ ἔκθετα ποὺ φέρνουν στὸ ναό. Νὰ ὑπηρετεῖς τὸ Γιλγαμὲς καθὼς τὸ ἔκθετο ὑπηρετεῖ τὴν ἱέρεια ποὺ ὁ ἀνέθρεψε. Μπροστὰ στὶς γυναῖκες μου, τοὺς πιστούς καὶ τοὺς ἱεροφάντες μου, τὸ δηλώνω.»

Μετὰ τοῦ ‘δαλε στὸ λαιμὸ τὸ φυλαχτὸ τῆς ἐγγύησης καὶ τοῦ ‘πε:

«Σὲ ἐμπιστεύσματι τὸ γιό μου· φέρ' τον μει πίσω πάλι ἀσφαλισμένο».

Καὶ τότε τοὺς ἐφέρανε τὰ ὅπλα, πιάσανε στὰ χέρια τὰ τρανὰ σπαθιὰ μὲς στὶς χρυσές τους θήκες καὶ τὸ τόξο καὶ τὴ φαρέτρα. Ο Γιλγαμὲς ἐπήρε τὸ πελέκι, κρέμασε στὸν ὕμρο τὴ φαρέτρα καὶ τὸ τόξο τῆς Ἀνσάτι κι ἐπιστει τὸ σποθι ἀπ' τὴ ζώνη του. Κι ἔτσι ὀπλίστηκαν κι ἦταν ἔτοιμοι γιὰ τὸ ταξίδι.

Τώρο, ἥρθε ὅλος ὁ λαός καὶ πάνω τους σπρωχνόταν κι ἔλεγε: «Πότε θὰ ξανάρθετε στὴν πόλη;»

Οι σύμβουλοι εὐλογήσανε τὸ Γιλγαμὲς καὶ τὸν προειδοποίησαν:

«Μήν ἐμπιστεύεσαι πολὺ τὴ δύναμή σου, πρόσεχε, κράτησε τὰ χτυπήματά σου στὴν ἀρχῇ. Αὐτὸς ποὺ πάει μπροστὰ τὸ σύντροφο του προστατεύει· ὁ καλὸς ὀδηγὸς ποὺ ξέρει τὸ δρόμο φύλαει τὸ φίλο του. „Ἄς δοιγησει ὁ Ἐνκιντού, θέρει τὸ δρόμο γιὰ τὸ δάσος, ἔχει τὸ Χουμπάμπα ιδεῖ κι εἶναι ἔμπειρος στὶς μάχες· ἀς περάσει πρώτος στὰ περάσματα, προσεκτικὸς ἀς εἶναι κι ἀς κοιτάσει τὸν ἑαυτό του. „Ἄς προστατεύεις, ὁ Ἐνκιντού τὸ φίλο του κι ἀς φύλαει τὸ σύντροφο του κι ἀς τὸν φέρει πίσω ἀσφαλισμένο μέσα ἀπὸ τοῦ δρόμου τὶς παγίδες. „Ευείς, οἱ σύμβουλοι τῆς Οὐρούκ, ἐμπιστεύόμαστε τὸ βασιλιά μας σὲ σένα, Ἐνκιντού· φέρ' τον μας πίσω πάλι ἀσφαλισμένο·».

Στὸ Γιλγαμές, πάλι, εἴπανε :

«Εἴθε ὁ Σαμὰς τὸν πόθο τῆς καρδιᾶς σου νὰ σοῦ δώσει, εἴτε ξετελεσμένο νὰ σ' αφήσει μὲ τὰ μάτια σου νὰ δεῖς αὐτὸ ποὺ εἴπανε τὰ χείλη σου· εἴθε μονοπάτι νὰ σοῦ ἀνοίξει ἐκεὶ ποὺ εἶναι κλείσιμο καὶ δρόμο γιὰ τὰ πόδια σου νὰ περπατήσουν. Εἴθε ν' ἀνοίξει τὰ βουνὰ γιὰ νὰ περάσεις κι εἴθε ὁ καιρὸς τῆς νύχτας νὰ σοῦ φέρει τὶς εὐλογίες τῆς νύχτας κι ὁ Λουγκουλπάντα, ὁ προστάτης σου θεός, νὰ στέκει δίπλα σου γιὰ νίκη. Εἴθε στὴ μάχη νίκη νὰ χεις σὰ νὰ πάλευες μ' ἔνα παιδί. Πλύνε τὰ πόδια σου μὲς στὸ ποτάμι τοῦ Χουμπάμπα, πεὶ γιὰτε εἶναι τὸ ταξίδι σου τὸ δράδυ σκάψε ένα πηγάδι κι ἀς εἶναι πάντα καθαρὸ νερὸ στὸ ἀσκί σου. Πρόσφερε στὸ Σαμὰς κρύο νερὸ καὶ μὴν ξεχνᾶς τὸ Λουγκουλπάντα.»

(Συνεχίζεται)

Μετάφρ. ΣΩΚΡ. Λ. ΣΚΑΡΤΣΗΣ