

Ἐπινόησε τὸ διάστημα
Νὰ βδεῖ μέσα τὶς ἀποδείξεις του
Καὶ τὸ χρόνο νὰ κρατάει τὶς ἀποδείξεις του
Καὶ τὸν κόσμο νὰ βλέπει τὶς ἀποδείξεις του

“Ολα δσα ἐπινόησε
Δὲν ἥταν τόσο ἀνόητα
Οὔτε τόσο μικρά
‘Αλλὰ ἥταν φυσικά λανθασμένα

Μποροῦσε νὰ χε γίνει ἀλλιῶς;

ΚΕΦΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ

Ἐνα κομμένο κεφάλι
Ἐνα κεφάλι μ’ ἔνα λουλούδι ἀνάμεσα στὰ
δόντια του

Πλανιέται γύρο στὴ γῆ

Τὸ ἀπαντάει δ ἥλιος
Τοῦ ὑποκλίνεται
Καὶ συνεχίζει τὸ δρόμο του

Τὸ ἀπαντάει τὸ φεγγάρι
Τοῦ χαμογελάει
Καὶ δέ σταματάει τὸ δρόμο του

Γιατὶ γρυλλίζει τῆς γῆς
Δὲ μπορεῖ νὰ γυρίσει πίσω
‘Η νὰ φύγει γιὰ πάντα;

Τ’ ἀνθισμένα του χείλη θὰ ξέρουν

ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΑ

Ἐνα φλογερὸς δράκοντας μέσα στὴ μήτρα
Μέσα στὸ δράκοντα μιὰ κόκκινη σπηλιά
Μέσα στὴ σπηλιά ἔνα δσπρο ἀρνάκι
Μέσα στὸ ἀρνάκι δ παλιὸς οὐρανὸς

Θρέψαμε τὸ δράκοντα μὲ γῆ
Θέλαμε νὰ τὸν ἡμερώσουμε
Καὶ νὰ κλέψουμε τὸν παλιὸ οὐρανὸ

‘Απομείναμε χωρὶς γῆ
Δὲν ξέραμε ποῦ νὰ πᾶμε μετὰ
‘Ανεδήκαμε στὴν οὐρά τοῦ δράκοντα

‘Ο δράκοντας μᾶς κοίταξε ἀγριεμένος
Μᾶς τρόμαξε τὸ ἴδιο μᾶς τὸ πρόσωπο
Μὲς στὰ μάτια τοῦ δράκοντα

Πηδήσαμε μέσα στὰ σαγόνια τοῦ δράκοντα
Ζαρώσαμε πίσω ἀπ’ τὰ δόντια του
Καὶ περιμέναμε τὴ φωτιά νὰ μᾶς σώσει

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΥ

Ἐπρεπε νὰ πεθάνει λένε
Τ’ ἄστρα ἥταν πιὸ κοντά του
Κι ἀπ’ τοὺς ἀνθρώπους

Τὸν ἔφαγαν λένε τὰ μυρμήγκια
Φανταζόταν πώς τ’ ἄστρα

Γεννήσαν τὰ μυρμήγκια καὶ τὰ μυρμήγκια τ’
ἄστρα

Κι ἔτσι γέμισε τὸ σπίτι μὲ μυρμήγκια

Οἱ οὐράνιες πόρνες του λένε

Τοῦ στοιχίσαν τὴ ζωὴ

Καὶ κάτι ψιθυροὶ μιλοῦν γιὰ ἐγχειρίδιο

Μ’ ἀνθρώπινα ἀποτυπώματα

‘Απλούστατα βρισκόταν ἔξω ἀπ’ αὐτὸ τὸν
κόσμο λένε

‘Ηταν φευγάτος γιὰ νὰ θρεῖ τὸ ήλιολούλουδο

‘Οπου ἀπαντιοῦνται τὰ μονοπάτια
κάθε καρδιᾶς καὶ κάθε ἄστρου

‘Επρεπε νὰ πεθάνει λένε

ΤΙΠΟΤΑ

Τίποτα ἀποικοιμήθηκες

Κι ὀνειρεύτηκες πώς ήσουν κάτι

Κάτι ἔπιασε φωτιά

‘Η φλόγα συστρεφόταν

Τυφλές ἀγωνίες

Ξύπνησες τίποτα

Καὶ ζέστανες τὴν πλάτη σου

Στὴ φλόγα τοῦ ὀνείρου

Δὲν εἶδες τὶς ἀγωνίες τῆς φλόγας

‘Ολόκληρους κόσμους ἀγωνίες

‘Η πλάτη σου εἶναι μυωπικὴ

Τίποτα κοιμήθηκες πάλι

Κι ὀνειρεύτηκες πώς ήσουν τίποτα

‘Η φλόγα ἔσθησε

Οἱ ἀγωνίες της δεχτήκανε τὴν ὅψη τους

Κι ἔσθησαν κι αὐτές πανευτυχεῖς

ΤΟ ΕΝΑ ΚΟΚΚΑΛΟ ΣΤΟ ΆΛΛΟ

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Ἐτσι εἶναι πιὸ καλά

Ξεφύγαμε ἀπ’ τὴ σάρκα

Τώρα θὰ κάνουμε δ, τι θέλουμε
Πέξ κάτι

Θὰ ἤθελες νὰ εἰσαι

Τῆς ἀστραπῆς ή ραχοκοκαλία

Πέξ κι ἄλλο τίποτα

Τι νὰ σοῦ πῶ

Λεκάνη τῆς θύελλας

Πέξ τίποτα ἄλλο

Δὲν ξέρω τίποτα δλλο

Πλευρές τ’ οὐρανοῦ

Δὲν εἴμαστε τοῦ δποιου νὰ χαι τὰ κόκκαλα

Πέξ κάτι δλλιώτικο

META THN ARXH

Τι θὰ κάνουμε τώρα

Ξ' αλήθεια τί θὰ κάνουμε
Τώρα θὰ φέμε μελούδι γιά δεῖπνο

Φάγαμε μελούδι γιά γεῦμα
Τώρα ένα κούφιο αἴσθημα μὲ μαλώνει

Μετά θὰ παίξουμε μουσική
Μᾶς δρέσει ἡ μουσική

Τι θὰ κάνουμε δταν ἔρθουν τὰ σκυλιά
Τοὺς δρέσουν τὰ κόκκαλα

Τότε θὰ τούς κάτσουμε στὸ λαιμό
Καὶ θὰ γελάσουμε

MEΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

Εἶναι ὑπέροχο νὰ λούζεσαι στὸν ἥλιο γυμνὸς
Ποτὲ δὲ μ' ἀρεσεῖ ἡ σάρκα

Οὕτε μ' ὅρεσαν αὐτὰ τὰ κουρέλια
Εἶμαι τρελὸς γιά σένα ἔτσι γυμνὴ

Μήν ἀφήνεις τὸν ἥλιο νὰ σὲ χαϊδέψῃ
Πιὼ καλά δές ἀγαπηθοῦμε μόνοι οἱ δυό μας

"Όμως δχι ἔδω δχι μές στὸν ἥλιο
Ἐδῶ τὸ κάθε τὶ μπορεῖ νὰ φανεῖ κόκκαλο
ἀγάπη μου

ΥΠΟΓΕΙΑ

Μῆς ἀπὸ σκοτάδι μῆς ἀπὸ σάρκα
Τὸ ίδιο πρᾶγμα εἶναι τελικά

Λειπόν τώρα τὶ θὰ κάνουμε

Θὰ προσκαλέσουμε τὰ κόκκαλα ὅλων τῶν
καιρῶν

Θὰ φηθοῦμε στὸν ἥλιο

Τι θὰ κάνουμε μετά

Μετά θὰ γίνουμε καθαρά
Θὰ μεγαλώνουμε συνέχεια ὅπως θέλουμε

Τι θὰ κάνουμε ἐπειτα

Τίποτα θὰ πλανιόμαστε ἔδω κι ἔκει
Θὰ είμαστε βιώνια ὄντα ἀπὸ κόκκαλα

Μόνο περίμενε τὸ χάσμημα τῆς γῆς

ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΟΦΩΤΟ

Τι νὰ γνει αὐτό
Διέ καὶ σάρκα μιὰ χιονένια σάρκα
Κολλάει ἀπάνω μου

Δέν ξέρω τὶ εἶναι
Διέ καὶ μελούδι κυλάει μέσα μου
Ἐνε κρύβε μελούδι

Οὕτε κι αὐτὸ τὸ ξέρω
Λές καὶ κάθε τὶ ξαναρχίζει
Μ' ξνα πιὸ φριχτὸ ἀρχίνισμα

Ξέρεις τὶ νὰ κάνουμε;
Μπορεῖς νὰ γαδγίσεις;

PΡΙΝ ΑΠ' ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Ποῦ θὰ πάμε τώρα

Ποῦ νὰ πηγαίναμε πουθενά
Ποῦ νὰ πάνε δυὸ κόκκαλα ἀλλοῦ
Τὶ θὰ κάνουμε ἔκει

Ἐκεῖ καιρὸ περιμένοντάς μας
Ἐκεῖ μὲ λαχτάρα προσμένοντάς μας
Κανένας κι ἡ γυναίκα του τίποτα

Τὶ νὰ νὰ μᾶς κάνουν

Εἶναι γέροι εἶναι χωρὶς κόκκαλα
Θὰ είμαστε γι? αὐτοὺς σάν κόρες τους

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ

Εἶμαι κόκκαλο εἰσαι κόκκαλο
Γιατὶ μὲ κατάπιες
Δὲν μπορῶ πιὰ νὰ δῶ τὸν ἔαυτό μου

Τὶ ἔπαθες ἔσύ
Ἐσύ μὲ κατάπιες
Δὲ μπορῶ οὔτε ἔγώ νὰ δῶ τὸν ἔαυτό μου

Ποῦ είμαι τώρα

Τώρα κανεὶς δὲν ξέρει πιὰ
Ποιὸς εἶναι ποῦ οὔτε ποιὸς εἶναι ποιὸς
“Ολα εἶναι ξνα δσχημο ὄνειρο στάχτης
Μπορεῖς νὰ μ' ἀκούσεις;

Μπορῶ ν' ἀκούσω καὶ σένα καὶ τὸν ἔαυτό μου
“Ἐνα σπηρούνι κόκκολα λαλάει ἀπὸ μέσα μας

Μετάφρ. ὀπ' τ' ἄγγλικά
ΣΩΚΡ. Λ. ΣΚΑΡΤΣΗΣ

