

# "Αγγελος Φώτιος Πασχαλάς

· Ο "Αγγελος Πασχαλάς γράφει χρόνια και χρόνια ποίηση και ώμως ξεκύνησε με τὸ 3ο ΟΣΤΡΑΚΟ (Σύγχρονοι Πατρινοὶ ποιητές), σίγουρα ξεχωριστός και ἀλλιώτικος. Πρόπει λοιπόν ή σπουδή τῆς ποίησής του νὰ είναι στὸ μεγαλύτερο δυνατὸ βαθμὸ ὑπεύθυνη και μοῦ φαίνεται πώς αὐτὸς είναι κατὶ ποὺ ἔχει γίνει κιώλας, ἔστω καὶ σ' ἔνα χῶρο ὅχι εὐρύν. "Έχουμε τώρα στὴ διάθεσί μας, ἐκτὸς ἀπ' τὴν ποίησή του τὸν ΟΣΤΡΑΚΟΤ, τοῖα βιβλία του καὶ ποίηση παρουσιασμένη στὴν 1η καὶ στὴν 3η ΥΔΡΙΑ· ποίηση παλιότερη και πιὸ καινούργια, ποὺ μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα μᾶλλον ἀποφασιστικὰ νὰ ἡ δοῦμε σαν μὰ ποίηση οὐσιαστικὰ διαμορφωμένη — μόλις ποὺ τίποτα δὲ μπορεῖ ν' ἀποκλειστεῖ μὲ τὴ γερή παιδεία καὶ τὴ διαρκή μέριμνα κι ἀγρούπνια τοῦ Πασχαλᾶ.

Προσωπικὰ μὲ εῖλκυσε πολὺν ἡ ποίηση τοῦ Πασχαλᾶ γιὰ τὴ μουσικὴ καὶ τὴν ἀνθρωπιά τῆς. Γέρων, ἔνα χρόνο πάνω κάτω ἀπὸ τότε ποὺ τὴν πρωτεΐδη, ἔχει κάπως κατασταλάξει μέσα μου κι ἵσως μπορῶ νὰ δῶ πιὸ σωστὰ καὶ τὴ μουσικὴ καὶ τὴν ἀνθρωπιὰ καὶ τὴ γλώσσα τῆς.

· Η πρόθεση αὐτῆς τῆς ποίησης είναι ὁ πωσδήποτε ἡ ἀμεσότητα, ἀλλὰ ἡ ἀμεσότητα ἐνὸς διαμορφωμένου ἀνθρώπου, μὲ σκαλισμένο σίγουρο πρόσωπο· τὸ πρόσωπο τοῦ τελευταίου μᾶς γεννᾶς ἢ τοῦ τωρινοῦ καὶ ζωντανοῦ σ' ὅλα τῆς ζωῆς ἐπιγόνουν μᾶς φυλῆς, ποὺ στὴν ψυχὴ του οἱ ἀνθρωποι είναι μᾶλλον βίωμα παρὰ θέαμα, ἐνὸς θλιμμένου ἐπιγόνου:

· Εγὼ δὲ ὄλως ὀνάξιος,  
τὸ περιφρονημένο ὀπομειάδι  
«ἐκ φυλῆς πασχαλάδων  
τσατσαίων καὶ μαρινάδων»  
ποὺ δὲν ἐργάστηκα στὶς ἐκκλησίες καὶ στὰ γιοφύρια,  
ποὺ μπλέχτηκα στὶς προσφορὲς καὶ στὶς πραμήθειες  
καὶ δικάστηκα,  
τὸ εἶδα ἔνα πρωὶ τραβῶντας στὴν Ἐπίδαυρο  
ὅταν τὸ νήπιο φρικίσσε  
καὶ βάρυνε κι ἔγινε ἀδάσταχτο πλάι μου κράζοντας  
—οἱ δρόμοι δὲ σταματάνε ποτὲ  
μήτε ἔκει ποὺ είναι οἱ ἀγγέλοι;

(Τὸ τέλος τῶν δρόμων)

Αὐτὴ ἡ θλίψη, μόνιμο καθοριστικὸ στοιχεῖο τοῦ λόγου σὲ μεγάλο βαθμό, δένεται μὲ τόνους αὐθεντικῆς γλώσσας:

ἔγὼ ποὺ ἀντίκρυσα  
τέτοια λύπη στὰ μάτια τῶν πουλιῶν  
ποὺ ἀξιώθηκα νὰ 'γγίξω  
τὴν ἄκρα ἀγνότητα τῶν λουλουδιῶν  
δὲ ὄλως ὀνάξιος

(Πῶς μὲ πόσῃ φθορὰ ἔφθασα)

μὲ τὸν ἴδιο τρόπο (καὶ γιὰ τὸν ἴδιο λόγο) ποὺ ἐκφράζεται σὲ φαλμικὸ ὑφος

ἔλπιδα μου, ἔλπιδα μου,

δὲ ἴμερός μου ἵμερος οὐρανίων πραγμάτων

(Τῆς δοκιμασίας ἡ ἔξοδος)

καὶ κάποτε μόλις παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπ' τὸ θέμα τρέπεται σὲ γλώσσα φαλμική:

Θηγερώντας βλέπουμε  
πολυφώτους ὀστέρες  
καὶ τὰ μυρίπνοα ἄνθη.

(Ο Φώτης Κόντογλου κι' ἔνας ἄλλας "Ἐλλήνας κοντὰ στὴ θάλασσα")

· Όμως δὲν είναι αὐτὰ δὲ Πασχαλᾶς. Καὶ μόνο τὸ «τά» ἀπ' τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα δείχνει πῶς είναι κι ἄλλα καὶ πολὺ ἐνδιαφέροντα ποὺ θὰ πρέπει νὰ προσέξουμε στὴν ποίησή του. "Ἄς δοῦμε ὅμως πρώτα πῶς γράφει ὅταν περνάει ἀπ' τὴ σχηματικὴ ἐπαφὴ

τότε θὰ ἡσυχάσουμε τέλεια  
καὶ θὰ εἴμαστε  
εὔτυχεις

(Ποιὰ τὰ ὅπλα;)

τοῦ τέλειου καὶ ἀπλοῦ πόνου στὸ μίλημα

Λίγο πρὶν ἀπ' τὸ Πάσχα  
θὰ γιομίσει δὲ ἀγέρας ἀγγέλους,  
αὐτούς ποὺ ὀνομάτιζε κι δικός σας δὲ πατέρας,  
πνεύματα λειτουργικὰ τοῦ Κυρίου

(Τὰ σημάδια τῆς ἀνοιξης)

μὲ τοὺς ἄλλους, ὅπως αὐτοὶ φτάνουν μέσα ἀπ' τὴ γλώσσα του στὴν ψυχὴ του, μᾶς γλώσσα ποὺ κόβει τὴν ἀμεσότητα γιὰ νὰ κάνει μουσική:

Καὶ χαίρετε, ἀδελφοί, καὶ μὴν ξεχάσετε  
ὅταν βρεῖτε νὰ δεῖτε  
τὸν Ἀποξύμενο καὶ κατὰ πρόσωπο.

Δὲν εἰν' ἄργά, δὲν εἰν' ἄργά, δὲν εἰν' ἄργά.  
Γρήγορα.  
"Οταν ἐρθεῖ θᾶναι ἄργά.

('Ο 'Αποξύμενος)

Αὐτὴ ή μουσικὴ εἶναι τὸ κυρίαρχο χαρακτηριστικό στὴν ποίηση τοῦ Πασχαλᾶ. Τὴν βρίσκεται παντοῦ, ἀπὸ τὰ ἀπλά τῆς στοιχεία.

Βλέπω τὴν θάλασσα καὶ βλέπω τὴν θλίψη  
('Ο ἔνδον ξένος)

'Αδελφή μου Ἐλισάβετ

('Ο 'Αποξύμενος)

'Αγαπῶ, εἶναι βλέπω κι ἀκούω.

(Θέμα σὲ δυὸ παραλλαγές)

'Ακόμη κι ή κραυγὴ τιθασεύεται

τὰ παιδιά μας, λοιδορούμενα ἀδέρφια μου  
(Τὸ τραγούδι καὶ τὸ αἴμα)

σ' ἔνα μέτρο πιὸ πολὺ μουσικό, ποὺ κάνει στίχο τὴν ἀπλότητα τοῦ καθημερινοῦ σχεδὸν λόγου:

Αὐτὰ ὅλα τῆς ἐρημιάς τὰ σημάδια  
('Αποχαιρετισμοὶ)

ἢ ὁ μοναδικὸς τρόπος ποὺ δίνει δόνύματα ἢ τὸ χρόνο τῶν μηνῶν — αἰσθηση καθαρῆς ἐλληνικῆς γλώσσας:

Καὶ κλαίει ὁ Γιωργῆς μας σιγαλὰ  
(Γνόφος τὰ τριαντάφυλλα)

Καὶ τότε, μῆνα 'Απρίλη  
ἢ σηκώσω  
τῆς 'Αναστάσεως τὸ μέγα φαλμὸ  
(Θὰ περιμένω τὸν ἀττὸ)

Κι εἶναι φορές ποὺ αὐτὴ ή μουσικότητα δικαιώνεται σὲ μεγαλύτερα σύνολα, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὴ «Φυγή», ὅπου, παραλλάξοντας ή μουσικὴ ὄλους τοὺς τόνους τοῦ προσωπικοῦ λόγου τοῦ ποιητῆ, κυλάει ἀπ' τὸ γλυκὸ ἔρωτα καὶ τὸ λεπτὸ κορίτσι ὡς τὴν τωρινὴ δύνη. Μερικά κομμάτια:

Πῶς νὰ γυρίσω πίσω ὁ ἐρωτεμένος,  
νὰ γυρίσω πίσω μὲ μνήμη ἐνσαρκωμένη,  
νὰ ξαναδῶ τὸ χελιδόνι νὰ πετάει χαμηλὰ  
τελευταῖο, ὡς ἀρχίζει τὸ βαθὺ δειλινὸ  
τὸ μῆνα Μάιο τὸν ἀποθροχάρη...  
...γέρναν ἀπάνω τους οἱ φυλλωσιές καὶ τὰ λουόδια,

δὲν μπορῶ νὰ σᾶς τὰ πῶ, θυμᾶμαι  
οἱ κορασιές τὰ λέγαν τσατσάμινια  
καὶ στὴ φωνή τους λές καὶ πέρνα

κι ἀστραφτε στὴν ψιχαλιστὴ ματιά τους  
κλάμα γλυκὸ καὶ μυστικό:  
τσατσάμινια.

"Α, ἦταν τέτες ποὺ τὸ ὄλλο τὸ πιὸ λιγνὸ τὸ πῆρα νὰ περάσουμε πιασμένοι χέρι χέρι  
ἔνα στρατὶ κάτ' ὅπ' τὶς λεμονιές...  
...Τώρα τί θέλω σ' αὐτὴ τὴ χρονιά...

Τὸ ίδιο ὄμως συγχάν ἡ μουσικὴ του εἶναι πιὸ ξεκάθαρη, λιγότερο ἵσως τρυφερὴ κι ἀνθρώπινη, ἀλλὰ σαφῆς κι ἀμεση: στὶς ὕρες τῆς μοναξιᾶς τοῦ ἀνθρώπου του τοῦ τωρινοῦ, τοῦ, τελικά, ἀμεσου στὴν «ἐρημία» του Πασχαλᾶ:

"Αγγελε τῆς χαρᾶς εἶσαι μακριά  
σὰν μιὰ γραμμή, σὰν πουλὶ καὶ σὰν ἀστρο.  
Καὶ γὼ εἶμαι τὸ πλοϊο

("Ολο ρωτάω)

Τώρα, πουλί, μᾶς χωρίζει τὸ ὑψος

(Τὸ πουλὶ κι ή πολιτεία)

Κατέβηκα κι είχα τὸ φόβο κι αὐτῆς τῆς φωνῆς μου  
καὶ τώρα πικρή, πικρὴ εἰν' ἡ καρδιά μου  
('Αποχαιρετισμοὶ)

Ψάχνω μ' ἀπόγνωση νὰ βρῶ  
τί ἥταν  
τί ἥταν αὐτὸ  
ποὺ τόκανε σκληρὸ τὸ καλοκαίρι  
κι ἥταν ὁ ἥλιος τρομερός μέσα στὸ πέλαγος  
('Ο χρησμὸς τῆς ἀπόγνωσης)

'Η ύπομονὴ εἰν' ἀχτίδα γλυκειά  
ἐπάνω σὲ στάχυ  
ποὺ αἰωρεῖται στὴν καλαμὶα τὴ σπασμένη  
τὸ δειλινὸ

(Τῆς δοκιμασίας ἡ ἔξοδος)

Μὲ τὸ «βιζαντινὸ» ωρθιμό του δοσμένη αὐτὴ ἡ μουσικὴ περονάει ἀπ' τὴν ἀνθρωπιὰ τῶν ζευστῶν λέξεων («τὸ πιὸ λιγνὸ») στὴ γλυκειά γαλήνη τοῦ μοναστηρίου:

"Ας εἶναι πάντα τὰ βουνὰ  
σιωπηλὰ καὶ βέναια  
κι ἡ γῆς ἔτοι νὰ στρώνεται  
σὲ σύντομες καμπύλες ὡς τὴ θάλασσα  
("Οταν ὅλο κυττάζοντας τὸν βαθὺ οὐρανὸ)

καὶ δίνει στὸ λόγο του τὴν έκανότητα νὰ βροσκει μ' αὐτὴ τὴ γλύκα λύση στὴν καθ' έαυτὴ θύληρη του:

μὲ τοῦ πέλαγου τοὺς κύκλους μαζὶ<sup>1</sup>  
ἀνεβαίνουν μέσ' ὅπ' τὰ δάκρυα  
τὰ μάτια της μεγάλα, κουρασμένα,  
γιομάτα πένθος, ἀκοίμητα,  
τὰ μάτια της στὸ χῶμα τοῦ πευκῶνα,  
καθὼς τὸν παιδεύει ὁ ἀγέρας

**τὸ ἀπομεσήμερο  
ἀρχές Σεπτεμβρίου, σ' αὐτοὺς τοὺς τόπους.  
(Ἐλίκη 373 - 372 π. Χ.)**

Αὗτὴ ὅμως ἡ μουσικὴ, ποὺ εἰναι ἀμεση ἔλξη στὴν ποίηση τοῦ Πασχαλᾶ (ὅσο κι ἐν ὁ ἴδιος δὲν τὴν ἔχει σὰν αὐτοσκοπό, ὅπως φαντάζεται ὁ θρημένος μὲ τὴν κοντινὴ παράδοση ἀναγνώστης) εἶναι ποὺ τοῦ μαγγάνει τὸ λόγο, τὴ γλώσσα ποὺ, ὀλοφάνερα κάποτε, ἀγινίζεται νὰ φύγει πρὸς μὰ καίρια ἀμεσότητα, πρὸς μὰ ἐπιθυμητὴ λιτότητα. Κι ἀληθινὰ ἀπορεῖς γιατὶ κάποτε φτάνει ὁ ποιητὴς νὰ θυσάζει τόσα (ποὺ αὐτὸς θὰ ἔπειρε νὰ τὰ ξέρει) σ' αὐτὴ τὴ μουσική:

Μήτε καὶ τὸ τραγούδι νᾶν' παντοτεινό;  
(Τὸ τραγούδι καὶ τὸ σῶμα)  
στέκευ τὰ μάτια μας κρυσταλλισμένα  
(Ἡ φυγὴ)

ὅ τελευταῖος στίχος κι ἡ ἀρχὴ στό:

Καὶ γνωρίζω, οἱ ἄγγελοι  
οἱ ἄγγελοι τοῦ Κυρίου  
σπανίως κατεβαίνουνε στοὺς δρόμους

ἡ τό:

φωτίζεται μὲ λεχτρικὸ κάθε νύχτα

(Ο 'Αποξύμενος 2, 3)

κι ἵσως μέσα σ' ὅλα αὐτὰ καὶ σ' ἄλλα ἀνάλογα φάγχοντας θὰ βγει κάποιο φῶς γιὰ τὸν τρόπο αὐτὸν τοῦ Πασχαλᾶ, ποὺ φωτίζεται μᾶλλον καθαρὰ στὸν προοδευτικὸ τοόπο μὲ τὸν δοποὶ στὸ παρακάτω ἀπόσπασμα ὁ πρῶτος στίχος τρέπεται τελικὰ σὲ ἀδικαίωτο λόγο — ἔκει ἀκριβῶς ποὺ ὁ ποιητὴς πάει στὸ στόχο:

Τώρα, πουλί, μᾶς χωρίζει τὸ ὑψος  
ἡ γῆ κι ὁ ἀγέρας  
κι αὐτὴ ἡ δυστυχία  
ποὺ μὲ καλύπτει ἀπέραντη  
ἔμενα τὸν ἄνθρωπο.  
(Τὸ πουλὶ κι ἡ πολιτεία)

Νομίζω δηλαδὴ πῶς μουσική, βυζαντινισμὸς καὶ θλίψη (κάποτε πόνος δεξύτατος ποὺ τὸν ἔχει ἀμβλύνει ἡ ἐγγενῆς αἴσθηση τοῦ μέτρου), ὅλ' αὐτὴ εἶναι μὲ τὰ δροῖα ὁ Πασχαλᾶς ἔχει κάνει μὰ γλώσσα, γιὰ νὰ πεῖ ὅμως ἄλλα· ποὺ καλά: ἀλλιῶς· ὅχι κάτι καθορισμένο οὔτε σὰν θέμα οὔτε σὰν ὄφος οὔτε κάν σὰν μὰ διαγεγραμμένη πιὰ ποίηση, ὅπως σίγουρα φαίνεται στοὺς στίχους

Καθὼς σμίγει τὸ χῶμα κι ἡ νύχτα  
ἀκούωνταν εἰρήνη στὰ σπλάχνα τῆς γῆς  
(Ἀποχαιρετισμοί)

ἢ σὲ πολλοὺς στίχους τοῦ «Ο Φώτης Κόντογλου κι ἔνας ἄλλος "Ελληνας κοντά στὴ Θάλασσα», γιὰ παραδίημα:

Τῆς τροφῆς χωρισμένη ἡ λήψη  
σὲ σχήματα καὶ εἶδος,

κι ἀποδεικνύεται, μοῦ φαίνεται τελικά, ἀπὸ στίχους σὰν αὐτούς:

Μετὰ θὰ ταξιδέψω κατὰ τὸ νοτιά

(Τρία ἑλληνικὰ γράμματα)

— ὀπάνω δυὸ παιδιά κι ὁ ἄνθρωπος βουβοὶ καὶ τὰ πράμματα ἀνάποδα νὰ κοιτάνε ἔνα χάος —

κι ὁ Καράς νὰ στενάζει: ἥλιες μου, ἥλιες μου.

(Οι συνταξιδιώτες)

«Ομως ἡ γλώσσα παγιδεύεται, ἀποκλείεται ἀπὸ τὴ σκληρότητα τῆς καθημερινῆς ἐμπειρίας καὶ τὴ μνήμη ποὺ σημειώνει βαθειά ἀπονοσία: κλείνει τὸν ποιητή, ἀντρίκιο καὶ γενναῖο, ἐκείθεν, πέρα απ' τὰ ἔδω, τ' ἀποδῶ, ποὺ ἐντονοῖς εἶναι παρόντα μέσα του σὰν μουσικὴ θλίψη, σὰν γλυκός πόνος, σὰν βυζαντινὴ ἀπονοσία καὶ τελικά σὰν ἑλληνικότητα χαμένη, ἔνα εἶδος παραδείσου γιὰ «πασχαλάδες, τσατσάμους» κλπ., καὶ τοὺς ἀνθρώπους τους, τοὺς φύλους κι ἀγαπημένους, τοὺς "Ἐλλήνες ἐκείνους ποὺ ἡταν καὶ δὲν εἶναι — κι ἵσως πιὸ καθαρά: σὰν τὸν Πασχαλᾶ ποὺ ἡταν ἡ ποὺ θὰ μποροῦσε μὰ χαρά, εὐφορίᾳ νὰ εἶναι ἀλλὰ δὲν εἶναι. Γ' αὐτὸς κι ἡ μοναχία τοῦ Πασχαλᾶ, ποὺ τὸν ἀποκλείει πιὸ ἀποφασιστικά, ἀφοῦ φτάνει σ' ὅσα πιὸ πολλά ἔχει νὰ δώσει:

«Υστερα τὸ σκοτάδι

κι ἔρχεται ύστερα.

Εἶναι, σὰν ἔνα τεράστιο κοράκι

ποὺ προβάλλει καὶ κρύβει

τὸν δρίζοντα ὀλόκληρο· ἀξαφνα.

Φτερακίζει ἀθόρυβα καὶ πλησιάζει.

Ἐδώ!

(Ο 'Αποξύμενος)

ἡ χλωμὴ ὁμορφιά

δὲν θὰ χωρέσει τὸ λυμένο μας πρόσωπο

(Κλεισμένοι).

Δὲ μιλάμε ὅμως γιὰ καμὶ στείρα μοναχία: ὁ Πασχαλᾶς εἶναι σίγουρα σύγχρονος ποιητής, θέλει νὰ πεῖ ὅτι καίριο καὶ μετομένο. Ή μοναχία του λοιπὸν εἶναι μὰ ἀναχώρηση

Μήν πλανιέσαι στοὺς δρόμους τ' ἀπόγεμα,  
πορειομανῆ

(Ο 'Αποξύμενος)

μὰ ἀναζήτηση, μὰ διαρκῆς θέαση ἑαυτοῦ καὶ τῶν ὅλων. 'Αλλ' αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ καθόλου στροφὴ απ' τὰ καθημερινὰ στὴν ποίηση, αὐτὴ

ἡ μοναξιά μοιάζει σάν νὰ τοῦ βάζει ἔνα για-  
λὶ μπρός στὰ μάτια, ἀκόμη κι ὅταν ἡ ἀκμαίό-  
τατη μήτη, ξεφεύγοντας τὴν οἰκεία γλώσσα,  
ιιλάει ἄμεσα καὶ καθαρά, δείχνοντας ἔτσι ποὺ  
στ' ἀλήθεια πάει ἥ πρέπει νὰ πάει αὐτὴ ἡ ποί-  
ηση:

Ἄληθεια εἶναι πῶς ἐπαίχτηκε ὁ σισανές δῶ  
πίσω  
κι ὀπάνω ποὺ σὲ λείανε ὁ ἥλιος  
καμπάνα ἡ πάλα

(Τί φῆς εἶναι τὸ δσιον καὶ τὸ ἀνόσιον)

παίρνοντας χωρὶς διάμεσα τὴν προφορικὴ  
γλώσσα στὴ δικῇ του ποίηση νὰ λειτουργήσει  
ἐλεύθερη

σ' ὥρες σαρανταοχτὼ ἐγύρισε τὸ Μακρυνόρος  
πάνω στὸ κλαροκρέβατο ὁ χτικιάρης,

(Τί φῆς...)

δπως γίνεται καὶ σ' ὅλόκληρη τὴν ποίησή του,  
μὲ κομψάτια γλώσσας, μὲ λέξεις, μὲ τόνο ἥ  
ευθυμό, ποὺ ἥ βυζαντινή του ὅψη

καὶ σένα, μικρὲς ἑωθινὲ κορυδαλλὲ

(Ἀποχαιρετισμοί)

τὸ κρύφιο καὶ τὸ ὑπέρτατο

(Τὰ σημάδια τῆς ἄνοιξης)

εἶναι ἡ πὸ σαφῆς παρουσίᾳ κι ἀδιαμφισβήτητη  
ἀπόδειξη γερῶν γλωσσιῶν καταβολῶν. "Ομως  
τὸ ἐνδιαφέρον δὲν εἶναι τί ἔχει ὁ Πασχαλᾶς  
(ποὺ ἔχει πολλὰ δικὰ του), ἀλλὰ τί δὲν ἔχει  
για μᾶς (γιὰ δύοντας ἐμᾶς ποὺ χαιροῦμεστη τὴν  
ποίηση, ποὺ ἀποφασίζουμε καὶ καθορίζουμε σ'  
ἔνα βαθμὸ καίριο κι ἀποφασιστικό). Σ' αὐτὰ  
ἐπιμένοντας, θὰ συνεχίζαμε τὰ παραπάνω ζη-  
τώντας λιγότερη μουσικὴ καὶ ποὺ πολλὴ γλωσ-  
σικὴ μουσικότητα, ποὺ πολλὴ γλώσσα καὶ λι-  
γότερην Πασχαλᾶς «τῆς ἐφημίας». Κι ἀς δο-  
κιμάσουμε νὰ τὰ πούμε πιὸ καθαρά.

Εἴταμε ἀπ' τὴν ἀρχὴν πῶς ὁ Πασχαλᾶς ἔχει  
ἀνθρωπιά καὶ μουσική, πῶς οἱ ἀνθρωποι εἶναι  
σ' αὐτὸν ποὺ πολὺ βίωμα παρὰ θέαμα. Τώρα  
ποὺ μᾶς μίλησε ἀλλη μᾶλα φορὶ ἡ ποίησή του,  
μποροῦμε νὰ μιλήσουμε κι ἐμεῖς πιὸ καθαρά.  
Νομέως πῶς ἡ ποίηση τοῦ Πασχαλᾶς ἔκιναει  
βασικά ἀπὸ μᾶλα μουσικὴ διάθεση ποὺ χρησι-  
μοποιεῖ τὶς λέξεις, τὴ γλώσσα σὰν ὑλικό, ὅχι  
ὅμως καὶ στὴ δομὴ της. Εἶναι μᾶλα μουσικὴ ποὺ  
διαχειρίζεται τὶς λέξεις, δὲν ἔχεται ἀπ' ὑ-  
τέτες. "Ἐρχεται δηλαδὴ ὁ Πασχαλᾶς μ' ἔτοιμη  
τὴ μουσικὴ του, ἔκινημένη ἀπ' τὰ βαθιὰ τῆς  
ὑπαρξῆς του. 'Απ' τὴν ἀλλη μεριά, ἡ μουσικὴ  
αὐτὴ πάει νὰ ζωντανέψει ἀνθρώπους, πράγματα  
καὶ καταστάσεις μᾶς πλατιᾶς παιδείας βι-  
ωματικῆς, ἔκινημένης τελικά μὲ «μιὰ συναρ-  
θηματικὴ μουσικότητα», ἀν ὡς μποροῦσε νὰ  
ἐπιτραπεῖ ἥ ἔκφραση, μᾶλα μουσικὴ δηλαδὴ τρο-  
πὴ τοῦ συναυθηματισμοῦ σὲ τόνους συμβατικά

προσωπικούς, σὲ τελευταία ἀνάλυση πλασμέ-  
νους μὲ μιὰ διάθεση δημιουργική καὶ τοῦ ἔδιου  
τοῦ συναυθηματισμοῦ.

'Αλλὰ σ' αὐτὴ τὴν πορεία συναντάει τὴν ἐλ-  
ληνική του συνείδηση, κυριαρχημένη ἀπὸ ἀν-  
θρώπους καὶ πράγματα καὶ καταστάσεις, κά-  
ποτε καὶ ἄμεση γλώσσα, ποὺ ἐπιβάλλονται στὴ  
μουσική τοῦ Πασχαλᾶς ἐνεργώντας μὲ τὴν δυ-  
νατότητα ποὺ τὴς ἀνοίγει ἀπὸ ἄλλη μεριά ἥ  
ποιησή του: τὴ διάθεση γιὰ μέτρο, γιὰ καθα-  
ρότητα, γι' ἄμεσότητα. "Ἐτσι συμβαίνει ὅστε,  
περνώντας ὅτι ἔχει γιὰ ἑαυτὸ καὶ ζωή, νὰ ἐ-  
ξέρχεται πρὸς τὰ πράγματα, σωστότερα: νὰ  
θεῖται, ν' ἀκούει — καὶ πάλι ἀφήνει τὴν αἰσθη-  
ση τοῦ μακρινοῦ, τοῦ ἔμμεσου. "Αν σ' αὐτὸ  
τὸ σημεῖο δώσουμε ἀποφασιστικὰ βάρος στὸν  
πόνο αὐτῆς τῆς ποίησης, πάντα ὅπως ἔρχεται  
πειθαρχημένος ἀπ' τὴ μουσική, μποροῦμε νὰ  
θεωρήσουμε τὸν Πασχαλᾶς σᾶν ἔνα στήχρονο  
ποιητὴ ποὺ δρᾶ καὶ θὰ δράσει οὐσιαστικά (δι-  
αβάζεται κιόλας μὲ μεγάλη εὐχαριστήση ἀπὸ  
ἔνα κοινὸ ἐκλεκτικό). "Ἐτσι ὁ Πασχαλᾶς θὰ  
ηταν, μ' ἔνα χαρακτηρισμὸ ποὺ κάποιος θὰ τοῦ  
κόλλαγε σιγὰ-σιγά, ἔνας Πατρινὸς ποιητὴς  
μιᾶς ἴδιατερης κατηγορίας καὶ τάξης — μὲ  
πλατείες κιόλας δυνατότητες ἐπιδράσεων γύρω  
του.

Δὲ μοῦ φαίνεται ὅμως πῶς αὐτὸ γυρεύει δ  
Πασχαλᾶς ἡ πῶς αὐτὸ τοῦ πάει. Λέω ίσα ίσα  
πῶς πάει γι' ἄλλα πράγματα. Πάει νὰ ξεπε-  
ράσῃ τὶς γραμμὲς τοῦ προσώπου του, νὰ ν' ει-  
θεὶ, νὰ γίνει ὅλο Ἰωντάνια ἀντλώντας ἀπὸ τὸν  
ἄκματο του συναυθηματισμό, νὰ τὰ κάνει ὅλα  
αἷμα μέσα του. Κι ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ  
μπαίνει ἐκεῖνο ποὺ τὸν ἔκανε ποιητὴ: ἡ γλώσ-  
σα τῆς ἀνθρωπιᾶς ποὺ τὸν κράτησε παιδὶ διστα-  
χικό, ποὺ μπαίνει στὸν κόσμο ἀφοῦ πρῶτα  
ἔτοιμασε στὸν ἔαντο του ἔνα εἰσιτήριο μὲ ἀν-  
τίκοντα ψυχικό ἔνα παιδὶ ποὺ θλιμμένο πα-  
ρὰ δρμητικό, ποὺ τρωφερὸ παρὸ δυνατό. Γι'  
αὐτὸ ἡ ποίησή του ἔχει σίγουρη τὴ γοντελα  
σ' δρισμένες κατευθύνσεις, ἀλλὰ σίγουρα δχι  
στὸν ὄντιμο ἀντρά του Πασχαλᾶς, ποὺ ἔδει κι ἔνιοι  
σε πολλὰ ἀπὸ τότε, ποὺ ἡ παιδεία εἶναι πάνω  
τοῦ ἔνδυμα κατάσταρο. Γι' αὐτὸ νομίζω τελ-  
κὰ πῶς μ' ὅλα ὅσα ἔχει ὁ Πασχαλᾶς δὲν μπῆ-  
κε ἐκεῖ ποὺ θέλει, κι αὐτὸ μᾶς τὸ λέει ὅλο ἀ-  
γάπτη, βασίζεται σὲ μᾶς νὰ τὸ καταλάβουμε  
πῶς ἔχει ἔνα δρόμο, ποὺ ἰσώς δὲν ἔχεται  
κατ' εὐθείαν σὲ μᾶς, ποὺ πάει γύρο, πάσω ἀπ'  
τὸ βούνο, σὲ μιὰ μυστικὴ πορεία, ποὺ ὅμως ἔ-  
μᾶς θέλει, τοὺς σωστοὺς ἐμᾶς, τοὺς καλοὺς ἔ-  
μᾶς, ποὺ τὴν ποίησή δὲν τὴν ἔχουμε γιὰ πο-  
λυτέλεια ἀλλὰ κάτι σὰν τὰ γεφύρια τῶν «πα-  
σχαλάδων» καὶ σὰν τὶς ἐκκλησίες τους. Πρὸς  
αὐτὰ τὰ γιοφύρια καὶ τὶς ἐκκλησίες πάει προσ-  
κυνητής, μᾶλα καὶ δὲν ἔργαστηκε. Αὐτὸς δὲ καπ-  
ιμὸς τὸν τρώει, πῶς δὲν ἔργαστηκε ἔτσι ὅπως  
ἔκεινοι ποὺ τὰ 'χαν ἄμεσα ὅλα τὰ χέρια τους  
ἔνθ σ' αὐτὸν ἔλασε πορεία ἐπίπονη, πάνω στὴ  
σειριὰ τῆς προγονικῆς «φυλῆς».

"Ἐτσι κοιταγμένος ὁ Πασχαλᾶς εἶναι ὁ τυπι-  
κὸς καθαρός Ἑλληνας, ποὺ διαλέγει τὸν πόνο,

# ΚΑΝΑΛΙΑ

1

## ΠΡΟΛΟΓΟΣ — συσχετισμος

Μιὰ δοκιμαστικὴ πορείᾳ ἂς εἶναι ὅκη αὐτὴ ἡ ἀτέλειωτη διαδικασία πάνου στὸ Βενετσιάνικο κάστρο. Προχωρᾶς, ἀγαπημένη μου, ἀνάμεσα στὰ κιτρινισμένα χορτάρια, ἀνάμεσα στ' ἀγκάθια καὶ στὶς σταχτιὲς σαῦρες καὶ τὰ μαλλιά σου ἀνεμίζουν στὸ θαλασσινὸν ἄνεμο. "Αχ! ἥλιος λαμπρός, δόλος εστος πυρώνει ἐσε καὶ ὡς στέκεσαι στὴν ὑψηλὴ τούτη μεριὰ ἀχνίζεις δλάκεοη, σὰν δπτασία τῆς ἐρήμου.

Στέκουμαι· δίπλα σου, διάχυτη στὸν ἀγέρα, ποὺ μᾶς ἀγκαλιάζει, ἡ λεπτὴ παριζιάνικη μυρουδιά σου· — ὡς ἀγαπημένη κόρη, κρυμμένη πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀπίθανες ἵριδες τῶν ματιῶν σου, κύτταξέ με.

Παύνουμε πιὰ νὰ ἔχουμε κι δυό μας τὴν αἰσθηση τοῦ κόσμου, καὶ οἱ φωτεινὲς ἀχτίδες τῶν ματιῶν μας συμπλέκουνται ἀνάερα στὴν πιὸ τέλεια, στὴν πιὸ ἀπόκρυφη μυστικὴ δημιουργία.

Πέρα μαχούνα στὸν ὁρίζοντα φάνηκε ἀλαφροπλέοντας, ἀκίνητο, ἀργοσάλευτο ἔνα καΐκι· ἐντελῶς λευκό, ἐντελῶς ἀθόρυβο.

## ΜΕΡΟΣ Α — Πωλετ

Μιὰ ἀτέλειωτη ἀμμουδιά, μιὰ ἀτέλειωτη θάλασσα καὶ μεῖς οἱ δυὸ στὸν πιὸ τέλειο συσχετισμὸ ἀνάμεσα στὴν ἀπεραντοσύνη.

—Κύττα, φωνάζεις ἀγαπημένη μου, κι ὅταν θὰ φέρω τὴ ματιά μου πάνου στὸν ὁρίζοντα θὰ διακρίνω μονάχα ἔνα ἔχειαρθρωμένο τροχό. Σὲ κυττάζω. Καθὼς πάνου στὸ ἔξαιστο κορδιό σου λαμπυρίζουν οἱ σταγόνες τῆς θάλασσας εἶσαι διλέκληρη σὰν τὴ λάμψη τοῦ ἔρωτα, τὴ στιγμαία αἰωνιότητα.

—"Αχ Πωλέτ, μῆλα μου, ἀγαπημένη μου, γιὰ τὰ ταξίδια σου, γιὰ τὸν κόσμο ποὺ γνώρισες, ποὺ ἀγγιξες. Οἱ καρδιές καὶ τὰ ὑψηλέμενα χέρια χροπηδᾶνε στὸ βάθος τοῦ ματιοῦ σου. Μόνο μὲ σφριγμένη καρδιὰ μπορεῖς νὰ μιλᾶς γιὰ τὸν κόσμο.

—Κρίστιαν, τὸ μυαλό μου εἶναι ἡ γέφυρα τῶν λαῶν: φῶς, οὐρανός, χρῶμα, τραγούδια, βουητό, κλάμα — ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. Ἡ ἐπιφάνεια εἶναι τὸ χάδι τῆς ἀφῆς: Εὐρώπη, 'Αφρική, 'Ασία, 'Αμερική, Αύστραλία — ΛΙΒΑΔΙ, NEPO,

## ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ.

"Οταν ὅλα τ' ἀστέρια μαζευτοῦν στὴν ἄκρη τῆς γῆς, τότε μονάχα ἡ θεότητα μὲ

κάποιο θαῦτα καὶ σωστὸ πόνο τῆς γενιᾶς του, γιὰ νὰ σταθεῖ στὰ πόδια του καὶ νὰ μᾶς μιλήσει.

Καὶ κανεὶς δὲν ἤξερε πῶς σιγὰ πάει ἡ ἀγάπη, σιγά, θαθιά ὀλέτρι πάει ἡ ἀγάπη σιγά μὲ φόβο κόβει τὸ ψωμὶ καὶ τὸ μοιράζει.

(Κομαιθώ)

\*\*\*

'Ο "Αγγελος Φώτιος Πασχαλᾶς πρωτοπαρουσιάστηκε στὸ βιβλίο «Σύγχρονοι Πατρινοὶ ποιητὲς» μὲ δεκαοχτώ σελίδες. Στὴ συνέχεια παρουσίασε τὰ βιβλία, «Δοκιμασίας ἔξοδος» (1972) καὶ «Ο 'Αποξυόμενος» (1973). Συνεργάζεται σὰ βασικὸ στέλεχος μόνιμα στὴν «Τ-

δρία», ὅπου παρουσίασε ἄλλα ποίηματα (τοία στὸ πρῶτο τεῦχος καὶ τὸ «Ο Φώτης Κόντογλου κι ἔνας ἄλλος "Ελληνας κοντὰ στὴν θάλασσα" μαζὶ μὲ τὰ «Τοία ἐλληνικὰ γράμματα» στὸ τρίτο τεῦχος αὐτὲς οἱ δύο συνθέσεις βγῆκαν σὲ τρίτο βιβλίο) κι ἔκανε μιὰ θεώρηση τῆς πνευματικῆς ζωῆς στὴν Πάτρα τὰ τελευταῖα χρόνια.

## ΣΩΚΡ. Λ. ΣΚΑΡΤΣΗΣ

Σημεῖωση: Τὸ πόίημα «Τὸ σπίτι καὶ τὸ ἔλεος» ποὺ δημοσιεύεται σὲ προηγούμενη σελίδα, δὲ λογαριάστηκε στὴν παραπάνω παρουσίαση, ίσα - ίσα δίνεται σὰν κάτι ἄλλο.