

Σελίδες γιὰ τοὺς νέους

Ο ΤΕΛΕΤΤΑΙΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ

Μιὰ φλέβα γιὰ τὸν οὐρανὸν
εἶν' ἔνα μου δάχτυλο
προσθέντη τῷρα τὴν ἀφὴ τοῦ σκότους
ἢ τὸ φῶς.
Τὸ στῆθος μου ξητεῖ ὁμιλία
καὶ ἐσύ ἀπαντᾶς.
«ἀπέσθετο καὶ λάλον ὕδωρ».

ΠΟΤΑΤΙΕ

Νομίζω πῶς οἱ "Αραβες
στὸ Πουατὲ¹
δὲν πολέμησαν μὲ τὸν Κάρολο Μαρτέλο.

"Ο ἀρχηγὸς τοὺς
καθισμένος πάνω σὲ μὰ πέτρα
φιλοτέχνησε τὰ νέα ἀραβουργήματα
ἀπὸ μαρμαροκονίαμα.

ΠΙΑΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ

ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

1

"Ανεμος ἔδωσε κίνηση
στῆς καρδιᾶς μου τὰ ἔλη.

2

Τῆς δροσιᾶς οἱ σταγόνες
σοῦ χαρίζονται χαμόγελα
πρωινό τοῦ Ἀπριλίου.

3

Τὸ κορμὸν ἀνθοστόλιστο
στὸ στερνό του κρεβάτι...

ΠΑΝ. ΧΑΛΟΤΑΟΣ

ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

1

Βρὲ μορφὴ μου διοφάνει
πᾶς!
μὲ σένα καὶ μὲ μένα
πάω κοντά
καὶ μὲ τὴν μορφὴ τὴν ἄμορφη.
Βρὲ η μορφὴ μου, βρὲ η μορφὴ σου
στὴ μορφὴ
τοῦ κόσμου μένει στὸ πέρας τὸ βαθὺ
καὶ ἀντάρα, καὶ
ἀπὸ μέσα ἀκούγομαι
στ' αντιά μου.
Καὶ γιὰ μένα καὶ γιὰ σένα
η εὐκαιρία στὰ νερά μας
καὶ η μέρα μας τελειώνει.

2

Φωτίζει. Πώ! πώ! Φωτάει
κόσμος στὴν αὐλὴ μου
καὶ σκορπάει καὶ τὸ ξέρω
στὴ φιλία μου καὶ μένα μένω.

3

Βροντάει ὁ κόσμος ξέω
γιὰ ξέω
ἀπὸ τὸ ζεστό μου σπύτι
καὶ γέροντες καὶ χάνονται
τῆς τύχης μου ταύτια.
καὶ σπάνε οἱ καμπάνες
καὶ τὰ σκυλιὰ τρομάζουν
καὶ μένουνε στὴ φόρα
μέσα στὸ τώρα καὶ τὸ χῶμα
τὸ ἐμένα θὲ νὰ πάρουν.

ΠΑΝ. ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ

ΤΡΙΑ ΤΡΙΣΤΙΧΑ

1

Παιάζει η σιωπὴ μὲ τὰ μαλλιά σου
τὶς νύκτες
γυμνὰ κοχύλια στὰ χείλη μου.

2

Μόνη μέτραγα τὴν ἀπλωσιὰ τῆς θάλασσας
μὰ ποτὲ δὲ ἔραχηκε
ἡ ὑπαρξὴ μου.

3

"Η βροχὴ πειθαρχεῖ
στὴν ἀνάσα μου.
Ο ωθμός τῆς γοργός.

ΦΑΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΥ

ΟΠΤΑ ΣΙΑ

Σὰν τρελὸς τρέχω καὶ γυρεύω
ἀπὸ τὸν ἄνεμο τὸ φιλί σου
κόρη τῆς δύτασίας,
ποὺ σὲ δρομάκια λειβαδιῶν
ἀερινά ντυμένη,
χάνεσαι μέσα στ' ἀνθη
χορεύοντας τὴν ἀγάπη,
στριφογυρίζοντας μέσ' στὸν χορό σου
τὴν ὑπαρξὴ μου.
Χάνεσαι...

Μὲ τὸν παραλογισμὸν τῆς λογικῆς μου
προσπαθῶ νὰ συνειδητοποιήσω
πῶς φεύγεις.

Δ. ΚΟΣΜΟΠΟΤΛΟΣ