

καὶ μαλακοὶ σὰ σάρκα πού τρώει φάρ-
(μακα σὲ νοσοκομεῖα κλεισμένη
μέσα στὸ δάσος τῶν τοίχων
πού σέρνονται τὰ μάτια τους πάνω τους
(καθὼς ἀνεβαίνουν.

Πετᾶνε φτιαγιῆς τὸ χαρμάνι
στὸ καλοῦπι τῆς σκιάς τους
καὶ σὰν τυφλοπόντικες στριμώχονται
(στὸ σκοτάδι τῆς νύχτας τους.
Ὁ κόσμος μόνο ὄνειροπολήσεις πούφτα-
(σαν στὴν ὥρα
πού θὰ πουληθοῦν στολισμένες
καὶ θὰ ἐξαγοράσουν τὰ νεύματα τοῦ θρα-
(δυοῦ.

2

Περνάει τὸ χέρι του ἀπ' τὸ λίπος ὁ Κω-
(στόπουλος
ἔξω ἀπ' αὐτὸ τὸ κατεργασμένο ἀπ' τὶς
(ἀλοιφές πετσί
στὸν ἀέρα

Τὸ κουραῖμένο κορμί του ξέφευγε ἀπ'
(τὸν ὕπνο ὅλο τὸ βράδυ
γυρισμένο στὴν πιὸ εὐχάριστη πλευρά,
γυάλιζε στὸ λίγο φῶς ἢ χαλυβένια ρά-
(χη του.

Γελᾶνε τώρα τὰ χρυσά του δόντια
μὲ λόγια καὶ καμώματα δανεισμένα
καὶ τὴν ἀγάπη του πού σαλιαρίζει
μὲ πιὸ τυφλὴ ἐμπιστοσύνη ἀπὸ ποτέ.

3

Ἄραια φύλλα τὸ κορμί
κι ἀλλοίθωρα τὰ μάτια σὰν περισκόπια
(χωρισμένων κόσμων.
Κοιτᾶνε τόσους ἀπελπισμένους ξενιτε-
(μοῦς

αἷμα τῆς λύπης μαῦρο, αἷμα
τρώει τὸ πετσί,
μέσα σ' ἓνα ἔντερο,
σὰν τὰ θαμμένα δέντρα πούγιναν λόφοι
(ἀπὸ κάρβουνο.
1971

Λ. Χαλικιάς

Εἶναι ὠραία τὴ νύχτα

Εἶναι ὠραία τὴ νύχτα.

Περνάς καὶ χάνεσαι στὴν ἡσυχία τῶν
(οὐρανῶν
Πατᾶς καὶ τραγουδᾶς στὸν ἦχο τῶν βη-
(μάτων
Ἄφουγκράζεσαι καὶ δλαστημᾶς τὴν ἡ-
(ρεμία τοῦ κόσμου.

Εἶναι ὠραία τὴ νύχτα.

Ὡρες γλυκειές, κρυφές ματιές, κρυμμέ-
(να λόγια
Καὶ πείσματα οἱ φευγαλέες συναντή-
(σεις.
Ποιός εἶσαι; Ποιός εἶμαι; Φοβάμαι.

Στοῦ δρόμου τὶς γωνιές σταυρόλεξα οἱ
(σκιές
Λύσεις γυρεύουν τὰ ἐρωτήματα τῶν φώ-
(των
Φαντάζομαι πῶς θᾶναι σ' ἓνα σπίτι
(ζωντανῶν
Ποῦ πέθαναν πολὺ καιρὸ καὶ δὲν τὸ ξέ-
(ρουν.

Εἶναι ὠραία τὴ νύχτα.

Ἡ μόνη αἴσθησις τὰ ξεραμένα φύλλα,
Τοῦ πάρκου τὸ ἀνάσασμα ἢ τέλεια κί-
(νηση.
Ὁ μέγας πόνος ἢ γρηὰ πού ἀδειάζει
(στὴ πλατεία

Καὶ τὰ Τηλέτυπα βουθὰ «τῆς ἐκπομ-
(τῆς μας τέλος».
Τέρμα στὰ νέα. Ἡ γῆ σταμάτησε τὸ
(κύλισμά της.
Τί ἀπόγινε ὁ μικρὸς τῶν εἴκοσι συνό-
(ρων.

Πόσα κορμιά, πόσα σφαχτὰ στὸ μύλο
(τῆς ἡμέρας
Ποῦ πῆγε ὁ ἄνεμος σὲ ποιὸς ἄσκούς
(κοιμάται;
Αὔριο θᾶναι πολὺ ἀργὰ κι' ἂν μάθουμε
Πῶς χύθηκε αἷμα στὸ νησί τῶν λουλου-
(διῶν.

Εἶναι ὠραία τὴ νύχτα.

Μὴν τὸ πιστεύετε, μὴ θρυμματίζετε τὰ ὦ-
(ραία σας μάτια.
Μοῦ τῶπε κάποιος πού δὲ γνώρισε αὐγῆ.

Ἄντ. Μπουλουτζιᾶς—Φαρσινῶς

Ὁ ὕπνος

Ἔρχεται κρατῶντας ραβδία σιδερένια
ἀσημένια μαστίγια
ἀστραφτερές σάλπιγγες βουβές
φέρνοντας τὸ ροδαλὸ κορμί του
στὸ χνούδι τοῦ δικοῦ μου.
Ἄνασταίνει πελώριες γυναῖκες χοντρές
γυμνές ἀπὸ στολίδια καὶ πέπλα
μὲ τὰ βυζιά τους βρῦσες
γιὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.
Κουβαλαίει ἄνθρωπος κυριακάτικος μὲ
(μαῦρα κουστούμια
πούχουν τὴν τσάκιση ἀνάμεσα στὰ σκέλια
πούχουν φτερά στὰ πόδια τσιμεντόλιθους
(στὰ χέρια
πού καθυλᾶνε τρόλεϋ σιδηροδρόμους
σπορ αὐτοκίνητα μὲ τσοῦλες
μωρὰ πού τὰ γελάσανε μὲ τσίχλες
τυφλῶν μπαστούνια πού τὰ βρῆκαν στὰ
(οὐρητήρια

Παίξει ὁ ὕπνος μου
μὲ τὸ μυαλό μου

καὶ τὸ κορμί μου βασανίζει ὡς τὶς ἄκρες
(του

καὶ δὲ μ' ἀφήνει
νὰ κοιμηθῶ

Ὁ ἴσκιος τοῦ ἔραστῆ καὶ τοῦ πατέρα

«Μητερούλα, βόγγηξε τὸ κορίτσι, πάρε
τὴν κατσαρίδα ἀπὸ τὰ μάτια μου.
Κυλάει μέσα στὸ φῶς καὶ κατουράει
στὸ νεροχύτη τοῦ μυαλοῦ μου
κι αὐτὸ γκαστρώνεται φουσκώνει
καὶ ξερνάει
στὸ πίσω μέρος τοῦ κρανίου μου
ἓνα πτώμα».

Ἡ μάνα ἀναστέναξε
καὶ κεῖ πού ἔσφιξε τὰ πόδια της
ἔτριξε ἓνας οὐρανός.
Μετὰ σκαρφάλωσε στὴ στέγη τοῦ σπι-
(τιοῦ της
φαντάστηκε τὰ μπράτσα τοῦ Θεοῦ
καὶ βγήκε στὸν παράδεισο.

Τὸ κορίτσι
μὲ τὸ κεφάλι βαρὺ ἀπὸ χιλιάδες πτώ-
(ματα
καταχωνιάστηκε στὸν ὕπνο κι ὄνειρεύτηκε
τὸν Πατέρα Χειροῦργο.

Κώστας Σπαρτινός

Τέσσερα ποιήματα

1

Πέταξε τὸ πουλὶ
τὸ ἄσπρο φύλλο ἔπεσε.
Ἔτσι πετάνε τὰ πουλιὰ ὅταν μυρίζουν-
(ται τὸν οὐρανὸ

νὰ κατεβαίνει.
Γέρασες, μάνα μου,
ὅμως σὲ πρόφτασα πού κένταγες μὲ τὴ
(γῆ τὶς ἀνοιξες

καὶ τὴ ζωὴ σου.
Σωπάς,
ἐγὼ μιλάω μιλάω μιλάω.

2

Νερά πολλά ξεκίνησαν
μὲ πᾶνε
καὶ χαίρουμαι τὰ μαλλιά σου μὲ τὰ χέ-
(ρια μου.
Στάλες στάλες στὴ χούφτα μου ὁ καρ-
(πὸς τους

βροχὴ ποτάμι δείχνεσαι στὸ δρόμο
κι ἐρχομαί.

3

Μιά στάλα φῶς στὰ μάτια μου.
Ἔτσι κόβεται ὁ οὐρανὸς μέσα στὴ
(βροχὴ.
Ἔτσι γεννιέται ὁ κόσμος πάνω στὸ χῶ-
(μα.

Σταλιά - σταλιά ζωή.
Ἔτσι τραγουδάει τὸ παιδί στὴ χαρά
(μου.
Φωνὴ φωνίτσα τῆς ὁμορφιάς μου, Ἐσύ.
Ἐμεῖς μιὰ μέρα θὰ μεγαλώσουμε νὰ κό-
(βουμε λουλούδια χωρὶς τύψεις.

4

Εἶδα τὸ πουλὶ πού χόρευε στὰ χορτάρια.
Τὸ εἶδα. Μέσα στὰ μάτια τὸ εἶδα.
Ἔστερα πέταξε.
Μιά λίμνη ἀπὸ ὄνειρα κυμάτισε στὶς
(γερμένες πλάτες τῶν χόρτων.
Ἄντε, νάρθει ἡ Ἄνοιξη νανοῖζον τὰ ὄ-
(νειρα,
νὰ πνιγοῦνε τὰ χορτάρια στὴ χαρά τους,
νὰ παίζουν τὰ παιδιὰ μὲ τὸν ἥλιο,
νὰ φκιάχνουν τάστερια, νὰ φκιάχνουν τὴ
(γῆ.

Διονύσης Καρατζῆς

Πέντε ποιήματα

1

Ἄνταν ἀνοίξει ὁ κόλπος τῶν ἐλπίδων
θὰ σοῦ δείξω τὴν ἀνεξάντλητη
προσδοκία, στῶν γλάρων τὸ ράμφισμα.

2

Τ' ἀνοιχτὰ μάτια μας ζευγάρωσαν
τοὺς σκοποὺς πού κάναν ρέμα
τὴ ροὴ τῆς φλέβας.

3

Ὁ χορὸς τῶν σημείων
στὸ χαϊδευτικὸ καλοκαίρι.

4

Αὔριο εἶναι ἡ ὥρα τοῦ νεροῦ·
σὰ μιὰ ρίζα μικρὴ
θ' ἀναριγήσω...

5

Δυὸ ἀερινὰ ξημερώματα
μ' ἔπλασαν
ὄριμο προσάναμμα.

Τερέζα Σινιγάλια