

ὅταν δὲ κόσμος συστέλλεται στὶς
συγγένειες του, ή μητέρα μου
τὸ διάπει δύως κι ἔγώ.

Γεννήθηκε, μὰ τὴν ὑπομένω.

Ἄντο τὸ ἄλογο ἡταν μιὰ δυνατὴ δικιολογία!
Ἡ ἔνταση τῶν ποδιῶν του! Τὸ ὕφος
τοῦ τεράστιου κορμοῦ του!

Τώρα λοιπὸν μ' ἀπορίᾳ τὸ βράδυ, στὴν
τελευταία μικρὴ εἰσόδο τῆς νύχτας,
ἢ μητέρα μου τὸ φωνάζει κι ἔγώ
τὸ φωνάζω πατέρα μου.

Μὲ θυμωμένο πρόσωπο, χωρὶς κανένα
δικαιώματα, μὲ δρμητικότητα καὶ
ἄγονο δραμα—καὶ μ' ἔνα μεγάλο
ἄνεμο πάμε καθάλα.

Ο τεχνίτης

“Αν ἡταν τώρα νὰ πέσουμε
στὰ ἐπίμονα γόνατά μας
καὶ νὰ βουλιάξουμε σ' ἀνάπαυση, μὲ τὸν
ἔαυτὸν μου βουλιαγμένο στὸν δικὸ σου, τότε

τὶ θὰ μᾶς κρατοῦσε
μαξὶ ἄλλο ἀπὸ ἀδιάφορο
δάρος. Πιστεύεις
ἀγάπη, καὶ πόσο;

Μιὰ δικιολογία

Κάθε κίνηση
είναι κοινή, ἔνα
μαῦρο σκυλί, ποὺ φωνάζει, ἔνας
ἄνθρωπος, ποὺ φωνάζει.

“Ολαὶ ἵδια, ἀνθρώποι
ἢ πράγματα μεγαλώνουν
καιροφορεῖνα μ' ὅ,τι
τοὺς συμβαίνει.

Πίχνω μιὰ πέτρα.
Χτυπάει τὸν τοῖχο,
χτυπάει ἔνα σκυλί,
χτυπάει ἔνα παιδί.

Τὰ αἰσθηματικὰ μου
δύναματα γιὰ χρόνια
καὶ χρόνια τρίν, ἀπὸ
κάτι ποὺ δὲν ἔγινα.

“Αν κοιτάξω
στὸν καθέφτη,
τὸν τοῖχο, ἔγώ
βλέπω τὸν ἔαυτὸν μου.

“Αν προσπαθήσω
γιὰ πιὸ καλά
καὶ πιὸ καλά, ἔγώ
κάνω τὸ ἴδιο πρᾶγμα.

“Ας σὲ χτυπήσω.
Θὰ πονέσαι;

Τὸ πρόσωπό σου εἶναι χτυπημένο
ἔτσι κι ἀλλιῶς.

Γιὰ τὸ γέο χρόγο

‘Απὸ κάτι ποὺ ναι μὲς στὰ δέντρα
καὶ κοιτάζει κάτω ἐμένα

ἢ ἀλλιῶς ἔνα ἀνακριβὲς σημάδι
ἀπὸ μιὰ μακρινὴ καὶ φτειαχτὴ τρυφερότητα—
μιὰ γυναίκα ποὺ μὲ προσπερνάει
καὶ ποὺ δὲ θὰ μὲ μελετήσει—

πράγματα ποὺ ἔχω προσπαθήσει νὰ πάρω
γιὰ νὰ φτειάσω μ' αὐτὰ κάτι

δις ποῦμε ἔνα παιγνίδι γιὰ τὰ παιδιά μου
καὶ μιὰ ἴστορία ποὺ ησυχα νὰ ξεχαστεῖ.

“Ω Θεὲ μου, στείλε μου ἔνα οἰωνό
ποὺ νὰ μπορῶ νὰ θυμᾶμαι πιὸ συχνά.

Διατήρησέ με, βλέπε με,
ἄσσε με νὰ κοιτάξω,

“Οντας ἀδέβαιος, εἶναι μὰ μοίρα
νὰ μήν κάνω τίποτα σωστά.

Νταίηβιντ Γουάγκονερ (1926)

Οἱ ποιητὲς συμφωνοῦ γὰρ κάτσουν
ἥσυχοι κοντά στὸ τέλμα

Κρατοῦν τὴν παλάμη τους πάνω στὸ στόμα
τους

Κι ἀτενίζουν τὴν ἔκταση τοῦ νεροῦ.

“Ο, τι μπορεῖ νὰ εἰπωθεῖ ἔχει κιόλας εἰπωθεῖ:
Χτυπήματα φωτὸς σὰν τῶν ποδιῶν τῶν ἐρω-

διῶν στὰ φαθόχορτα,
Λάστις ἀποκάτο, βάτραχοι ξαπλωμένοι ἀκόμη
Λοιπὸν, οἱ ποιητὲς πρέπει νὰ κάτσουν ἥσυχοι.
πιὸ βαθιά.

“Ομως οἱ ἄκρες ἀπ' τὸ στόμα τους μοφάζουν
πιὸ πέρα ἀπ' τὰ χέρια τους.

Καρφώνουν τοὺς ἀγκῶνες τους λοιξὰ μέσα στὸ
βράδυ,
Σκύθουν, κι ἀρχίζουν τὸ ἀρχαῖο κόκασμα.

Φίλιπ Λαμάντια (1927)

Εἴμαι ἐγκληματίας

Εἴμαι ἐγκληματίας δταν τὸ σῶμα σου εἶναι γυ-
μνὸ πάνω στὸ σύμπαν

Εἴμαι κοντά γιὰ νὰ σου κλέψω τὰ σκυλόδοντα
τῆς ἀγάπης σου τὰ ἐγκαταλειμμένα μπρόδια
μου.

Μέσα ἀπ' τὶς πυκνὲς πτυχὲς ἐνὸς τροπικοῦ
κρεβατιού

σφαίρες μέσα σὲ δάκρυα πέφτουν γρήγορα
πάνω στὶς πληγωμένες σου παλάμες;
μάτια ποὺ ἀναλύουν δηλητήρια