

στήν άκρινή γωνία τού πλατιού ασπρου χωραφιού

Φαινόνταν ζεσταμένοι

Προσπαθούσαν νά σκοτώσουν δένας τὸν ἄλλο;
Άλτο ποὺ σήκωσε τὰ χέρια
κι ἔτεινε τὸ στήθος

ἔρουσε γυναίκα

Ήταν σ' ξεσταση;

Άλτο ποὺ ήταν κεραυνόπλικτο

ἔμοιας ἀντρας

Τὸ δάσπρο πλατύ πλάνο

ἀνακάτων τὰ σώματα ἐκθαμβωτικά

Ἄστραψε δένα φῶς

Ο δύνθωπος ἀφῆσε τὴν ωγιμή

κι ἀκούσε δένα δίαιο κρότο βροντῆς

Ήταν ή ἀρχή ή τὸ τέλος;

Αραζάβα Ταϊτζίρο (1936)

ΚΛΘΙΣΜΑ (γαλάζιο)

Στὸ ἡλιοβασίλεμα στ' ἀνατολικά τοῦ οὐρανοῦ
ἔκει ποὺ δέναζονταις
κλίνεται ἀπὸ δένα σκούρο δίλος πεύκων
γαλάζιοι ἐφωδιοι κτίζουν τὶς φωλιές τους,
σταματοῦν στὰ κλαδιά τοῦ σύννεφου
κι μὲ δημεριά κινούμενα μάτια
κοιτάνε σταθερά κατὰ δῶ.

Τὸ γαλάζιο είναι τόσο ώφαλο ποὺ σχεδὸν
είναι διαφανές.

Τὰ σύννεφα είναι κρόνα σὰν τὸν οὐρανὸν γάρ.
Βαθία στὸ ἀλσος τῶν κέδρων
μικρὰ κυδούνια χτυποῦν σὲ κάθε δέντρο
κι γλιτσρώνταις στὰ χλωμά τους κήματα
οἱ ἐφωδιοι ταράζονται μυστικά
στέκονταις κοντὰ κοντὰ

Γιατὶ μὲ κυνήγησαν ἀπ' τὴν φωλιά μου
προτοῦ νά καταλάβω τὶ γινόταν;

Μιὰ ψυχαλιστή δύμχη λερνάει
κι τότε, πέφα ἀπὸ τὸ παράξενα σκοτεινια-
σμένο χωράφι,
στὸ ἡλιοβασίλεμα στ' ἀνατολικά τοῦ οὐρανοῦ
γαλάζιοι ἐφωδιοι στριμώχνονται
κοιτάνε σταθερά κατὰ δῶ.

Γουατανάμπε Τακενόμπου (1938)

ΑΝΕΜΟΣ

Η κραυγή ποὺ φαίνεται πιασμένη
τὴ στιγμή ποὺ γεννιέται
ξεφεύγει τὴν ἀποτνικτικὴ πίεση
τῶν φωνῶν ποὺ δὲν πάνε πουθενά

Ο κόσμος είναι πολὺ μεγάλος
η ποὺ μικρή πόλη είναι πολὺ πλατειά
γιὰ νὰ πάμε πουθενά

Κι δώρος
καθώς τρέχουμε στὴ χειμωνιάτικη πόλη
μέσα στὸν κρύο ἄνεμο ποὺ στροβιλίζεται
μπρὸς ἀπ' τὸ μέτωπό μας
ἀνακαλύπτουμε γιὰ μιὰ στιγμὴ
τὴν τρυφεράδα τοῦ κόσμου
καὶ σταματᾶμε ἀπότομα

Τὰ βλέφαρά μας είναι πολὺ βαριά
γιὰ νὰ στηρίξουν τὸ τοπίο

Μέσ' ἀπὸ
κλειστὰ μάτια βλέπουμε τὴ μακρινὴ σημαῖα
καὶ τὸ λαμπτερὸ ποτάμι ποὺ κυλάει στὶς πτυ-
χές της

Τυλιγμένοι στὸν ἀκτινοβόλο ἄνεμο
βλέπουμε πίσω ἀπ' τὶς βλεφαρίδες μας
τὴν ἀρχικὴ σιλουέττα
—τὴν μορφὴ τοῦ κόσμου
καὶ τὴν ἀπεριόδιστη τρυφεράδα του
ἰδιωμένη γιὰ πρώτη φορά
μὲ μάτια ποὺ ἀκόμη δὲν ἀνοίξαμε

Οἱ φωνὲς περνάνε ως ἐδῶ
χέρια κάνοντα σήματα
παράθυρα ἀγούγουν
ἀπέναντι στ' ἀνοιχτά μας μάτια
Διαμαντεῖς φλόγες
ὑψώνονται σὰ λαμπτυφίζων ἄνεμος
ἀπ' τὸ σημείο ὃπου τὰ βλέμματά μας συναν-
τιοῦνται

Καὶ τότε μιὰ διαφορετικὴ πόλη
ἀρχίζει τὴ ζωὴ της
στὴ θέση αὐτῆς
ποὺ πέρασαν τὰ μάτια σου κάποτε

Γιοσιμάσου Γκόζο (1939)

ΦΩΤΙΑ

Τὸ χρυσό σπιθόλ κοιτάει κατευθείαν στὸν ήλιο
ἄνθος ἀχλαδιοῦ περνάει μπροστά ἀπ' τὸ πρό-
σωπο ἐνὸς σταθεροῦ αστρου
Σὲ μιὰ ἀνεμοσάρωτη ζώη της 'Ασιας
ἡ ψυχὴ είναι ἔνα τιμόνι αὐτοκινήτου πάνω ἀπ'
τὰ σύννεφα

Τυφλότητα
είναι η ἐπιθυμία μου
—νὰ γίνω ήλιος η μῆλο
(δὲν είναι αὐτὸς παρομοίωση)
νὰ γίνω ρόγια κορυτσοῦ, ήλιος, μῆλο, κομμάτι
χαρτί, πέννα μπουκάλι μελάνι, δνειρο!
καὶ όλο κι όλο ποὺ χρειάζεται γι' αὐτὸς
είναι ἔνας οὐράνιος θυμός
Άλτὸ τὸ βράδυ
διδηγώντας ἔνα σπόρ αὐτοκίνητο
θὰ μπορούσεις νὰ τατεουάρεις τὸ πρόσωπο
ἔνα πεφτάστερον

Θὰ μπορούσεις;

Μετ. (ἀπ' τὸ ἀγγλικά) Σ. Λ. Σκαρτσῆς