

ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ (ἀπόσπασμα)

Δὲν εἶναι κανεὶς ποιητής ἐπειδὴ ὑπῆρξαν ποιητὲς πρὶν ἀπὸ αὐτόν. Γράφει κάποιος ποίηση γιατὶ ἔχει ἀνάγκη νὰ βάλει σὲ τάξη τὴν ἐσωτερική του συγχισθηματική ἀταξία, γιατὶ ἔχει αὐτὴν καὶ γιατὶ ξέρει γαλλικά.

Ο ποιητής δρίσκεται ἐδῶ κι ἐκεῖ. μέσα στὴν χαοτικὴ εἰκόνα του κόσμου, ἔνα σημιτάδικι μέσο στὸ διάστημα, μιὰ στιγμὴ τῆς διαρκείας ἀπ' ὅπου μπορεῖ νὰ δρεῖ γεμάτος ἔνταση γιὰ τὰ πάθη καὶ τὶς ἀμφιβολίες του ἀνθρώπου, γιὰ τὸ κεφάλι ἢ τὴν καρδιὰ του ἀνθρώπου, μιὰ μυστικὴ τάξη μιᾶς θαυμιαῖς ἀρμονίας, μιὰ πλήρης συγχορδία ποὺ μόγος αὐτὸς μπορεῖ ν' ἀκούσει. Απ' τὴν συντυχία αὐτὴν μπορεῖ νὰ γεννηθεῖ τὸ ποίημα ποὺ θέλει κάποιος νὰ γράψει ἢ ἡ εὐτυχία ποὺ θέλει κανεὶς νὰ κρατήσει γι' τὸν ἑαυτό του.

Διότι: δὲν εἶναι ἀναγκαῖο νὰ γράφεις γιὰ νὰ εἶσαι ποιητής. Πρὶ πει καὶ ἀρκεῖ νὰ εἶσαι σὲ μιὰ κατάσταση χάριτος καὶ πληρωσης.

Αλλὰ ἂν γράφεις τὸ ποίημά σου γιὰ νὰ διαβάζεται, γιὰ ν' ἀκούγεται, γιὰ νὰ συλλαμβάνεται, γιὰ νὰ ἐκπληρώνεται σὰν ἔνα κοσμικὸ φαινόμενο, γιὰ νὰ πάλλει, γιὰ νὰ ξοδεύεται, γιὰ νὰ κρίνεται ἀμέσως σὰ μιὰ τροφή. Θὰ εἴναι: καலὸ ἢ οὔτι καλό. Νὰ τὸ πᾶν. Αὐτὸ τὸ αἰσθάνεται κανεὶς μέσα σὲ μιὰ στιγμή, τὴν ἕδια στιγμή. Δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ μηπερδευτεῖ κανεὶς.

Μερικοὶ ποὺ θεωροῦνται σοφοὶ ἢ κλασσικοὶ θέλουν νὰ κάνουν τὴν ποίηση μιὰ ἥρειη ἐνασχόληση, ἔνα εἶδος καλλιγραφικῆς ἐπιτυχίας, ἔνα μουρισμόσημα περιστεριῶν τῆς σχολῆς Pigier. Αὐτὸ δὲν ισχύει πιά. Μήν τοῦτο θέλεις τὴν φωνή τους, τὴν φωνή τῆς σειρήγας....

Αλλὰ ἡ ρώμη, ἀλλὰ ἡ κίνηση δὲν ὑπάρχουν πιὰ μέσα στὶς διαινεις λέξεις. Η ποίηση δὲν μάχεται μὲ τὸν ἑαυτό της.

Πρόσεξε νὰ μὴν μπλέξεις τὸ ὄφος μὲ τὴ φόρμα. Τὸ ὄφος δὲν δρίσκεται μέσα στὶς μεγάλες λέξεις. Θέλω νὰ πῶ μέσα σὲ λέξεις ποὺ ἔχουν τὸ μεγαλεῖο μέσα τους αὐτὲς καθ' ἑαυτές.

Πόσο λοιπὸν τὸ ποίημα εἶναι μιὰ λεπτεπίλεπτη τάξη, βπως ἔνα προϊόν τῆς φύσης, ἔνα πέρας. Κάτι: ποὺ ἀρνεῖται νὰ εἶναι κάτι: ἀλλο πέρα ἀπὸ ἔνα τέλειο καὶ δισικὸ ἀποτέλεσμα, ποὺ ἔχει τὴν ἐνέλεια τῆς πυραμίδας καὶ τὴν ἀκρίδεια του ἀτόμου. Κάτι: ποὺ θὰ φθάσει στὴν ἐπιτυχία μέχρι τὰ νύχια τῶν κυπτάρων του. Γιατὶ ἡ ποίηση δὲν δέχεται τὴν ἀποτυχία.

Απ' τὴν ἀρχὴ ἡ ποίηση ὑπῆρξε πάντα αὐτὸ ποὺ ήταν τὸ πιὸ

«μοντέργο», τὸ πιὸ δυναμικό. Ἐκείνη εἶναι ποὺ θαδίζει: μπροστά ἀπὸ μᾶς καὶ ποὺ μᾶς δόδηγει πρὸς τὸ μέλλον. "Οταν θὰ ἔχουν πεθάνει τὰ βιβλία κι οἱ ἀναγνῶστες τους, ὅταν οἱ σούμπι κι οἱ ἀνθυποκριτικοὶ γεμάτοι ἀπὸ κοινπλεξικὴ ἐγκοσμιότητα καὶ λαμπρὴ ἀμάθεια θὰ κάνουν κούνια στὴ σκιὰ ἡ ποίηση θὰ ἔχει μείνει ἀνέπαφη. Αὕτη εἶναι ἵσως ἡ μόνη αἰώνιότητα. Κι ὅταν δὲν θὰ ἔχει ἀπομείνει τίποτα πιὰ ἀπ' αὐτὸ τὸ σύμπαν, ἡ ποίηση τοῦ κενοῦ θὰ σκάσει στὰ γέλια, μόνη, τελευταία, προσδιορισμένη, χωρὶς ἀρχὴ χωρὶς τέλος, συγχωρώντας ἡ ἴδια τὴν Ἀπολυτότητα, γιὰ τὸ δι τὴν εἶχε κάνει γὰρ ζήσει ἔνα διάστημα ἀνάμεσα σὲ γραφειοκράτες καὶ στιχοπλόκους....

"Η ποίηση δὲν ὑπῆρχε παρὰ μόνο γιὰ μερικούς. Κι ὅμως αὐτὴ ἐκδηλώνεται παντοῦ. Στὸ γενροταφεῖο τῶν ζοφερῶν ήμερῶν μας ἡ ποίηση δὲν ἦταν ποτὲ πιὸ σπιγμηροδόλα ἀπὸ βιταμίνες. Ἡ καταστροφὴ τῆς προστάζει διαιμάντια, ἐνισχύει τὶς ἀντηχήσεις της, πολλαπλασιάζει τὶς ἀπηχήσεις της. Ὑπάρχει περισσότερη ποίηση σήμερα ἀπ' ὅ.τι στὴν ἐποχὴ τοῦ Σαρδανάπαλου ἢ σ' ἐκείνη τοῦ Sully — Prudhomme. "Οσο περισσότεροι δύστυχισμένοι θὰ συσσωρεύονται ὁ ἔνας πάνω στὸν ἄλλο, τόσο περισσότερες θὰ εἶναι κι οἱ πηγές της.

Αὐτὸ ποὺ μπηροεὶ γὰρ πεθάνει, αὐτὸ ποὺ θὰ πεθάνει εἶγα: ὅ.τι λέμε: «ὅρα τὰ γεγονότα», τὸ συμπτωματικὸ θέατρο.

"Αλλὰ ἀπ' αὐτὰ τὰ ἔθιμα ποὺ δεχόμαστε ἀπ' τὴ γέννησή μας, ἀπ' αὐτὲς τὶς ἀναγκαιότητες ποὺ δημιουργοῦν τὸν ἔργατη, τὸν στρατιώτη, τὸν μηχανικό, τὸν παπά, τὸν πόλεμο, ὁ ποιητὴς μπορεῖ γὰρ διακρίνει καὶ μπορεῖ γὰρ ξεωρίσει τὰ φαινόμενα ἐκεῖνα ποὺ θὰ ἀνάγονται, ὅπως λένε οἱ ἀστρονόμοι, σ' αἰῶνες ἀπὸ φῶς αὐτῆς τῆς δημιουργίας τῆς ὅποιας συνθλίβουμε τώρα τὶς δάσεις.

"Επαιξα τὴ ζωὴ μου πάνω στὸ ποιητικὸ γεγονός. Γεννήθηκα μέσ' στὴν ποίηση. Ήηρα ἀπ' αὐτὴν τὴν μαστικὴ γοητεία, τὰ ἔχη, τὰ ὄνειρα, τὶς ταλαντεύσεις τοῦ πάθους γιὰ τὸ διλικό μου, τὰ διαβολικὰ ἢ τὰ θεῖα ἐφόδια γιὰ τὶς διαγράσεις. Αὐτὴ τὴ Φύση, ποὺ μιὰ φορὰ ἐπικαλέσθηκα μὲ μεγαλύτερη ἔνταση, ἡ ποίηση μπορεῖ γὰρ προκαλέσει, δίνοντάς της φόρμα μὲ μιὰ σφροδρὴ κι ἀσύλληπτη κίνηση. Οἱ τρόποι της μοῦ εἶναι οἰκεῖοι, οἱ ψηλαφήσεις της μέσα στὸν κόσμο τοῦ ὄνειρου γγωστές. Δέν αγνοῶ τίποτα ἀπ' τὶς ἐπισκέψεις της στὴν χώρα τῆς σκληρότητας, τῆς θλίψης ἢ τοῦ κεφιοῦ, τὶς περιπλανήσεις της στὴν θάλασσα τῆς μαγείας ὅπου ὁ μαθηματικὸς κι ὁ θρησκευόμενος μποροῦν ν' ἀναμιχθοῦν μὲ τὸ λαϊκό, ὅπου τὸ μέταλλο μπορεῖ γὰρ ἔχει τὴν ψυχὴν ἐνὸς φυτοῦ καὶ τὸ φυτὸ τὴν εὐαισθησία ἐνὸς ἀνθρώπου, ὅπου οἱ χημείες μπερδεύονται μὲ τὰ πανηγύρια τῶν

Κερμές, τὰ χρώματα μὲ τοὺς ἀριθμούς. Δὲν ἀγνοῶ τίποτα ἀπὸ τίς ἔξερευνήσεις της λίγο πιὸ πάνω ἀπ’ τὴν ζωὴ καὶ δημιώς μέσα στὴν ζωὴ, λίγο πιὸ κάτω ἀπ’ τὰ συναισθήματά μας καὶ τὶς αἰσθήσεις μας καὶ δημιώς μέσα στὴν πραγματικότητα αὐτῶν τῶν αἰσθήσεων, αὐτῶν τῶν συναισθημάτων. Δὲν ἀγνοῶ τίποτα ἀπ’ τὰ ταξίδια της μέσα στὰ κεφάλια, στὰ γεῦρα, στὶς ἀνησυχίες, στὰ τοπία, ἀπ’ τὴν διαιρονή της στὴν ἔξοχή ἢ στὴν ἔκταση, ἀπ’ τὶς συζητήσεις της μὲ τὴν καρδιὰ ἐνὸς πρωΐον, μὲ τοὺς ἀδεοφοῖς ἐνὸς δέγδρου, μὲ τοὺς ὑπηρέτες τῆς μοναξιᾶς, μὲ τοὺς φρουροὺς τοῦ παράδοξου, μὲ τοὺς δημιουργούς τοῦ μηδενός. Ἀπ’ αὐτὸὺς τοὺς μεγάλους ρεμβασμούς της στὰ μουσεῖα τοῦ ἀκατανόητου, στὶς γκαλλερί τῶν φαντασμάτων, πάνω στὶς προκυμαῖς τῆς φαντασμαγορίας, τῆς φαινομενικότητας καὶ τῆς πλαστότητας. Μέσα στὶς αἴθουσες τῆς ἀγάπης, ὅπως μέσα στὶς μπυραρίες τῶν γεκρῶν φυχῶν καὶ τῶν ὀπτασιῶν. Ἡ ποίηση λοιπὸν δὲν μιοῦ ἔδωσε παρὰ μόνο εὔτυχία.

Διαβάστε λοιπὸν τοὺς ποιητές, τοὺς καλοὺς ἔννοο. "Ἔχουν κάνει ἔνα δῆμα μπροστά, ἔχουν τιθασεύσει τὶς δονήσεις. Αὐτοὶ οἱ ἄποικοι πρώτης κλάσεως δὲν κάνουν καθόλου γιὰ θαυματοποιοί. Εἶναι γεμάτοι ἔξαλρετους χυμούς. "Ἔχουν τὰ σημάδια, τὸ γοῦστο, τὴν μυρωδιὰ τῆς ράτσας. Τὸ πλοῦτος τους δὲν εἶναι ίσαστο, ἔνα παρὰ μόνο μὲ τὸ πλοῦτος τους, ἡ ποιότητά τους δὲν γίνεται γὰρ συγχριθεῖ παρὰ μονάχα μὲ τὴν δική τους ποιότητα. Τὰ ποιήματά τους δημιουργοῦν ἔνα παλλόμενο σύμπαν.

Μετάφρ. Γιώργος Βέης

*

Γκύ ντε Μωπασσάν (1850 — 1893)

ΣΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Πέντε δλόκληρους μῆνες, κάθε δράδου, στὴν ὁχθη,
γειμάτος ἀπὸ μὰ παραφορὰ ποὺ δὲν λιγόστεψε ποτέ,
χάϊδευα στὴν χλόη ὅπως στὸ κρεβῆται
κείην τὴν ἔξαίσια, ἀθώα καὶ λάγνα κόρη.

Καὶ τὸ πρωΐ, δοχγκωμένοι ἀκόμη ἀπὸ μνήμη
ἄν κι' ἀπὸ τὰ χτεσινὰ φιλιά μας χαυνωμένοι,
μόλις ἔπυγάδει στὴν κοιλάδα τὸ κελάδημα,
ὅρισκαμε πώς πολὺ ἀργοῦσε νάρθ' ἢ νύχτα.

Κάποτε ξεχνῶντας πώς ἡ μέρα θ' ἀνατείλει,
πιανόμασταν ἐπ' αὐτοφύρω ἀγκαλιὰ ἀπ' τὴν αὐγή.

Γρήγορα τοὺς φωτεινοὺς ἔχαναπαίργαμε δρόμους,
τὰ μάτια μου στὰ μάτια της, τὰ χέρια της στὰ χέρια μου.
"Εθλεπα ν' ἀγάδουν φωτίες μὲς στοὺς φράχτες,