

ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ

"Αγγελος - Φώτιος Πασχαλάς

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

....Είγαι κουτά μας.

Μᾶς γυροφέρνει, μᾶς ἀκολουθεῖ.

Κάποτε βλέπεις μιὰ ράχη σκοτεινή

νὰ χάνεται πλάι στοὺς θάμνους.

"Αλλοτε μιὰ τυφλωτική φωτιά

παίζει πάνω σὲ μιὰ σειρὰ καθρέφτες,

ποὺ κινοῦνται ἀντίθετα, σὲ γρήγορη ἀκολουθία·

σὰν στὴν κατεύθυνση τοῦ κεραυνοῦ.

Καὶ τώρα νά, σ' ἀγγίζει στὸ πλευρό,

ἄγγιγμα σὰν ἀπὸ φτερὸ δλαφρὸ

καθὼς τρέχεις δίχως νὰ προφταίνεις.

Λοιπὸν συμβαδίζουμε καὶ λέει:

βλέπεις ποὺ κάθεται ἡ σκόνη κι ἡ στάχτη;

Καὶ σκέφτεσαι:

 δλα ἔεχγιοῦνται.

Μόνο θλίψη πολλὴ εἶναι τὰ τρέχοντα πράγματα

κι ὁ καιρὸς ποὺ σκορπιέται

καὶ καημὸς βαρὺς ποὺ δὲν περνάει

ὁ παντοτειγὸς χωρισμός.

Καὶ πάλι λέει:

 φυλάξου.

Φύλαγε ἄγρυπνα, τουλάχιστο, τὸ σῶμα

μπορεῖ νὰ σμίξει μὲ σίδερο

καὶ τότε ἀνάσκελα παγώνει κάτω ἀπ' τὸ γιοφύρι

ἢ ἔξω ἀπ' τὸ νυχτεριγὸ οὐζοπωλεῖο

ἢ φτάγοντας φωτιά στὸ παραθύρι

σπάζεται καὶ διπλώνεται στὰ δύο.

Σκέφτεσαι πάλι:

 ναὶ δές μείνει ἀκέραιο τὸ σῶμα

ἄστε μετὰ ἀπ' τὴ διαδρομή, μοναχική καὶ δίχως πληρωμή

κουραστεῖ καὶ γείρει στὸ χῶμα,

νὰ σταθεῖ σκηνικὸ τελευταῖο

μοναδικὸ γυμνὸ καὶ ἀναγκαῖο

καθὼς τὰ μάτια θὰ σταθοῦν σ' ἔνα σημεῖο

σὰν σὲ βαθὺ ἀνεξιχνίαστο πηγάδι,

ἢ σὰν σὲ αρίστη κι ὁδυνηρή ἀναμονή.
Κι ὅταν βρογτήξει αἰφνίδια ἔνα φῶς
μονοστιγμῆς σὰν γὰ ταράξει μέσα τὸ γερό
τῆς νόνας τὸ στοιχεῖο
μὴν προσπαθήσεις γὰ μιλήσεις
μῆτε καημὸς στὰ χεῖλη σου ν' ἀφήσεις
στὸ σκηνοθέτη μόνο ν' ἀφεθεῖς, τὰ πάντα γὰ ξεχάσεις
κι ἀπ' τὴ σκηνὴ μονάχα ἡθοποιὸς
ἔλεύθερος, ν' ἀποχωρήσεις
καὶ γὰ ξεχαστεῖς.

