

Παναγιώτης Κερασίδης

Περνώντας μέσ' ἀπὸ τὸ ἐρεθισμένο πρόσωπό μου, καθὼς θγαλνεῖ στὸν κόσμο ἡ στιγμὴ τσακίζεται.

Τὸ ξυπνητήρι δὲ χτύπησε·

γι' αὐτὸ δὲ τοιμάζομαι γὰ τὸ διορθώσω μ' ἔνα ἐπίμονο κοιταγμα συγκεκριμένο,

σὰν γὰ πετάω πάνω.

Μπορῶ γὰ γελάσω μ' αὐτὸ καὶ μὲ τὰ τόσα ἄλλα τραγικὰ ποὺ μοῦ ἀραδιάζεις στὴ χούφτα μου

μπορῶ μ' αὐτὰ νὰ σὲ χαϊδέψω σ' ὥλοκληρο τὸ πρόσωπο ἀνοίγοντας ἔτσι τὴ μνήμη σου στὴ νύχτα ποὺ δὲν εἶχες φόδο.

Οἱ ἰδέες σου εἶναι κουρασμένες, καὶ μόνη σου τὸ λές: δι στὸ διάολο ἰδέες κριτικὴ κουτσομποιὸ τὰ βαρέθηκα δλα,

πᾶμε μία δόλτα στὴν κρύα νύχτα.

Τὴν νύχτα τὴν κάνουμε δ, τι θέλουμε.

Τὸ πρωὶ ξυπνάω μόνος καὶ κοιτάω ἔξω.

Τὸ ώρατα ποὺ εἶναι!

Θέλω γυναίκα.

Νὰ μένω μόνος καὶ μετὰ ἀπ' αὐτήν.

Τὸ δνειρο ἥταν αὐτὸ ποὺ εἰδα!

Γίνεται μιὰ ἐπίθεση ἰδεολογικὴ

οἱ φωλιές ἀμύνονται μὲ τὴν μεθυστικὴ ἀνατριχίλα τῶν κραυγῶν.

Κάθε μέρα γίνεται καὶ κάποια ἀλλαγή,

τὸ φωτεινὸ σου πρόσωπο μυστήριο συμβολίζει τὸ ρηθέν: «τὰ πάντα ρεῖ».

Τὰ δάχτυλά σου μπαίνουν στὸ σῶμα μου

δοκιμάζοντας νὰ παίξουν τὸ παιχνίδι τῆς ἀνάστασης.

Τὰ δάκρυά σου εἶναι γιὰ τὰ μικρὰ καὶ τὰ μεγάλα παιδιά πεδίου μάχης.

Ζεῖ εἰσπνέοντας ὥλοκληρη τὰ τρομερὰ χάδια.

Τὸ κοριμὲ τῆς ἐν στύσει

ἀπειλεῖ τὶς περιπλανώμενες ἰδέες μιᾶς ἀσφαλοῦς καρέκλας.

Εύθυμιος Λιόγας

Χιμαιρικὴ ζωὴ, φίδια γυμνὰ γλιστροῦν, ξαπλωμένα κορμιά σὲ λήθαργο κινοῦν τὶς ἄκρες τῆς φωνῆς τους μὲ μισόλογα. Φεύγουν κι οἱ μέρες μας μὲ θλίψη γοργὰ κυττώντας τὴν ἄνοιξη. Θαμπά σὲ θυμιᾶμαι καθὼς ἔρχεσαι. Ή μέρα τῆς προσφορᾶς ξανοίγεται στὶς ἀναμενόμενες στιγμὲς τῆς καταστροφῆς. Σπάζει ἡ

πέτρα, ἀγοίγουν οἱ φωνὲς παράφωγα κι ὅστερα κλείνουν στὴν σιωπὴν.

☆

Τώρα ποὺ ξυπνᾶμε ἀπὸ τὸ λήθαργο τῶν ἀδέξιων κινήσεων, γεμάτα ἀφή τὰ δάκτυλά μας τρυπᾶνε αὐτὶὰ καὶ ὄμους δίνοντας ζωὴν στὸ κοιμισμένο δέρμα.

☆

Θαρροῦν καὶ πάλι φέτος οἱ χαρὲς γεμίζοντας φωνὴ ἀπὸ τὸ ἄκουσμα τῶν στοιχείων τῆς φύσης. Καὶ μεῖς γυρίζοντας τὸ χρόνο στὴν ἐποχὴ ποὺ ζήσαμε θὰ κλείσουμε τὰ χέρια προστατευτικά, τὴν θάλασσα μὲ τὰ δράχια δεμένα μὲ τὸν ἥλιο καὶ τὰ γλυκὰ κορμιὰ νὰ μείνουν προέκταση τῶν ματιῶν μας. Στιγμὲς κλειδιὰ καὶ φῶς κριτήριο δόλα αὐτὰ ποὺ ξανακοιτάξαιε τὸ χειμῶνα. Νὰ φεύγει ἡ γλώσσα χαιδεύοντας τὴν γῆ μαλακὰ ρουφώντας τὴν δύναμη τὴν ζωϊκή, γὰ δίνει θρασεμένα χτυπήματα στὸ νοῦ ποὺ κλεισε τὴν ζωὴν σ' ἔνα μόνο ἀστερισμό.

Γιώργος Μουζάκης

Ἡ τελευταία ἀνάσα κάτω ἀπὸ τὸ κύμα
θὰ μᾶς λυτρώσει.

☆

Τὸ πρωτὸ μιὰ στιγμούλα
κυλάει ὁ ἥλιος στὸ λαιμό σου
ἄχ νὰ προλάβω μιὰ σταλίτσα
τὸ μύρο τῆς λευκάδας σου.

☆

Μόλις ξεχνᾶμε τὰ χτεσινὰ μας κατορθώματα
γίνεται τὸ ὄνειρο ὄμορφη πλάση.

☆

Ἐδῶ

τὰ μάτια μου, ἐσύ κι ὁ θόρυβος.
“Οποτε φεύγω μένει ὁ θόρυβος μαζί σου
ρωτᾶς γιατὶ δὲν σὲ πιστεύω.