

ΟΙ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΜΟΥ

Σπάνια νὰ δῶ κάποιον καὶ νὰ μήγυ τὸν χτυπήσω.

”Αλλοι προτιμοῦνε τὸν ἐσωτερικὸν μονόλογο. ”Οχι ἔγω.

Μ' ἀρέσει νὰ παλεύω. Εἶναι κάτι τύποι ποὺ κάθονται  
ἀντικρύ μου στὸ ρεστωράν, κάθονται χωρίς νὰ λέγε  
τίποτα γιατὶ ἀποφασίσανε νὰ φᾶγε.

Νὰ ξνας.

Τὸν ἀρπάζω — πάτ.

Τὸν ξαναρπάζω — πάτ, πάτ.

Τὸν κρεμῶ στὸ κρεμαστάρι.

Τὸν ξαγκιστρώνω.

Τὸν ξανακρεμῶ.

Τὸν ξαγκιστρώνω πάλι.

Τὸν έδεικτο στὸ τραπέζι, τὸν σφίγγω καὶ τὸν σκάω.

Τὸν κάνω τὸ ἀλατιοῦ καὶ τὸν πνίγω.

Συνέρχεται.

Τὸν στραγγίζω, τὸν τεντώνω (ἀρχίζω ν' ἀνυπομονῶ καὶ πρέπει  
νὰ τελειώνω)

Τοῦ κάνω μασσάς καὶ τὸν συμπιέζω, τὸν κάνω σούμπια καὶ τὸν  
βιθίζω στὸ ποτήρι μου καὶ χύνω ἐπιδειχτικὰ τὸ περιεχόμενο στὸ  
πάτωμα

καὶ λέω τοῦ σερβιτόρου: «Δόψιμου ἔνα καθαρὸ ποτήρι».

Μὰ μὲ κυριεύει ἀηδία, πληρώνω ἀμέσως τὸ λογαριασμὸ  
καὶ φεύγω.

μετ. Νίκος Σπάνιας

Πατρὶς ντὲ λὰ Τοὺρ ντὺν πὲν (1911—)

ΓΑΜΟΙ

”Οταν ἔρχομαι κουτά σου μ' ὅλη μου τὴ σάρκα,  
πλάθοντας πάλι τὸ θαυμάσιο σχῆμα τῆς γυναικας  
μὲ τὰ χείλη καὶ τὰ χέρια, τὸ φωτερὸ  
πάρσημο τοῦ παρθενικοῦ κορμοῦ σου μὲς στὸ δικό μου,  
δὲν ὑπάρχει ἄλλη θάλασσα γιὰ τὸ ποτάμι,  
ἄλλος οὐρανὸς γιὰ τὴν κραυγὴ τῆς εὔτυχίας,  
ἄλλος κάμπος γιὰ τὴν φύτρα τοῦ ἔρωτα ποὺ εἶμαι,  
καὶ κλίνω τὸ κορμὶ ποὺ πλάθουμε μαζί.  
Καὶ μπορῶ στὸ τέλος νὰ ξεχειλίσω ἀπὸ τὸ εἶναι μου

στήν κοιλιά και στὸ λαιμό σου, ἀμφιοῦδες τῆς ζωῆς,  
καὶ ξαγαπαίργουμε πνοὴ δ ἔνας μὲς στὸν ἄλλον, στὸν ἐπερχόμενον  
ἄνεμο τῶν πιὸ βαθεῖὰ ἥδονικῶν κοιλάδων,  
κι εἴμαστε δλο ρυθμὸ ποὺ ἐπαναλαμβάνεται παντοτινά.

Γιατὶ μ' ἔνα φιλὶ ἀλλάζεις ὀλάκαιρο κόσμο,  
ἐμψυχώνω τὶς μεγάλες, καθάριες δυνάμεις τῆς σάρκας σου,  
ποὺ δὲν εἰχαν, κρυμμένες, βρεῖ τὴν πλήρωσή τους,  
καὶ διὰ μέσου τῆς γαμήλιας στιγμῆς ξέρω νὰ ζῶ  
στὸ ἀπέραντο ρεῦμα ποὺ ἔνώνει τὶς μοναξιὲς  
τῶν ἀνθρώπων ἑδῶ καὶ πάντα, καὶ τὴ Θεία μοναξιά  
μὲ τὴ δικιά τους, καὶ πολὺ κοντά, τὴ δική μας μοναξιά,  
μὲ τὴ μοναξιά τῆς ζωῆς ποὺ κάνουμε νὰ βλαστήσει.

Καὶ πέρ' ἀπ' τὴν ἀγάπην μου, μὰ καὶ βαθιά τῆς μέσα,  
ξαναπλάθω τὸ θαυμαστὸ σχῆμα τῆς ψυχῆς σου  
τέτοιο ποὺ θίτανε μὲ τὸ θεϊκὸ χαμόγελο, μὲ τὰ αισθήματα  
τῆς περιπλανώμενης ψυχῆς πάνω της, δπως τὰ χέρια μου  
πάνω στὸ κορμὸ σου, γιὰ νὰ ξανάδρω κείνον ποὺ μὲ γέννησε,  
τόσο μακριὰ ἀπ' τὴν ἀσύριστη γέννηση,  
ῶς τὸ παιδί ποὺ θὰ μᾶς μοιάσει...

### Ζὰν Ρουσσελὸ (1913—)

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΦΕΔΕΡΙΚΟ - ΓΚΑΡΘΙΑ ΔΟΡΚΑ

Φεδερίκο ή γῆ ηπιε τὸ βιολετὶ σου αἴμα,  
τὸ αἷμα σου — μαύρο κρασὶ<sup>1</sup>  
καὶ πλάθει κεῖ μὰ κηλίδα στρογγυλὴ  
στὴ ρίζα ἐνδὸς Ἀνδαλουσιάνικου τοίχου,  
μὰ κηλίδα στρογγυλὴ σὰν δλόγιομο φεγγάρι  
—γλυκὸ σταρένιο, κύλινδρο ἀπὸ λινάρι—  
ποὺ κυλοῦσε στὴ μικρὴ καὶ κλειμένη  
κάμαρά σου.  
στρογγυλὴ σὰν τὴ λευκὴ κοιλιὰ τῆς Λολίτας  
ποὺ κανεὶς δὲ θὰ κλείσει τὴν πληγὴ της,  
στρογγυλὴ σὰν τὸ ξανθὸ διαμάντι τοῦ ματιοῦ σου,  
στρογγυλὴ σὰν κυκλικὸς χορὸς ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν,  
στρογγυλὴ σὰν μετάλιο...  
—“Οχι, μᾶλλον στρογγυλὴ σὰν κέρμα,  
ἔνα φτωχὸ μπρούτζινο κέρμα