

## Τοπίο

Τὸ κορίτσι  
 ἢ ἐλιά  
 χορὸς  
 τὰ μάτια σου  
 κορίτσι  
 ἐλιά  
 ὁ χορὸς  
 κυττάω ὅλα τὰ μάτια σου  
 ἀκούω τὸ σύμπαν

ἀφοῦ σ' ἀγαπάω.

## Τῆς φωτιᾶς

Ἡ φωτιά  
 πίκρα  
 νὰ κυνηγάω  
 καὶ δὲ στάνω.  
 Εἶμαι ἕνα παιδί γεννημένο ἀνάμεσα σὲ  
 δυὸ σύννεφα  
 τῆς ἀστραπῆς καὶ τῆς βροντῆς.

## Ὁ ἀγωνιστὴς

Τὸν εἶδα ποῦ φώναζε,  
 ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν ἀλήθεια.  
 Κι εἶχε τὸ πρόσωπό του χελιδόνι  
 καὶ μιὰ φωνὴ ἀέρα  
 γιὰ νὰ πεθαίνει κάθε στιγμή κάτω  
 ἀπὸ τὴν ἐπιδερμίδα μας τὴν μουχλια-  
 σμένη  
 καὶ ν' ἀνασταίνεται πίσω στὰ θήματά  
 μας  
 σύμβολο.

## Ὀπτασία

Μέσ' στίς πορτοκαλιῆς  
 τὰ μάτια σου  
 ἀστέρια  
 καὶ τὰ μαλλιά σου  
 ἐλπίδα.  
 Φοβάμαι τὴν ὁμορφιά τῶν οὐραγῶν.

## Ἡ ὥρα τῆς βροχῆς

Ἔρχεται ἡ βροχὴ γεμάτη θήματα ἀν-  
 θρώπινα.

καὶ τρομερὰ πουλιά.  
 Ἡ ἱστορία τοῦ Θεοῦ ποῦ δὲ μᾶς ξε-  
 χνάει.

## Τὰ φύλλα στὸ νερὸ

Τὰ φύλλα στὸ νερὸ τὰ φύλλα νερὸ  
 μέσα στὸν ἄνεμο καὶ τὸν καιρὸ  
 καὶ πλάι τους ἐσὺ νὰ γεμίζεις καὶ ν'  
 ἀδειάζεις  
 ἐμένα στὸ χρόνο τὸν ἀγαπημένο  
 νερὸ  
 φῶς.

## Νῦν καὶ αἶε!

Ἄνθη ἀνόθια ἀνοθούλια  
 τῆς μυγδαλιάς.  
 Δυὸ δυὸ κορίτσια περνᾶνε γεμάτα  
 δυὸ δυὸ φτερά γεννιοῦνται τὰ μάτια  
 τους  
 καὶ τριγυρνᾶνε τὸν κόσμο,  
 νῦν καὶ αἶε! Ἡ ἱστορία μας.

## Τὸ κορίτσι

Τὰ μύγδαλα τὰ μυγδαλάκια  
 τὰ μάγουλά σου,  
 φῶς  
 νερὸ  
 χορὸς.  
 Τὸ κορίτσι παίζει μὲ τὴ βροχὴ  
 παίζει μὲ τὸν καιρὸ,  
 φῶς καὶ νερὸ καὶ χορὸς.

## Τὰ μαλλιά σου

Τὰ μαλλιά σου νερὰ  
 πλάι στὸν οὐρανὸ τὸν μικρὸ σὰν μάγου-  
 λο,  
 τὸ δικό σου.  
 Κι ἐγὼ πίνω καὶ χορταίνω  
 καὶ χορεύω  
 μόνος κι ὅλος  
 μέσα σου καὶ παντοῦ.