

ξιάτικα χορτάρια
κι ἀγοιξε τὴν πόρτα τοῦ καιροῦ μὲ τὴν
καθαρή πετρούλα
τῆς λαχτάρας του.
Εὐλογημένη ἡ ὥρα τῆς ἀνατολῆς.

Αὔτὸς

Μιλάει γιὰ τὸ δοριὰ μιλάει γιὰ τὸ νοτιὰ
πῶς κατεβαίγουν τὰ μαλλιά της στὸ
φῶς
χορδὲς
καὶ περπατάει μ' ἔνα μαντήλι νερὸ
γύρω γύρω στὸ σπίτι του
μ' αὐτοπεποίθηση.

Κάτω στὴ θάλασσα

Κάτω στὴ θάλασσα
σὲ τραγουδάω
σωπαίγω
σὲ ὑμῶν καὶ
σὲ δρίζω
γερο - παλαιὲ κόσμε τῶν αἰώνων,
θέλω γὰρ γίνω κύμα.

Αὔπη ή γριά

Αὔτη ἡ γριὰ ποὺ κάθεται κάτω ἀπὸ τὴν
ἔλιξ
κάθε μέρα καὶ κάθε δράδυ
ἔχει ἔνα ποτάμι ἔξω ἀπὸ τὸν καιρὸ
χωρὶς πρόσωπο
δυνατὸ σὰν μιὰ καλημέρα
τρυφερὸ σὰν μιὰ καληνύχτα
πάντα
γιὰ τοὺς περαστικούς.
Δροσιὰ καὶ φῶς τῶν χρόνων.

Τὸ σημάδι

Ἡ ζωὴ του ἔνα ωραῖο σημάδι πάνω στὸ
κύμα.
Οὐμως ἀπλὸ γὰ μήν τὸ φτάνει δ ἄγεμος
κι ἡ θροχή.
Χτές δ ἥλιος τὸ σταμάτησε μ' ἔνα κοιλιάτι σιδερό

σὰν ἀξίνα σὰν φτυάρι σὰν τσεκούρι σὰν
σύρμα.

Τὸ πρωὶ ἔνα χειλιδόνι χαιρέτησε τὴ γῆ
ὅπως ἀκριβῶς τὴ χαιρέταγε καὶ κεῖνος
ὅταν ἦθελε γὰρ τῆς μιλήσει
μὲ τὴν καρδιὰ του.

Μιὰ ἐκδρομὴ

Σήμερα ἀτέλειωτα τὰ δέντρα καὶ
τὸ νερὸ ποὺ ἀγαπάει τὸ δρόμο μου.
Πουλιὰ χορτάρια καὶ χῶμα
οἱ χαρὲς τοῦ χωριάτη
δικές μου σημεριγές.

Σήμερα τὸ πρόσωπό μου τοῦ κόσμου
γολαγὸ χωριδ
μοιρασμένο σὲ ἅπειρα σπίτια καθαρά.

Στοῦ Ρωμανοῦ

Στοῦ Ρωμαγοῦ ὑπῆρχε μιὰ βρύση καλὴ
μὲ τὸν κουτρουλά της τὸν μεγάλο,
τὸ κέντρο τοῦ χωριοῦ.

Ἐκεὶ μάζευαν τὸ νερὸ οἱ γυναῖκες
ξεδίψαγαν τὰ ἄλογα
ἔπαιζαν τὰ παιδιά.

Ἐκεὶ πήγαινε κι δ γερο - Σταῦρος
καὶ ξέπλενε τὰ δάκρυα του τὰ δράδυα
μοναχός.

Περιμένει

Θὰ κατεβάσει πολὺ νερὸ τοῦτο τὸ σύν-
γεφο,
λέει δ γερο - Παντελῆς
καὶ χαιδεύει μὲ τὸ μάτι του τὴ γῆ.
Περιμένει τὴ μεγάλη σοδειὰ γιὰ νὰ πε-
θάγει,
τὸ καλὸ παιδί του κόφιου.

Μνήμη

Ἐχει τὴ γῆ στερνό του πρόσωπο καὶ
μόνο
αὐτός.

Ἐδῶ ἀδειάζουμε καὶ γεμίζουμε
χῶμα καὶ πέτρες καὶ χορτάρια καὶ νερὸ

τίς μνήμες μας τίς ύγρες
νὰ θυμόμαστε
νὰ ἀρνιόμαστε
νὰ ἀποφασίζουμε
νὰ μεταγούωνται
νὰ ἐλπίζουμε
νὰ ζοῦμε.

"Ερχεται"

"Ερχεται δ γέρος ἀπὸ τὰ χωράφια
μ' ἔνα κομμάτι σταρέγιο φωμέν.
"Ερχεται δ γέρος ἀπὸ τὰ χωράφια
μ' ἔναν ἰδρύτα χαρούμενο.
"Ερχεται δ γέρος μέσα μας
μ' ἔνα ποτάμι ζωγτανό.

Εικόνα

Πίσω ἀπὸ τὸ λουλούδι
τὸ κορίτσι.
'Απόψε
τὸ φεγγάρι θγῆκε ὅλο.

Ζωγραφιά

Ζωγραφίζω τὴ φωνὴ σου γερὸ
καὶ σταματάω τὰ χεράκια σου

τὰ ποδαράκια σου
γὰ πιῶ γὰ δροσιστῶ.

Κάλεσμα

Σήκωσε τὰ μαλλιά σου κορίτσι
νὰ δῶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὸ γερό.
—Δὲ σηκώνω τὰ μαλλιά μου χειλιδόνι
τὰ μαλλάκια μου
νὰ δεῖς τὸν οὐρανὸν καὶ τὸ γερό^{μονάχος μοναχός.}

"Ενας γύρος τοῦ κόσμου

Τραγούδι τραγουδάκι καὶ φωνὴ
σὲ κρατάω μέσ' στὸ χρόνο μου χορὸ
καὶ γεμίζω καὶ ἀδειάζω εἰκόνα.
Θές δὲ θές σὲ γυρίζω στὸν κόσμο
μαζὶ σου.

"Ατιτλο"

Κυττάω τὴ θάλασσα καὶ δὲ θέλω νὰ μι-
λήσω
ἀφήνω τὰ χέρια μου στὸ γερό
καὶ πλένω τὸν ἄγεμο
περιμένοντας τὴν ἀλλαγὴ τῶν ἐποχῶν.



'Ο Διονύσης 'Α. Καρατζᾶς γεννήθηκε στὴν Πάτρα τὸ 1950. Σπουδασε Φιλολογία στὴν 'Αθήνα καὶ εἶναι τώρα διοισιμένος καθηγητής. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στὸ βιβλίο 'Η ποίηση στὴν Πάτρα ("Οστρακα 1971). "Έγραψε τὰ βιβλία ποίησης : Έπημέρωμα στὴ γῆ ("Οστρακα 1972), Μέρες βροχῆς ή Τὰ χαλασμένα παιγνύδια ("Οστρακα 1973), 'Απ' τὸ γερό καὶ ἀπὸ τὴν πέτρα ("Οστρακα 1975). Τὸ χειρόνια τοῦ 1978 παρουσιάστηκε μὲ «Δεκατέσσερα ποιήματα» (Φύλλα Νο 4, "Οστρακα) ἀπὸ τὰ "Οστρακα στὴ γραλερὶ Τέχνη, στὴν Πάτρα. Πρόσφατα ἔβγαλε τὴν 'Ανθολογία «Πατρινοὶ ποιητές», ("Οστρακα 1978). Εἶναι βασικός συνεργάτης τῆς 'Τδρίας κι ἔχει στὰ διάφορα τεύχη

της παρουσιάσει ποίησή του. "Εβγαλε τρία τεύχη λαογραφικοῦ ὑλικοῦ μὲ τοὺς μαθητές του.
'Η ποίηση τοῦ Καρατζᾶ μοχθεῖ στὶς σπουδές τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ προχωρώντας σ' ἔνα δρόμο προσωπικό. Θέλει ν' ἀμομοιώσει τὴν ἐμπειρία ἀπὸ τὴν ἀμεσότητα τῆς λαϊκῆς ζωῆς καὶ τῆς γλώσσας στὴν ἐνωμένησία καὶ τὴ λεπτοτήτα τοῦ ηθούς του. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι μικρὰ ἡρεμα ποιήματα, καλὸ δουλεμένα. 'Η 'Τδρία θεωρεῖ πώς διονύσης 'Α. Καρατζᾶς πραγματοποεῖ μὰ ποίηση ποὺ ἀντλεῖ ἀπ' τὸ δημοτικὸ τραγούνι μὲ τὸ οωτό προσωπικὸ τρόπο.

Σ. Λ. Σ.

