

καὶ τίς μορφές τοῦ Θοδωρῆ
νὰ ἀπιθώγει τὸ φωμὶ ἀπάνου στὸ τραπέζι,
τοῦ Θάνου νὰ σημαδεύει ἵσια τὸ γυάλινο βάζο
καὶ τοῦ Σωκράτη νὰ χαράζει στίχους στό γκίταριο τοῖχο.

Ποτὲ δὲ γιώσαμε στρατιῶτες,
σύντροφοι, ποτὲ
δὲ συγηθίσαμε μὲ τ' ὅπλο
κολλημένο στὴν παλάμη
κι ὅμιας
ἐξήσαμε μαζὶ Γενάρη μήγα
στὰ Κερδύλλια
καὶ ζεσταθήκαμε κουτά κουτά
πάνω σὲ στρῶμα ἀπὸ ξερόφυλλα στὸ χιόνι.
Λίγες οἱ μέρες ποὺ χαρήκαμε
τὸ χιόνι πάνω στὰ ἔλατα
καὶ στὰ λιγνὰ κυπαρισσόδεντρα
μακριά· στὸ πρόσωπό σου ἀγθίζανε τὰ πρῶτα γένια·
δὲν ἤτανε χαρά
ἤτανε πέταγμα ἐλαφρό·
ἀπ' τὸ πρωὶ κοιτάζω ἀντικριστὰ τὰ ἔλατα.
Βουλιάζουνε σιγά σιγά μὲς στὴ σιωπή.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

Κομπᾶται·
λευκὴ πάνω στὸ μάρμαρο τὸ λαξεμένο
κορμάκι κι ἄνοιξη γλυκιά
ἀνάσα ποὺ δὲν ἔχει.

30.1.78

ΧΟΡΙΚΟ

Στροφὴ

"Ισια ἡ σκέψη μου τραβάει τώρα στὸ νοτιά
στὶς παραλίες μὲ τὶς νερατζίες καὶ μὲ τὰ φύκια
στὴ θάλασσα τὴ μακρινή, ὅπου ἀνοίγει
ἡ μέρα σὰν τὸν ὥριμο καρπό.
Κευτάει ὁ ἥλιος μὲς στὶς φλέβες μου
μὲ βελονιά φιλή
καὶ τραγουδάει τὸ τρεῖς
φορές τὸ κίτρινο καὶ τὸ σταχτί
τὸ τρεῖς φορές τὸ θαλασσί μου καὶ τὸ κόκκινο,
τὴν ἄνοιξη μου τὴ στερνή.

Άντιστροφὴ

"Ομως
ποτέ σου δὲ θ' ἀκούσεις πιὰ
τὸν ἥχο τὸν εὐγενικὸ ἀπὸ τὰ ἔλατα
μήτε θὰ δεῖς ξαγά
τὴ σαλαμάντρα μὲ τὶς κίτρινες βούλες.
Ἐδῶ θ' ἀφήσεις τὴ γλυκιὰ βροχὴ καὶ τὴ γαληγεμένη.

Ἐπωδὸς

"Ἄς εἶναι·
 ἔτσι μονάχα θὰ στεριώσει τὸ κορμί μου
 καὶ τὸ πέλμα μου βαρὺ
 θὰ μπεῖ σὲ δρόμο·
 μονάχα ἔτσι
 θὰ σὲ δῶ νὰ μεγαλώνεις
 σὲ μέρα τοῦ καλοκαιριοῦ.

20.3.78

ΑΤΙΤΛΟ

"Ἄς θημερέψει πιὰ ἡ νοσταλγία
 μὲς στὰ σωθικά μου
 νὰ μήν ἀκούω τὴ φωνή σου
 σπαραχτικὴ μπροστά στὸ κύμα τοῦ Εὐβοϊκοῦ
 ἴδια ἡ φωνή
 ποὺ σέργει τὸν καημό της
 ἀπ' τὴν Κολχίδα ἀκολουθώντας τὸν Ἰάσονα.
 "Ἄς ταξιδέψει τὸ κορμί μου μακριά
 σὲ ἄλλες θάλασσες
 σὲ δρόμους ἄλλους
 πιούτε τὸ ἴδιο ἀγέρι δὲν περγᾶ στὰ δάχτυλά σου ἀνάμεσα
 μήτε τὸ χῶμα μύρισες ποτὲ τοῦ φθινοπώρου.

28.11.78

ΟΙ ΓΥΡΟΛΟΓΟΙ

«Χρηστὰ κι ἀγνὰ τὰ ἥθη τοῦ χωριοῦ»;
 ψέμμα Μαρού, δὲν εἶναι.
 Θὰ πεθάνουμε
 γυργώντας σὲ χωριά καὶ σ° ἐρημιότοπους.

ΑΤΙΤΛΟ

Μήν προσπαθεῖς
 γ' ἀφουγκραστεῖς τοὺς παλιωμένους τοίχους
 τῶν σπίτιῶν μὲ τ' ἀκροκέραμα·
 σὲ τέτοια σπίτια κατοικοῦν φαντάσιατα
 ποὺ διαφεντεύουνε τὴ μοίρα μας
 μέρα γύχτα.
 Κι ὅλο τὴ γύχτα
 δυὸ χέρια πληγιασμένα σὰ γέρικα ἄλογα
 πίσω ἀπὸ γρίλιες
 ποὺ σὲ κρατῶνε μακριά
 ἀλλάζουνε σημαῖες καὶ πορεία στοὺς λαούς·
 ἀπὸ παλιὰ θυμῆμαι
 τὶς σημαῖες
 γ' ἀγεβοκατεβαίγουνε πάνω σὲ ξύλινα κουτάρια.