

ο λογος μου, αυτι για [σενα, ας ορισει τα πεπρωμενα].

Αγαλλαχτο θα ειναι ο,τι φερω σε υπαρξη.

ουτε γ αγαλληθει δε θα μπορει ουτε γ αλλαξει η προσταγη [των χειλιων μου]!.
Τωρα ελατε γρηγορα εδω κι αμεσως [οριστε τους] τις αποφασεις σας,
για να προχωρησει γ αντιμετωπισει τον δυνατο εχθρο σας!»

—συνεχιζεται

Ινδιανοι

Κετσι

Σε σενα, ω Θεε, Κυριε των Βουγων και των Κοιλαδων! Σου δωσα εγα μικρουι μερος απο την τροφη, απο το ποτο σου. Κι αρχιναω τωρα το δρομο μου κατω απ τα ποδια σου, κατω απ τα χερια σου, εγω, ενας ταξιδιωτης. Κακο καθολου δε σου κανει, δε σου δινει διολου κοπο να μου δωσεις της καθε λογης μεγαλο ζωο και μικρο, εσω, πατερα μου! Εσου εχεις ζωα, το αγριο το παγονι, τον αγριο φασιανο, τον αγριοχοιρο δειξε μου απ αυτα, τα ματια μου ανοιξε μου, παρε απ αυτα και βαλε τα παγω στο δρομο μου! Και τοτε θα τα δω, θα τα κοιταξω ειμαι κατω απο τα ποδια σου, κατω απ τα χερια σου, ειμαι στην ευτυχια, ω Κυριε των ουγων και των κοιλαδων! Μες στη δυναμη σου, μες στη σκεψη σου, το καθε τι ειναι αφθονο θα θελα να χω απ ολα. Σημερα ισως να πρεπει να τη φων αλο-ξερη την αραποιτοπιτα μου, κι ομως, δρισκομαι σε τοπο ολο κυνηγιο ας το δει ο Θεος πως τιποτα εδω δεν εχει ζωντανο ισως και να μη φερω εδω, να μη συρω ως εδω παρα ενα αγριο παγονι. Τωρα, βλεπω και κοιταω, ω Θεε μου, ω πατερα μου, ω μητερα μου. Μα μονο λεω, μονο τουτο σκεφτομαι: ειναι λιγο και καλο καθολου για τροφη σου, για ποτο σου αυτο που εσυρα ως εδω. Κι ο,τι μ αυτο κι αγ γιγει, γα τι λεω, τι σκεφτομαι: Ω Θεε, εισαι μητερα μου, εισαι πατερας μου. Γι αυτο τωρα θα κοιμηθω κατω απ τα ποδια σου, κατω απ τα χερια σου, Κυριε των ουγων και των κοιλαδων, Κυριε των δεντρων, Κυριε των κληματιδων. Αυριο θα ξαναρθει η μερα, αυριο θα ξαναρθει το ηλιοφως. Δευ ξερω πια που θα μαι. Ποιος ειν ο πατερας μου; Ποια ειναι η μητερα μου; Μοναχα εσυ, Θεε, με βλεπεις και με προστατευεις πανω στον καθε μου δρομο, μεσα σε καθε σκοταδι, μπροσ σ ολα τα εμποδια, που ειθε να τ αποκακρυγεις, ειθε να τα κρυ-θεις, ω Θεε και κυριε μου εσυ, ω κυριε των ουγων και των κοιλαδων. Μονο λεω, μονο τουτο σκεφτομαι, αυτο να εξακολουθησει, να μην παψει αυτο, να αυτο που ειπα: αγεχεσαι, ξεχνας τα λαθη μου.

Κρηκ

Ειχε τυλιχτει στο μονοπατι.

Σ ενα μακρυ ραβδι ειχε τυλιχτει.

Στην ακρη του γερου ειχε τυλιχτει.

Σε δεντρου εγα κλαδι ειχε τυλιχτει,

ετσι λεγε.

Σε μια κουφαλα δεντρου ειχε τυλιχτει.

Συνεχεια σφυριζει.

Κειτουταν κι εκανε εγα θορυβο.

Πετρα μες στο χορταρι,

εδω εχει τυλιχτει.

Κειτουταν κι εκανε εγα θορυβο.

Εγα μακρυ ραβδι,

εδω εχει τυλιχτει.

Κειτουταν κι εκανε εγα θορυβο.

Στο μονοπατι το ηλιοφωτιστο,

εδω εχει τυλιχτει.

Σε!