

Είναι θέμα αλλαγής: να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να πιστεψουμε τους άλλους: να δεχτούμε τα έργα μας υπευθυνα και να χαιρομαστε πλήρως: να φησούμε τις κατασκευές και να φεθούμε στην ομορφιά της αμεσης επαφής με όλα μας - των χεριών μας και των μηχανών.

Μένει η σιγουριά του κοριτσιού: «Μπορώ να αναποδογυρίσω τον κόσμο και να κερδίσω την αγάπη μου να ζω».

Διονυσής Α. Καρατζάς

## Η εγκυκλιος του υπουργείου

Πρέπει να το παραδεχτούμε ότι καμία εθνική πολιτική, κανένα κομμα και καμία διαλεκτική δεν καταφέρνει πια να προκαλέσει τoση ομοψυχία, τέτοια ταυτίση αποψέων των Ελλήνων, όσο ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Σαν από θεία επιταγή, λίγο πιο πριν, η πολύ ολοκληρή αδειάζει, οι δρόμοι ερημώνονται και τη στιγμή που ευστοχα η μπαλά κατευθύνεται στα δίχτυα, αυτήν ακριβώς τη στιγμή, την ίδια για όλους, ακουγεται μια και μονή ιαχή από χιλιάδες στομάτα που εκφράζει την ίδια ώρα, για το ίδιο γεγονός, σ ολοκληρή τη χώρα, τα ίδια αισθήματα εκατομμυριών διαφορετικών ανθρώπων. Και είναι το μόνο γεγονός για το οποίο όλοι, μα όλοι, συμφωνούν. Δεν είναι εκπληκτικό;

Γι αυτό θα προτεινα να γίνει το ποδοσφαιρο το εθνικο μας σπορ, αφού μ αυτό εξάλειφεται το εθνικο μας ελαττωμα, ο ατομισμος: κι ακομα στους ποδοσφαιριστες, εκτος απ τα υπερογκα ποσα, να τους στήνει η πολιτεια αδριαντες και να τους τιμα σαν ηρωες.

Ας στείλει, τέλος, μια εγκυκλιο η πολιτεια στα Σχολεια που να λει: «Να εκφωνουνται λογοι πανηγυρικοι για τον Αναστοπουλο, το Βαμβακουλα και λοιπους».

Κι αυτο θα γίνει: και μαλιστα ανεξοδα -οπως παντα- απο τους δασκαλους.

Κωστας Λογαρας