

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

LOUISE BOGAN

Δάκρυα σὸν ὕπνο

"Ὅλη τὴ νύχτα οἱ πετεινοὶ λαλοῦσαν κάτω ἀπὸ ἓνα
 (φεγγάρι σὰν μέρα
 κι ἐγὼ στὴ φυλακὴ τοῦ ὕπνου στὸ στήθος ἑνὸς ἀγνώστου
 δάκρυζα, σὰν ἀπὸ ὑποχρέωση ποὺ δὲν γινόταν ν' ἀνα-
 (βληθῆ,
 στὸ ψεύτικο φῶς, τὴν ψεύτικη λύπη τῆς εὐτυχισμένης
 (κλίνης
 μιὰ ἐργασία ἀπὸ δάκρυα, ἀντίθετα στὴν ἀγίνωτη χαρὰ.
 Δὲν μποροῦσα νὰ ξυπνήσω μὲ τὶς λέξεις σου, σοῦ μιλοῦ-
 (σα μὲ δάκρυα.
 Προσκολλήθηκα στὰ σίδερα τοῦ ὄνειρου καὶ σοῦ μίλησα
 καὶ τοῦ πόνου τὸ χλευαστικὸ χέρι μοῦ ἔδωσε τὴν ἀνά-
 (παυση
 ἀπὸ τὴν νύχτα ποὺ ἐγκατέλειπε τὶς φλόγες καὶ τὴ σκο-
 (τεινὴ ἀνανέωση.

Μπαρόκ σκόλιο

'Απὸ δυνατοὺς ἤχους καὶ ἤσυχη τύχη'
 ἀπὸ ἀσκεφτο χῶμα ὑγρὸ μὲ χιλιάδες νεκρὰ φύλλα'
 ἀπὸ τὸ δάσος, τὴν ἀδεια ἔρημο, τὰ δακρυσμένα θηρία'
 ἀπὸ τὶς ἀκρογιαλιές χωρὶς φύκια
 ταυτισμένες μὲ ψέμμα, θυμὸ, ἀσέλγεια, καταπίεση
 καὶ θάνατο σὲ πάμπολλες μορφές:
 Διακοσμητικὲς κατασκευές, ἡπειροὶ χωρισμένες ἀπὸ θά-
 (λασσα'
 καρφωμένο μάρμαρο, αἰωρούμενες καμπάνες'
 φροῦτα σὲ γιρλάντες καὶ κλώνους'
 τὸ ἀτσάλινο λουλουδι τεντωμένο ἢ κυρτωμένο'
 πέτρα σὲ διαφορετικὲς μορφές: πέρα ἀπὸ τὶς πυραμίδες
 τὶς ἐπινοήσεις τῶν θόλων καὶ τὰ ἀντιτείχισματα'
 τοὺς ἀστερισμοὺς'
 τὸ στέμμα καὶ τὴν ἐνδυμασία'
 τὴ φτελιά καὶ τὴ δάφνη εὐγενικὴ καὶ αἰώνια'
 τὰ περήφανα λόγια' τὶς ταξινομημένες χορδές'
 τὶς πηγές' τὰ μέτωπα κάτω ἀπὸ χιονισμένα ἀπὸ τὸν και-
 (ρὸ μαλλιά'
 τὰ στεφάνια, τὸ δρυχηθμὸ, τὰ ἐργαλεῖα,
 τὶς πρῶρες τῶν πλοίων'
 τὰ ἀναστρεμμένα μάτια καὶ τὰ ἀνοιχτὰ χεῖλη τοῦ ἔρωτα.

JOYCE CAROL OATES

Τὸ τραγοῦδι τοῦ ἰσώρκου

Μερικοὶ εἶνε θεελλώδεις πάνω σὲ ἀλογάκια ποὺ ἀνεβοκα-
 (τεβαίνουν
 ἄλλοι κρεμιοῦνται σὲ πλατύποδα ἀκίνητα μουλάρια
 κάποιοι κάθονται κάθονται καμπουριασμένοι σὲ καθίσμα-
 (τα — κύκνους
 μὲ τοῦ κύκνου τὰ ὄμορφα σπασμένα φτερά μαζεμένα σὰν
 (χέρια.
 Εἶδα κάποιον νὰ ψάχνει γιὰ τὴν δευτάγια τῆς οὐρᾶς τῆς
 (περιστέρας
 Εἶδα ἓναν μὲ σιωπηλὴ κραυγὴ μὲ συντριμμένα δάχτυλα
 στοὺς λαδωμένους μὲ τὶς κηλίδες τῆς ἀθλιότητος τροχοῦς
 κι ἄλλους ἀπελπισμένους μὲ σιωπηλὰ φιδίσια πόδια
 νὰ στέκουν μακριὰ ἀπὸ τὴ μαγικὴ στρεφόμενη χαρὰ.
 "Ὡ! ἀκόμα κι ἡ μουσικὴ εἶνε σιωπηλὴ.
 Οἱ νότες πέφτουν μία - μία σὰν γειωμένα κρύσταλλα
 κι ὁμως τὸ τέχνασμα συνεχίζεται'
 μιὰ κακὴ μηχανὴ ποὺ γυρίζει μὲ τριγμούς καὶ ταραχὴ
 μιὰ πετσοκομμένη παρέλαση χαρούμενων νεκρῶν ζώων
 μὲ τὰ εὐθυμα σώματα τῶν ἀρχαίων παιδιῶν.

ΜΕΤΑΦΡ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

GREGORY CORSO

1

Μὲ τὸ σφυρί
 Μὲ τὴ σφυριά
 — ἢ πρόκα θρῖσκει τὸ δρόμο τῆς

2

Τῆς μάνας ὁ λόγος
 Τοῦ παιδιοῦ τ' αὐτὴ
 — τὰ σχέδια τοῦ βασιλείου καίγονται

3

'Ανηψούλα μου συχῶρέσέ με
 Στὸν καταραμένο μεσημεριάτικο ἄνεμο
 Δὲν τὸ μπορῶ νὰ εἶμαι θεϊός

LAWRENCE FERLINGHETTI

Ποῦ λές
 ἔτσι εἶχαν τὰ πράγματα σὰν
 γλιστράμε σ' αὐτὸν τὸν τόπο
 ἓνα ζευγάρι Πάπικα τσιράκια
 ἐκτελεῖ ἓναν 'Αζτέκινο διδύματο

Καὶ λέω
 Πατερούλη νὰ τοῦ δίνουμε
 Μὰ τότε κείνη ἡ δέσποινα
 ἔρχεται πίσω μου δλέπει
 καὶ λέει

'Ἐσὺ κι ἐγὼ ἀλήθεια μποροῦμε νὰ ὑπάρξουμε
 'Αμὰν λέω ἐγὼ
 Μόνο ποὺ τὴν ἐπομένη
 ἔχει ἀσχημα δόντια
 κι ἀληθινὰ μισεῖ
 τὴν ποίηση

(ἀπὸ τὸ «Coney Island τοῦ Νοῦ»)

ΜΕΤΑΦΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ

JAMES WRIGHT

Τὸ κόσμημα

'Ἐκεῖ εἶναι τὸ σπήλαιο
 Στὸν ἀέρα πίσω ἀπ' τὸ σῶμα μου
 Ποὺ κανεὶς δὲν πρόκειται ν' ἀγγίξει:
 Μιὰ στοὰ μοναστηριοῦ, μιὰ σιωπὴ
 Ποὺ κλείνει γύρω ἀπὸ ἓνα ἀνθὸ φωτιᾶς.
 "Ὅταν στέκω στητὸς μὲς στὸν ἄνεμο,
 Τὰ κόκκαλά μου γίνονται σκοτεινὰ σμαράγδια.

SAINT GERAUD

Ποίημα

Μετ' ἀπ' τὸ θάνατό σου,
 Νασομί, τὰ μαλλιά σου θὰ ξεφύγουν γιὰ νὰ γίνουν
 ἓνα στρογγυλὸ ζῶο, ἀνώδυμο.

Ποίημα

'Ἡ μόνη ἀπόκριση
 σ' ἑνὸς παιδιοῦ μνήμα εἶναι
 νὰ πέσεις χάμω καὶ νὰ κάνεις τὸ νεκρὸ.

ΜΕΤΑΦΡ. ΣΩΚΡ. Λ. ΣΚΑΡΤΣΗΣ